

Maart 2025

**St. Jan de Doper
Wierden**

Algemene informatie

Locatiesecretariaat/redactieadres:

Stationsstraat 20 7641 BW Wierden

☎ 0546-571217

✉ secretariaatwierden@gmail.com

www.sintmarcellinus.nl

IBAN nr: NL76 RABO 0157 9005 25 St.Jan de Doper inz Locatieraad

IBAN nr: NL91 RABO 0157 9019 04 St.Jan de Doper inz gezinsbijdr.

RSIN nummer (ANBI nummer) 822.697.385 t.n.v. Parochie St. Marcellinus.

Openingstijden secretariaat:

Woensdag- en vrijdagmorgen van 9.30 u - 11.30 u. Tel. 0546-571217

e-mail: secretariaatwierden@gmail.com

Regelen van een uitvaart: 06-42 27 14 10

Mariakapel: De Mariakapel is open van 10.00 tot 17.00 uur

Bereikbaarheid pastoraal team:

Voor dringende pastorale hulp: 06- 57 42 90 99

Voor alle overige vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

-R.G.W. (Ronald) Cornelissen, Pastoor

cornelissen@aartsbisdom.nl (Op maandag vrij)

Telefonisch bereikbaar via het parochiesecretariaat 0547- 381386,
zie onderstaande bereikbaarheid

-M.J. (Marc) Brinkhuis, Diaken mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl

Tel: 06- 33 75 60 89 (Op maandag vrij)

-M.L. Slegers (Maroesjka), Pastoraal werker

maroesjkasleegers@sintmarcellinus.nl Tel. 06- 83 22 95 37 (Op vrijdag vrij)

-J.W. Bulthuis Pastor

vbulthuis@heiligelebuinus.nl Tel: 06 - 38 76 06 01 (Op maandag vrij)

Bereikbaarheid secretariaat Sint Marcellinusparochie:

Astrid Hergers-Huiskes en Monique ten Heggeler-Stege

Tel: 0547-381386.

(Bereikbaar van ma t/m don van 8.30 uur tot 12.30 uur)



SINT JANSKLOK

Jaargang: 63

Nummer: 3

maart 2025

Op zoek naar.....

Vroeger begon ik op het blaadje in het poëziealbum van een leerling wel eens met de vraag: Wat zal ik schrijven op dit blad?

Dat denk ik nu ook, maar niet omdat ik al weet wat het vervolg zal zijn.

Een voorwoord schrijven met het carnavalsboekje van de Tolmennekes op tafel. Daarnaast een krant met een grote kop erop over de toestand in de wereld. Een artikel over het zoveelste gekissebis in ons eigen parlement.

Ja, en dan moet er een voorwoord komen in de Klok van onze St. Jan.

Dus ging ik: Op zoek naar....

En uiteindelijk was de zoektocht gemakkelijker dan ik dacht.

Zondag 2 maart is de carnavalsviering en dat is bijna de start van de weg die naar Pasen leidt. Pasen. Het feest van de opstanding van Jezus.

Die opstanding die wij symboliseren door het aansteken van de Paaskaars. Daarmee brengen we het Licht in de wereld.

Licht dat we zo hard nodig hebben in deze dagen om angst en duisternis te verdrijven. Wat zou het mooi zijn voor de wereld waarin we leven dat juist dat Licht nu die plekken fel zou verlichten waar gepraat wordt over vrede.

Dat het daardoor de gesprekspartners een helder inzicht geeft over hoe zij het tij samen ten goede zouden kunnen laten keren.

Nee, er staat geen paaskaars in die gespreksruimte, maar u en ik kunnen wel bidden om een goed verloop en daardoor misschien wel echte vrede.

Laten we onze handen daar eens voor vouwen in de komende tijd.

Bert Evers

LITURGISCHE AGENDA *(wijzigingen voorbehouden)*

Zie zondag 9 maart deze viering staat niet in het middenkatern vermeld!

Zondag 2 maart

11.11 uur **Woord-en Communieviering/Carnavalsviering**

Voorgangers: Annie Jansen en Monique Kroeze

Koor: Spirit

Collecte Voor onze eigen geloofsgemeenschap

Intenties

Voor ongeneeslijk zieken en voor het goede verloop van een ziekte.
Jo en Grada Telgenkamp, Nardie Rouweler-ten Dam,
Marie Spekrijse-Kemna, Jan en Annie Zandink-Ros, Leonie Becking,
overl. fam. Becking, overl. huisgenoot, Joop van Dijk, Johan Woolderink,
jgd. Johannes Bernardus Stamsnijder, overl. echtp. Stamsnijder-Overbeek,
overl. ouders Woolderink-Stamsnijder, overl. fam. Meijer-Reimink,
overl. ouders Westerink-Vlaskamp en Alfons Westerink, Jo Zwijnenberg,
Hennie en Evelien Krake-Hupjé, Frederikus Hermannus Kenkhuis,
Jan ter Beke, jgd. Johan Kamerink. Rikie en Ronald Barkel, Petre Capotă,
Jan Mulders, Marijke Vos-van der Veen, Diny Lubbers-Jannink,
An Wenting-Bourgonje, overleden leden Tolmennekes.

Woensdag 5 maart Aswoensdagviering

19.00 uur: Voorganger: Diaken Brinkhuis

Koor: St. Caeciliakoor

Collecte Voor onze eigen geloofsgemeenschap

Intenties

Dinant Joseph Velnaar, Herman ter Horst, Marlies Bramer ter Horst,
Petre Capotă, Jan Mulders, Marijke Vos-van der Veen,
Diny Lubbers-Jannink, An Wenting-Bourgonje.

Donderdag 6 maart

9.00 uur Woord- en Communieviering in de pastorie
Voorganger: Bert Evers
Na de viering gezamenlijk koffiedrinken

Zaterdag 8 maart

Geen viering. Opgegeven intenties verplaatst naar zondag 16 maart

Zondag 9 maart (zie blz. 7)

10.00 uur: Viering met verhalenverteller Kees Posthumus en multi-muzikant Henk van Glabbeek . Zij spelen de voorstelling: **'Pasen in fragmenten'**

Zondag 16 maart

10.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: pastor Weldam
Doopkoor

Collecte Voor onze eigen geloofsgemeenschap

Intenties

Jo en Grada Telgenkamp, Nardie Rouweler-ten Dam, jgd. Johan Löwik, jgd. Henny Stokkingreef, Petre Capotă, Jan Mulders, Marijke Vos- v.d. Veen, Jan ter Beke, Yvonne Girschick-van den Berg, Gerhard Woolderink, Diny Lubbers Jannink, Gerrit Groothuis, An Wenting-Bourgonje.

Donderdag 20 maart

9.00 uur Woord- en Communieviering in de pastorie
Voorganger: diaken Brinkhuis
Na de viering gezamenlijk koffiedrinken

Zaterdag 22 maart

19.00 uur Woord- en Communieviering
Voorgangers: leden van de werkgroep
Samenzang

Collecte Voor ons vastenproject (zie blz. 22)

Intenties

Jo en Grada Telgenkamp, Nardie Rouweler-ten Dam, Johan Woolderink,
Jan Mulders, Marijke Vos-van der Veen, Diny Lubbers-Jannink,
Gerrit Groothuis, An Wenting-Bourgonje.

Zondag 23 maart (zie blz. 22)

18.45 uur: Oecumenische vastenprojectviering
in de Hervormde Dorpskerk

Zaterdag 29 maart

19.00 uur: Woord- en Communieviering
Voorganger: diaken Brinkhuis
Koor: St. Caeciliakoor

Collecte Voor de Bisschoppelijke Vastenactie

Intenties

Jo en Grada Telgenkamp, Nardie Rouweler-ten Dam, Herman ter Horst,
Marlies Brammer-ter Horst, jgd. overl. ouders Veldhuis-Winkels,
Diny Lubbers-Jannink, Truus Homan-Egberink, An Wenting-Bourgonje.

Donderdag 3 april

9.00 uur Woord- en Communieviering in de pastorie
Voorganger: Bert Evers

Gebedsintenties, die in de volgende St. Jansklok van april 2025 geplaatst moeten worden: Inleveren voor **vrijdag 21 maart** voor 12.00 uur.
secretariaatwierden@[gmail.com](mailto:secretariaatwierden@gmail.com) (Niet via de website)

Pasen in fragmenten met Kees Posthumus

In de Sint Jan de Doperkerk in Wierden



In de viering van zondag 9 maart spelen verhalenverteller Kees Posthumus en multi-muzikant Henk van Glabbeek de voorstelling:

'Pasen in fragmenten' in de Sint Jan de Doperkerk in Wierden.

De voorstelling begint om **10.00 uur**.

'Pasen in fragmenten' bestaat uit zes korte verhalen waarin verschillende hoofdpersonen hun versie van het verhaal van Pasen vertellen.

Een ooggetuige vertelt hoe duizenden mensen aten van vijf broden en twee vissen, nadat alle friet en shoarma was uitverkocht. Het eigenwijze ezeltje waarop Jezus Jeruzalem binnenrijdt, vertelt hoe het was om toegejuicht te worden door een grote menigte. Maria vertelt over de droevigste dag van haar leven. Een van de vrouwen uit het gevolg van Jezus vertelt hoe zij op Paasochtend naar het graf van Jezus gingen en het leeg vonden. De Emmaüsgangers vertellen over hoe ondanks al het verdriet en pijn het verhaal van Jezus toch doorgaat.

Zo ontstaat een afwisselende voorstelling, waarin humor en ernst elkaar afwisselen. Het paasverhaal komt dichterbij, omdat ooggetuigen het opnieuw vertellen. De prachtige muziek van Henk vormen rustpunten te midden van de verhalen.

Kees Posthumus vertelt de oude verhalen vroom en vrolijk opnieuw, zodat ze verrassen, aan het denken zetten en inspireren.

Geschikt voor kinderen vanaf zes jaar.

Tijdens de voorstelling is er crèche voor de kleinsten.

Van harte nodigen wij u uit om op zondag 9 maart a.s. hierbij aanwezig te zijn.

RESERVEER DE DATUM!!!!



JONG SINT JAN

voor jongens en meisjes
van groep 4 t/m 7

Jong Sint Jan's Movienight!

Op vrijdagavond 14 maart
organiseren we een gezellige

filmavond! Samen gezellig film kijken op het witte doek en lekker warm op de stoel met een dekentje of kussentje erbij. We hopen dat jullie weer met een grote groep zullen komen



VRIJDAG 14 MAART A.S.

Waar: Pastorie

Tijd: van 19:00u - 20:30u

Wat: **Gezellig samen film kijken met een lekkere hap!**

Kosten: EUR 1,50

OPGEVEN Graag vóór vrijdag 7 maart a.s.

per e-mail: jongsintjan@hotmail.com

(mondeling of per tel.: Secr. St. Jan de Doper

0546-571217 openingstijden in de St. Jansklok)

Wij hebben er weer veel zin in!!! Jij ook?

Belangrijk: Neem een kussen of kleedje mee om extra warm te blijven! Wij zorgen voor de rest!

Vriendjes of vriendinnetjes zijn ook welkom  !

Graag tot dan!

Vanuit het pastoraal team

Hoopvol of hoopvrij leven?

In een wereld waarin zoveel gebeurt wat mensen tot wanhoop drijft, is het woord hoop op vele lippen. Zelfs – of juist – waar alle hoop vervlogen lijkt, valt het woord te pas en te onpas. Niet voor niets heeft de Kerk er een jubeljaar aan gewijd.

De filosoof Tinneke Beeckman echter heeft bedenkingen bij het verschijnsel hoop. In een interview met dagblad Trouw (12 november 2023) zegt ze: 'Ik pleit voor een hoopvrij leven, want hoop kan verblinden, beneemt je het zicht op de wereld. Als je radeloos bent, is hoop een begrijpelijke houding, natuurlijk. Spinoza schreef dat het gemoed van de mensen tussen hoop en vrees schommelt, het is een onzekerheid die bevattelijk maakt voor bijgeloof. Die het vermogen om helder te denken vermindert. Daartegenover staat de mens die niet hoopt. Die staat vrij in het leven. Nee, niet defaitistisch. Je doet wat je kunt om een situatie te verbeteren.'

Voor wat Beeckman zegt hebben we een mooie uitdrukking: 'met de moed der wanhoop'. Die houdt verband met wat de Romeinse dichter Vergilius schrijft in zijn epos Aeneis, over de omzwervingen van de held Aeneas: *Una salus victis nullem sperare salutem* (II, 324). Dat betekent: 'De enige kans op redding voor de overwonnenen is om niet te hopen op redding.' Met deze woorden probeert Aeneas zijn makers te bemoedigen bij de belegering van Troje. Maar is de moed der wanhoop ook niet een soort hoop?

Leven zonder hoop, zelf proberen onwenselijke situaties te veranderen. Het klinkt op het eerste gezicht nuchter en verstandig en bovendien heel dapper. En ik kan deze redenering ook wel volgen. In een bekende Griekse mythe draagt Pandora (wat 'schenkster van alle gaven' betekent) een vat waaruit alle mogelijke vormen van ellende ontsnappen. Alleen de hoop blijft erin achter, de enige strohalm die mensen nog rest in hun ellende. Maar omdat deze in Pandora's vat achterblijft, zou je ook kunnen zeggen dat die hoop de mensheid juist onthouden wordt. Hoop is op deze manier alleen maar valse hoop. Ze zorgt ervoor dat mensen zich vastklampen aan bijgeloof en illusies, in plaats van de rauwe werkelijkheid te aanvaarden. Want inderdaad, we kennen allemaal situaties die nuchter beschouwd hopeloos zijn.

Toch denk ik dat het niet kan, hoopvrij leven. Ook al kunnen mensen vaak meer dan ze zelf denken om een situatie te verbeteren, ze kunnen dat niet zonder een sprankje hoop. Waarom immers zou je proberen een situatie te veranderen zonder de hoop dat jou dat zal lukken.

Misschien denken we te verheven over hoop. Denkers hebben vaak de neiging om hoop tot iets groots en heroïsch te maken. Maar hoop zit vaak juist in kleine, alledaagse dingen. Het is als een soort gist dat in brood zit: je proeft het niet, maar het is nodig om een brood te doen rijzen en niet in elkaar te laten zakken. Als je bijvoorbeeld aan een klus begint, hoop je dat je die tot een goed einde zult brengen. Je hebt dan 'goede hoop' dat het je zal lukken.

Nu zult u misschien zeggen: klinkt mooi, maar is dat hoop? Is het niet gewoon een kwestie van kunde, berekening of ervaring? Deels wel, maar er kunnen zich altijd onvoorziene situaties voordoen. Zelfs in een perfect gesorteerd IKEA-pakket kan weleens een schroefje ontbreken, waardoor je je kast niet in elkaar krijgt. Dan hoop je maar dat zich een oplossing aandient. Of je nu aan iets groots of iets kleins begint, je bent nooit verzekerd van een goede afloop. Maar altijd is er de stille, onuitgesproken hoop dat je in je plannetjes zult slagen.

Ik denk daarom dat we nooit helemaal zonder hoop zijn. Zijn we de hoop in het groot kwijt, dan rest ons vaak toch de hoop in het klein. Van die hoop zijn we ons vaak nauwelijks bewust. Zelfs als we ons een hoopje ellende voelen, hopen we dat in elk geval de dagelijkse dingen ons blijven lukken. En gelukkig is dat vaak ook zo. Een leven vrij van hoop is dus ondenkbaar en bovendien onleefbaar. Het tegendeel is waar: we kunnen pas vrijuit leven zolang er hoop in ons leeft, al is het maar een sprankje. Niet voor niets zeggen we: 'Hoop doet leven'.

Daarom speelt hoop in de joodse en christelijke traditie zo'n belangrijke rol. Hoop betekent dat de toekomst het zal winnen van het heden, ook al is er nu niets wat daarop wijst. Zonder hoop houdt geen mens het uit bij tegenspoed. Maar hoop kunnen we niet zomaar zelf maken, we kunnen niet besluiten om van het ene op het andere moment hoopvol te zijn. Echte hoop wordt ons geschonken; het is een gave. We zeggen dan ook eerder dat we hoop krijgen dan dat we hoop verzamelen. De christelijke traditie noemt de hoop daarom een theologale deugd, een kwaliteit die van God komt. Een godsgeschenk dus.

Een deugd is een levenshouding waarin wij ons kunnen oefenen. Maar voor de hoop gaat die vlieger niet helemaal op. Deugden als moed, rechtvaardigheid of matigheid kunnen we ons eigen maken en daarin steeds verder komen. Maar hoop wordt ons ten diepste gegeven, net als geloof en liefde. Dat merken we doordat hoop vaak tegen beter weten in gaat en de spot drijft met doemscenario's. Hoop ziet toekomst in een situatie waar er rationeel gezien geen toekomst meer mogelijk is. De kracht daarvan mogen we niet onderschatten.

Maar we moeten ons onze hoop wel te binnen blijven brengen. We moeten haar voeden en waar nodig uitspreken. Dat we als Kerk nu een heel jaar lang mogen stilstaan bij de hoop die ons gegeven is, is in zichzelf al iets hoopvols.

pastor Victor Bulthuis

Workshop Versier je eigen huis - paaskaars

Ieder jaar met Pasen komt er een nieuwe paaskaars in onze kerken. Sommige mensen vinden het ook fijn om thuis een paaskaars te hebben, om te ontsteken op bijzondere momenten: spannend, droevig, vreugdevol... De werkgroep Bezinning en Verdieping (die activiteiten organiseert voor de parochies H. Lebuinus, H. Kruis en Sint Marcellinus) organiseert voor volwassenen een tweetal workshops 'Versier je eigen huis – paaskaars'. Pastoraal werkster Maroesjka Slegers zal deze workshops verzorgen. Iedereen is van harte welkom! Met gekleurde bijenwas gaan we ieder onze eigen paaskaars maken. Wil je meedoen? Geef je dan op voor een van onderstaande workshops.

Dinsdagavond **18 maart, 19.30 – 21.00 / 21.30 uur**
Pastorie Nijverdal, Grotestraat 148, 7443 BN Nijverdal

Dinsdagmiddag **8 april, 13.30 – 15.00 / 15.30 uur**
Pastorie Raalte, Kerkstraat 6, 8102 EA Raalte

Aanmelding is noodzakelijk i.v.m. de aanschaf van materiaal, uiterlijk 11 maart
via de mail: verdieping@parochieheiligkruis.nl



Kosten 10,-- euro per kaars (inclusief kaars, bijenwas en koffie/thee)

Liturgisch agenda maart

Bornerbroek

8e zondag door het jaar	zondag 2 maart	09.30 uur
Woord- en Communieviering, Diaken H. Eindhoven, Ad Fundum		
Aswoensdag	woensdag 5 maart	14.30 uur
Woord- en Communieviering, Pastor J. Weldam		
1e zondag veertigdagentijd	zaterdag 8 maart	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij, Dames- en Herenker		
2e zondag veertigdagentijd	zondag 16 maart	09.30 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Dames- en Herenker		
3e zondag veertigdagentijd	zaterdag 22 maart	19.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers p.w.		
4e zondag veertigdagentijd	zondag 30 maart	09.30 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Ad Fundum		

Enter

8e zondag door het jaar	zaterdag 1 maart	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen en M. Slegers, p.w. Jokoenda		
Aswoensdag	woensdag 5 maart	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken H. Eindhoven, Damesker		
1e zondag veertigdagentijd	zondag 9 maart	10.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers p.w.,		
2e zondag veertigdagentijd	zaterdag 15 maart	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken M. Brinkhuis, Herenker		
3e zondag veertigdagentijd	zondag 23 maart	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Jokoenda		
4e zondag veertigdagentijd	zaterdag 29 maart	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis, Damesker		

Wierden

8e zondag door het jaar	zondag 2 maart	11.11 uur
Themaviering, Carnaval, Werkgroep, Spirit		
Aswoensdag	woensdag 5 maart	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken M. Brinkhuis, St. Caeciliaker		
2e zondag veertigdagentijd	zondag 16 maart	10.30 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Weldam, Doopker		
3e zondag veertigdagentijd	zaterdag 22 maart	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Samenzang		

4e zondag veertigdagentijd zaterdag 29 maart 19.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken M. Brinkhuis, St. Caeciliakoor

Rijssen

8e zondag door het jaar zondag 2 maart 09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij, Samenzang

Aswoensdag woensdag 5 maart 19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis, Herenkoor

1e zondag veertigdagentijd zondag 9 maart 09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij, Samenzang

2e zondag veertigdagentijd zondag 16 maart 09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis, BlesSing

3e zondag veertigdagentijd zondag 23 maart 09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Weldam, Samenzang

4e zondag veertigdagentijd zondag 30 maart 09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij en Diaken M. Brinkhuis,
Gemengd koor

Hellendoorn

Aswoensdag woensdag 5 maart 19.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken G. Legtenberg, Cantoren

1e zondag veertigdagentijd zaterdag 8 maart 19.00 uur
Eucharistie, Pastoor R. Cornelissen, Pajoko

3e zondag veertigdagentijd zondag 23 maart 09.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers p.w., Sebastianuskoor

Nijverdal

8e zondag door het jaar zondag 2 maart 10.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Weldam, Quo Vadis

Aswoensdag woensdag 5 maart 19.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers p.w.,

1e zondag veertigdagentijd zondag 9 maart 10.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken M. Brinkhuis, Samenzang

2e zondag veertigdagentijd zaterdag 15 maart 19.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Antonius van Paduakoor

3e zondag veertigdagentijd zaterdag 22 maart 19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij, Quo Vadis

4e zondag veertigdagentijd zondag 30 maart 10.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Antonius van Paduakoor

Geerdijk

Aswoensdag	woensdag 5 maart	19.00 uur
Gebedsviering, Werkgroep, Dames- en Herenkoor		
3e zondag veertigdagentijd	zondag 23 maart	10.00 uur
Gebedsviering, Werkgroep, Revival		

Even voorstellen

Graag wil ik mij aan u voorstellen, mijn naam is Ralph Becking, ik ben 29 jaar oud en afkomstig uit Wierden. Van jongs af aan ben ik vrijwilliger in de St. Jan de Doperkerk in Wierden, en zing ik nu nog bij het St. Caeciliakoer. Ook heb ik als vrijwilliger een aantal bedevaarten mee mogen maken, waarbij mijn liefde en interesse voor het Katholieke geloof is toegenomen. Na de studie Rechtsgeleerdheid in Nijmegen ben ik teruggekeerd naar het mij dierbare Twente, waar ik werk als jurist en sinds 14 november 2024 benoemd ben tot vicevoorzitter van de St. Marcellinus parochie.

De St. Marcellinus parochie bestaat nu 15 jaar. Verschillende geloofsgemeenschappen samen in één parochie, hoe doen we dat? In de afgelopen 15 jaar hebben we, net als in de tijd voor de 'fusie', met elkaar lief en leed gedeeld. Zijn we dan eigenlijk wel zo verschillend? Of vormen we samen in liefde en geloof toch die ene parochie met elkaar? We leven in een tijd waar het geloof niet meer vanzelfsprekend is. Elkaar opzoeken om met elkaar te zoeken naar mogelijkheden is belangrijker dan ooit.

Gelukkig zijn er in onze parochie vele vrijwilligers actief. Van de tuingroepen tot de schoonmakers en de jongste misdienaars, ieders aandeel is nodig en wordt gewaardeerd. Tegelijkertijd zie ik dat er bij velen van u vragen zijn. Wat is het toekomstperspectief voor mijn locatiekerk? Graag nodig ik u uit om u positief op te stellen en met elkaar te zoeken naar mogelijkheden. Graag gaan wij als parochiebestuur het gesprek met u hierover aan.

De komende tijd zal ik mij met toewijding inzetten voor onze St. Marcellinus parochie en kunt u zich met vragen of opmerkingen altijd tot mij wenden. Laten we er samen de schouders onder blijven zetten en blijven werken aan onze Kerk.

Hartelijke groeten, Ralph Becking



Wandel voor een ander – Vastentijd 2025

Samen wandelen op weg naar ... Pasen.

We sluiten met onze wandelingen aan bij het thema, dat paus Franciscus ons meegeeft voor het jubeljaar 2025:

'Pelgrims van hoop'. Als gelovigen blijven we altijd vol hoop onderweg. Op elke locatie wordt op eigen wijze invulling gegeven aan dit thema.

Daarin nemen we de basis van de werken van barmhartigheid mee.

In het bijzonder vragen we hierbij aandacht en een bijdrage voor de Vastenactie, eveneens onderdeel van onze voorbereiding op Pasen.

De wandelochtenden verlopen volgens eenzelfde stramien met uitzondering van de eerste ochtend, waarop het askruisje wordt uitgereikt.

We wandelen ca. 8 km. Elke week heeft de tocht weer een ander verrassend 'heilig plekje' in het Sallandse land. Iedere woensdag: 9.00 uur start met een kopje koffie of thee om gesterkt te gaan wandelen en een kort bezinningsmoment. *U bent welkom één of meerdere keren mee te wandelen, steeds vertrekkend vanuit genoemde locatie.*



Aswoensdag 5 maart: **Raalte.**

Deze ochtend start met een eucharistieviering met uitreiking van het askruisje.

Woensdag 12 maart: **Broekland.**

Woensdag 19 maart: **Heeten.**

Woensdag 26 maart: **Luttenberg.**

Woensdag 2 april: **Mariënheem.**

Woensdag 16 april (Goede Week): **Nieuw Heeten.**

Terugblik Tekens van Hoop

Op 23 januari was er een gespreksavond over Tekens van Hoop. In het kader van het heilig jaar gingen we in gesprek over voorwerpen die we hadden meegenomen en die ons Hoop geven. Zo was er bijvoorbeeld een gebedenboek, een engeltje, een beeldje maar ook een katje van de hazelaar. Vanuit alle drie de parochies (Heilige Lebuinus, Sint Marcellinus en Heilig Kruis) waren er mensen gekomen naar Raalte. Het was erg leuk om in de kleine maar toch diverse groep van zo'n 8 personen een ieders verhaal te horen en daar kort over in gesprek te gaan. Het leverde vele mooie kwetsbare momenten op. Dank aan alle deelnemers!

Was u niet in de gelegenheid om bij deze avond te zijn? Weet u dan vooral welkom bij een volgende activiteit van de werkgroep Bezinning en Verdieping!

Paaskaars voor thuis.

We bieden u de mogelijkheid om een mooie huispaaskaars te bestellen. Door middel van het ontsteken van het licht zijn we verbonden met elkaar en met God. Deze kaarsen zullen in de Paaswake in Rijssen worden gezegend en kunt u na Pasen afhalen in uw eigen kerk of het lokale secretariaat. Hiervoor kunt u een afspraak maken met uw lokale secretariaat.

Uitleg reliëf A:

De paaskaars, versierd met een stralende gele zon, symboliseert wederopstanding en een nieuw begin. Delicate motieven van een pelgrimstocht omringen de zon, met kleine figuren die door serene landschappen naar verlossing reizen. Een anker symboliseert hoop, stabiliteit, geloof en Gods steun. Elk detail voegt een gevoel van heilige beweging toe, waardoor de kaars een baken van geloof en toewijding wordt.

Deze kaars is 30 cm. Hoog en 6 cm. breed

Prijs € 30,00

Uitleg reliëf B : De paaskaars heeft een prachtige versiering van een vliegende witte duif, die vrede en de Heilige Geest symboliseert. Geplaatst in een stralende blauwe ster, wordt de duif omlijst door dynamische rode lijnen, die passie en opoffering oproepen. Dit elegante ontwerp straalt hoop en spirituele vernieuwing uit.

Deze kaars is 20 cm. hoog en 7 cm. breed

Prijs: € 15,00



De kaarsen kunnen worden besteld tot **uiterlijk 1 april 2025** bij het secretariaat van de parochie. Mail uw bestelling naar secretariaat@sintmarcellinus.nl

Betaling kan door overmaken van het bedrag naar NL 24 RABO 0103 4200 53 t.n.v. RK parochie St. Marcellinus te Enter o.v.v. KAARS en uw naam en adres.

Het is ook mogelijk de kaars bij het afhalen contant te betalen . (geld graag in een envelop o.v.v. KAARS en uw naam en adres)

LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE



Jan Mulders

Bornerbroek
5-12-1933

Almelo
8-2-2025

Jan is geboren en getogen in Bornerbroek. Na de lagere school ging hij naar de ambachtsschool om timmerman te worden en heeft daarna zijn eigen bouwbedrijf gehad.

Hij was een hardwerkende handige man.

Toen het werk in de bouw te zwaar werd, is hij met veel plezier keukens gaan plaatsen.

Als vrijwilliger heeft hij overal zijn helpende hand uitgestoken o.a. bij de voetbal, de wandelclub, maar ook bij familie en vrienden. Iedereen wist hem te vinden voor een klusje en daarover kon hij met trots vertellen.

Voetbal was zijn lust en zijn leven. Vroeger was hij een fanatieke voetballer en toen hij uiteindelijk op hoge leeftijd moest stoppen, heeft hij de handschoen opgepakt als trainer en leider bij zijn club Omhoog.

Tot aan de laatste week keek hij graag naar voetbal op de tv en wist precies wanneer de clubs moesten spelen.

Trots was hij toen de (achter)kleinkinderen werden geboren en deze gingen voetballen.

Regelmatig stond hij langs de lijn naar hun spel te kijken.

Pannenkoeken bakken, kruisjassen, de katholieke kerk en de reizen naar Lourdes maakten tot het laatst zijn leven compleet.

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is hij na het ontvangen van de ziekenzegen op 91-jarige leeftijd overleden.



Marijke Vos-van der Veen

De Meent
2-5-1938

Almelo
10-2-2025

Ze had 3 zussen en 6 broers. In haar jonge jaren heeft ze de oorlog meegemaakt.

Met haar broers was ze regelmatig te vinden op de voetbalvelden rondom Bussum en Blaricum. Tegenover hun huis was regelmatig een knappe vent, André Vos, in de schuur aan het werk. De vonk sloeg over en er ontstond liefde. Na 2 jaar verkering zijn ze getrouwd en verhuisd naar Bant in de Noordoostpolder. Het was in 1965, een toptijd voor boeren, maar wel hard werken. Er werden 3 kinderen geboren in Bant.

Marijke heeft het erg naar haar zin gehad in de polder. De kinderen lagen boven te slapen of moesten mee naar het land en werden daar grootgebracht. Daarnaast lekker zwemmen, samen naar de carnaval, gezelligheid met de buren. Kortom genieten! In 1973 was het mooi geweest en vertrokken ze naar Wierden. Ze streken neer aan de Dr. G.H.Beensweg en begonnen aan een nieuwe uitdaging. Ze had een paar adresjes om te werken. De zondag was voor het gezin. Elke week richting Het Gooi of naar de polder om de familie te bezoeken.

Ze was trots op haar kinderen en kleinkinderen. Altijd stond de koffie, slaatje of gehaktballen klaar. Ze nam altijd de tijd voor hen.

Altijd geïnteresseerd in hun studies.

Haar deur stond altijd open voor iedereen. Ze stond altijd klaar voor de buren en de buurtkinderen kwamen graag bij haar.

De moestuin was ook een ding. André was druk met spitten, planten verzorgen en oogsten en Marijke zorgde ervoor dat alles in de diepvries kwam.

De boodschappen deed ze altijd zelf. Twee tassen aan het stuur, doos met boodschappen onder de snelbinder. André vond wel dat het tijd werd voor een nieuwe fiets. Alles erop en eraan. Maar deze kon zo weer retour.

Er konden geen tassen aan het stuur met al die kabels.

Na het overlijden van André heeft ze veel moeten inleveren. Ze wilde het liefst alles zelf graag blijven doen. Hulp accepteren was moeilijk voor haar. Afscheid nam ze vaak met de woorden: tot wederhoren en aju.



Diny Lubbers-Jannink

Hoge Hexel
2-11-1934

Westerhaar
14-2-2025

Ze groeide op in een gezin met 11 kinderen. Vader en moeder beide druk op de boerderij. Als vanzelfsprekend nam Diny, als oudste, een deel van de opvoeding op zich. Na haar schooltijd vond ze werk als hulp in de huishouding. Ze heeft in die tijd ook zeker naailessen mogen volgen bij de zusters. Ze heeft voor haar kinderen veel kleding zelf genaaid.

In het Sint Jansgebouw ontmoette ze Jan Lubbers en die ontmoeting groeide uit tot liefde. Van haar ouders kregen ze een stukje grond waarop in 1 dag 4 muren met daarop een dak gebouwd moest worden. Het was hun huis, maar het werd het kippenhok genoemd. Nadat de burgemeester er een huisnummer aangaf, werd het een officieel adres.

Daar werden ook de kinderen Bert, Hans, Anita en Mariska geboren.

Diny leerde haar kinderen ook de handen uit de mouwen te steken.

Er was een krantenwijk en Diny zorgde ervoor dat de tas met kranten klaarstond als de bezorger die aan de beurt was, thuiskwam uit school.

Gelukkig was er niet alleen oog voor werk, want de kinderen waren lid van Harmonie St. Jan en de concerten werden met plezier bezocht.

Diny en Jan hadden samen een goed huwelijk. Jan droeg zijn vrouw op handen en samen zorgden ze ervoor dat alles er in en rondom het huis er altijd tiptop uitzag. Er was ook tegenslag, Jan kreeg een tia en werd afgekeurd. Er moest een nieuwe invulling voor hun leven gevonden worden. Ze gingen verhuizen naar het dorp. Eerst de Korianderhof, daarna de Larixlaan en het laatste adres de Schoolstraat.

Heel gelukkig waren ze met de geboortes van de kleinkinderen.

Nu konden ze genieten zonder zorgen. Oppassen als dat nodig was en plezier beleven aan de bezoekjes die gebracht werden. Ook mochten ze 7 achterkleinkinderen begroeten.

Helaas werd de gezondheid van Jan minder. Hij verhuisde naar De Botterhof, want daar was er goede zorg voor hem. Diny bezocht hem er iedere dag. Zelfs in coronatijd, toen ze buiten moest blijven en Jan alleen binnen was voor het raam, bleef ze hem bezoeken. Op 16 oktober 2022 moest ze afscheid van haar grote liefde nemen. Een afscheid dat haar zwaar viel en waardoor de zin van haar leven verdween.

Als je als zieke een pastor wilt spreken.....

In ons pastorale werk merken we hoe belangrijk bezoek en aandacht kunnen zijn. Daarom zijn er ook bezoekvrijwillig(st)ers in onze geloofsgemeenschap actief. Voor ons als pastores is het belangrijk te weten wie een pastor wil spreken. In ons grote werkgebied weten we dat niet meer zomaar. Daarom het verzoek **dat u zelf of uw familie/kennissen doorgeven als er bezoek van een pastor gewenst is.**

Dit kan zijn omdat iemand in het ziekenhuis is of thuis ziek is.

U kunt dit doorgeven aan ons eigen secretariaat tel 0546-571217 of via de mail secretariaatwierden@gmail.com (zie openingstijden enz. voorin dit blad). Zij nemen dan contact op met de pastores.

Wilt u ook doorgeven als iemand weer uit het ziekenhuis is en waar hij/zij dan verblijft?

Elke week probeert één van de pastores naar het ziekenhuis te gaan voor bezoek. Wij doen ons best u te bezoeken, maar wilt u ons dan op de hoogte (laten) stellen?

Namens het team van pastores

Communie thuisbezorgen

Er bestaat een mogelijkheid om thuis de Communie te ontvangen.

Na opgave wordt er door een communie-brenger contact met u opgenomen, over hoe en wanneer dit plaats kan vinden.

Als u prijs stelt op ziekenbezoek en/of Communie thuis, kunt u ons dat laten weten via ons eigen secretariaat tel. nr. 0546-571217.

<p>In de maand maart wordt er Communie thuisbezorgd. Uw communie-brenger neemt hierover contact met u op.</p>
--

Urnenplaatsing of as verstrooiing

Na een crematie kan de urn met de as van de overledene in een urnenkelder op het kerkhof geplaatst worden.

Ook is er op het kerkhof een strooiveld waar de as uitgestrooid kan worden. Nabestaanden die hier gebruik van willen maken, of vragen hierover hebben, kunnen contact opnemen met Bert Evers tel. 0546-572651

Kerkradio

Ontvangsttoestellen voor de vieringen in de Sint Marcellinusparochie

Parochianen die om gezondheidsredenen, of vanwege de leeftijd, niet in staat zijn om de vieringen in onze kerk bij te wonen, kunnen gebruik maken van de kerkradio. Door een abonnement te nemen, kunnen ze de vieringen thuis meebeleven. Deze worden allemaal live uitgezonden.

Niet alleen in de weekenden, maar ook op alle andere dagen van de week. De ontvangst is bovendien storingsvrij. Veel parochianen maken al gebruik van de kerkradio. Toch is er nog plaats voor een aantal nieuwe aansluitingen.

Wie hier belangstelling voor heeft, of er meer informatie over wil krijgen, kan contact opnemen met de beheerder van de kerkradio, Roy Verver, telefoon 06-25 03 60 33. De abonnementskosten van de kerkradio bedragen € 5,- per maand, (automatisch) over te maken op IBAN-nr: NL 67 RABO 0354 8117 54.

EN VERDER

Oud papieractie KBS 'het Galjoen'

Op maandag 3 maart wordt er weer oud papier ingezameld t.b.v. de leerlingen van basisschool 'het Galjoen'.

Op de parkeerplaats bij de Apotheek Wierden staat dan de container klaar om gevuld te worden. Vanaf 18.00 uur tot 19.00 uur zijn er mensen aanwezig om het papier van u in ontvangst te nemen. Het is vanzelfsprekend geen enkel probleem om het papier buiten de genoemde tijden te brengen. Namens onze kinderen alvast hartelijk bedankt! De Ouderraad-Oud papiercommissie van KBS 'het Galjoen'



Oud papier Mariaschool

Op de maandag 3 maart houdt de oudervereniging van de Mariaschool haar maandelijkse actie voor oud papier.

De opbrengst van de oud papieractie wordt gebruikt voor het organiseren van het sinterklaasfeest, de kerstvieringen en het schoolreisje en komt volledig ten goede aan de kinderen. U kunt uw oud papier deponeren in de container op de parkeerplaats aan de Bongerd. Van 18.30 uur tot 19.30 uur is hulp aanwezig. U kunt uw oud papier kwijt en wij zijn er blij mee. Bij voorbaat onze dank. De oudervereniging



Vastenproject 2025

Al jaren zetten alle kerken in Wierden zich in om het Vastenproject Wierden te laten slagen. U heeft de laatste maanden in het kerkblad kunnen lezen over het project Art for Healing.

Ook verschillende scholen zijn benaderd en zullen bezocht worden om zo ook bij de jeugd bewustwording te creëren. Zij worden gevraagd om zelf iets op zij te leggen en zo ook een bijdrage te leveren.

De opbrengst van alle acties moet het mogelijk maken om een eigen werkruimte te faciliteren en een basisvoorraad teken- en schilder en handwerk materiaal te realiseren.

Tekenen en schilderen zijn een manier om je te uiten, het helpt om trauma's, angst, depressies of een andere mentale gezondheidstoestand te verwerken. Samen met een psychologe probeert José Weijers op deze manier kinderen en volwassenen te laten werken aan hun persoonlijk herstel.

Zij probeert vanuit haar geloof en door haar creatieve talenten aan te wenden een lichtpuntje te zijn in donkere periodes. De mensen in Port Elizabeth mogen ervaren dat er iemand is die zich om hen bekommert, van hen houdt en voor ze zorgt.

Bij dit kerkblad zal een vastenzakje bijgesloten zijn waarin u uw bijdrage kan doen. Deze zal door een van onze collectanten in de week van 7 t/m 14 maart bij u worden opgehaald.

Wees ook een lichtpuntje voor dit prachtige project, doe een donatie of neem deel aan de **oecumenische viering op zondag 23 maart om 18.45 uur in de Hervormde Kerk (Dorpskerk).**

Ook is er een maaltijdavond waar een maaltijd in de stijl van Zuid Afrika wordt geserveerd. Geef je op voor de maaltijdavond op woensdag 26 maart om 18.00 uur in de Hervormde Kapel.

Zowel tijdens de viering als de maaltijdavond zal er door de mensen van de stichting Kimon een presentatie gehouden worden.

Voor de maaltijdavond dient u zich op te geven, vol = vol. Uiterste inschrijfdatum 19 maart. De kosten bedragen 10 euro per persoon (maximaal 30 euro per gezin). Deze kunnen op de avond zelf worden voldaan. Geef u snel op, er is slechts plaats voor 100 mensen. Mocht u/jij vegetariër zijn geef dat dan even aan op het opgaveformulier, dan kunnen wij daar rekening mee houden.

Meldt u aan door een mail met naam, adres, tel.nr. en het aantal kinderen/volwassenen te sturen naar secretariaatwierden@gmail.com Of door het onderstaande intekenstrookje ingevuld te deponeren in de brievenbus van de pastorie St. Jan de Doper. Ook kunt u het project steunen met een bijdrage op bankrekeningnummer NL 60 RABO 0354 8158 57 t.n.v. St. Jan de Doper/ MOV team of zo u wilt door gebruik te maken van de QR-code.



INTEKENSTROOK

Hiermee geven we ons op voor deelname aan de maaltijdavond in de **Hervormde Kapel** op woensdag 26 maart om 18:00 uur. De kosten van € 10,00 per persoon (maximaal € 30,= per gezin) zullen we op die avond voldoen.

Naam:

Telefoon:

Adres:

Aantal volwassenen Aantal kinderen

Inleveradres: - St. Jan de Doper, Stationsstraat 20 7641 BW Wierden

RAAD VAN SINT JAN

Voorzitter	Bert Evers Tel. nr. 0546-572651
Secretaris	Annie Jansen. Tel.nr: 06-57075826 kissum1@kpnplanet.nl Postadres: Raad van Sint Jan Stationsstraat 20 7641 BW Wierden
Penningmeester	Jolanda Henning
Bouwzaken en financiën	Lucas Boshove
Algemeen lid	Ilse Lesscher

Voorzitter parochiebestuur St. Marcellinusparochie

Vicararis Cornelissen cornelissen@aartsbisdom.nl

Bereikbaar via parochiesecretariaat Enter 0547-381386

Pastoraatgroep bereikbaar via het secretariaat.

Annie Jansen, Riky Wissink, Harrie Eidhof, Bernadette Kamp,
Marinka ten Thije en Ruben Wanink.

Locatiesecretariaat: Tel. 0546-571217 secretariaatwierden@gmail.com

Inleveren gebedsintenties en kopij

Artikelen, inzendingen voor vaste rubrieken en reacties kunt u inleveren bij het secretariaat of deponeren in de brievenbus. Bij voorkeur per e-mail, als bijlage in Word bestand. De redactie kan alleen reageren op ingezonden brieven als de afzender bekend is.

De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor artikelen te verzorgen op een door haar gewenste wijze en kan derhalve in voorkomende gevallen een artikel weigeren, indien één en ander niet overeenkomt met de doelstelling van dit blad.

*Gebedsintenties, mededelingen voor de liturgische agenda en kopij voor de volgende editie van de St.Jansklok inleveren vóór: **vrijdag 21 maart 2025 vóór 12.00 uur, april 2025, secretariaatwierden@gmail.com***