

Sint Marcellinus parochie



"Samen onderweg in de voetsporen van Jezus"



Bornerbroek : St. Stephanus
Enter : St. Antonius Abt
Wierden : St. Jan de Doper

Rijssen : H. Dionysius
Hellendoorn : St. Sebastianus
Nijverdal : St. Antonius van Padua
Vroomshoop : St. Willibrord

Bereikbaarheid pastoraal team:

Voor dringende pastorale hulp kunt u tussen 9.00 uur en 21.00 uur bellen met telefoonnummer: 06-57 42 90 99

Voor alle overige vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

R.G.W. (Ronald) Cornelissen, **Pastoor** (op maandag vrij)

cornelissen@aartsbisdom.nl

Telefonisch bereikbaar via het parochiesecretariaat 0547-381386

Zie onderstaande bereikbaarheid

M.J. (Marc) Brinkhuis, **Diaken**

mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl

tel.: 06-33 75 60 89 (op maandag vrij)

V.J.W. Bulthuis, **Pastor**

vbulthuis@heiligelebuinus.nl

Tel: 06 - 38 76 06 01 (Op maandag vrij)

M.L. Slegers (Maroesjka), **Pastoraal werker**

m.slegers@sintmarcellinus.nl

tel: 06-83 22 95 37 (op vrijdag vrij)

Bereikbaarheid secretariaat Sint Marcellinusparochie:

Astrid Hergers-Huiskes en Monique ten Heggeler-Stege

tel.: 0547-381386 secretariaat@sintmarcellinus.nl

Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur

Website: www.sintmarcellinus.nl

Laat je kennen!

Help onze administratie. Geef uw verhuizing door d.m.v. deze strook. Stuur die op naar: Secretariaat St. Antonius Abt, postbus 99, 7468 ZH Enter of stop hem in de brievenbus van de pastorie!

Naam/voornaam:.....

Geb. datum:.....m/v

Huidige adres:.....

Postcode/plaats:.....

Verhuisdatum:.....

Nieuw adres:.....

Postcode/plaats:.....

Telefoon:.....

Gezinsleden: geboortedatum

Gezinsleden: geboortedatum

.....m/v

.....m/v

.....m/v

.....m/v

Uitnodiging parochiefeest Sint Marcellinus

Bij deze nodigen wij alle parochianen van harte uit om op zondag 26 januari om 10.00 uur het jaarlijkse parochiefeest van onze Marcellinus parochie mee te vieren! U bent van harte welkom om samen met parochianen vanuit alle geloofsgemeenschappen samen te komen in de kerk H. Antonius Abt te Enter. Na de feestelijke viering, waarin het koor Ad Fundum uit Bornerbroek zal zingen, drinken we samen gezellig koffie of thee met wat lekkers van onze actie Heel Marcellinus Bakt! U komt toch ook?

Dit jaar gaat er een speciale uitnodiging naar gezinnen.
Voor kinderen is er een kleurwedstrijd en kindernevendienst!

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op eigen gelegen naar Enter te komen, neem dan contact op met uw eigen locatie om te vragen of u met iemand mee kunt rijden.

Weet dat u welkom bent!

Zondag 26 januari om 10.00 uur in de kerk H. Ant. Abt te Enter.

Heel Marcellinus Bakt

Op zondag 26 januari 2025 wordt het jaarlijkse parochiefeest Sint Marcellinus gehouden in Enter. We willen graag wat lekkers bij de koffie en zijn op zoek naar hobby-bakkers die wat willen bakken. Het moet wel iets zijn dat uit de hand te eten is, zoals cake, kruidkoek, brownies of koekjes. Hebt u zin om wat te bakken, geef dat dan s.v.p. uiterlijk 23 januari door via het mailadres secretariaat@sintmarcellinus.nl

U kunt uw lekkerste baksel net vóór de viering afgeven in Het Trefpunt in Enter. Het Trefpunt ligt rechts naast de kerk.

Fijn dat u mee doet!



Liturgisch agenda januari

Bornerbroek

Openbaring van de Heer	zaterdag 4 januari	19.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers p.w.		
Doop van de Heer	zondag 12 januari	09.30 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		
2e zondag door het jaar	zaterdag 18 januari	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij		
3e zondag door het jaar	zaterdag 25 januari	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		

Enter

Openbaring van de Heer	zondag 5 januari	10.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers p.w., Herenkeor		
Doop van de Heer	zaterdag 11 januari	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis, Themakoor		
2e zondag door het jaar	zaterdag 18 januari	19.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers p.w., Dameskeor		
PAROCHIEFEEST	zondag 26 januari	10.00 uur
Eucharistieviering, Pastoraal Team		

Wierden

Openbaring van de Heer	zaterdag 4 januari	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis, St. Caeciliakoor		
Doop van de Heer	zondag 12 januari	10.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers p.w., Spirit		
2e zondag door het jaar	zaterdag 18 januari	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken H. Eidhof, St. Caeciliakoor		

Rijssen

Openbaring van de Heer	zondag 5 januari	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij, Herenkeor		
Doop van de Heer	zondag 12 januari	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen, Samenzang		
2e zondag door het jaar	zondag 19 januari	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis, BlesSing		

Hellendoorn

Openbaring van de Heer	zaterdag 4 januari	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij, Pajoko		
Doop van de Heer	zondag 12 januari	09.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Cantoren		
2e zondag door het jaar	zondag 19 januari	10.30 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis, Sebastianuskoor		

Nijverdal

Openbaring van de Heer	zondag 5 januari	10.00 uur
Eucharistieviering, pastor J. Weldam en R. Mulder, p.w., Volkszang		
Doop van de Heer	zaterdag 11 januari	19.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers p.w., Quo Vadis		
2e zondag door het jaar	zaterdag 18 januari	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen, Antonius van Paduakoor		

Vroomshoop/Geerdijk

Openbaring van de Heer	zaterdag 11 januari	19.00 uur
Gebedsviering, Werkgroep, Dames- en Herenkoor		

Uitnodiging: gesprek over tekens van hoop

Donderdagavond 23 januari 2025 starten we met een aanbod van nieuwe activiteiten, die ons helpen ons geloof te verdiepen. De activiteiten zullen dit jaar in het teken staan van hoop, gebaseerd op het thema van het jubeljaar dat de Kerk heeft uitgeroepen: 'Pelgrims van hoop'. Tegelijk zoeken we hierbij de verbinding met andere kerken in onze parochie.

Spreek jij graag mee over wat jou hoop geeft? Kom dan op donderdag 23 januari om 19.30 uur naar de pastorie van de Kruisverheffing in Raalte, Kerkstraat 8, 8102 EA, Raalte. We gaan dan met elkaar in gesprek over wat ons hoop geeft aan de hand van een persoonlijk voorwerp. We willen je vragen een voorwerp mee te nemen dat jouw hoop en geloof symboliseert.

Graag tot ziens,

Werkgroep bezinning en verdieping,

*Fabian Kappert, pastoraal werker Lonneke van den Berg, Mariëlle van der Vegt,
pastoraal werker Maroesjka Slegers en pastor Victor Bulthuis*

Opening Heilig Jaar 2025

In 2025 viert de R.-K. Kerk een 'Heilig Jaar', met als thema 'Pelgrims van Hoop'.

In alle bisdommen ter wereld wordt in de kathedralen het Heilig Jaar geopend nadat in Rome de paus de Heilige Deuren van de vier hoofdbasilieken heeft ontsloten.



In het Aartsbisdom Utrecht start deze

plechtigheid op zondag 29 december om 15.00 uur met een korte gebedsdienst in de Sint Augustinuskerk (Oudegracht 69, Utrecht).

Vervolgens lopen de aanwezigen in processie door de binnenstad naar de Sint Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36), waar rond 15.45 uur de Eucharistieviering start. Kardinaal Eijk is de hoofdcelebrant, deze Eucharistieviering zal een internationaal karakter hebben.

Gelovigen kunnen ook rechtstreeks naar de Sint Catharinakathedraal gaan. In de Sint Augustinuskerk zal vanaf 14.00 uur biechtgelegenheid zijn tot de aanvang van de plechtigheid om 15.00 uur. In de kathedraal is vanaf 15.00 uur biechtgelegenheid tot de start van de Eucharistieviering.

Na afloop van de Eucharistieviering is er in het Bonifatiushuis (de voormalige pastorie achter de kathedraal) koffie/thee en een drankje met een hapje. **Iedereen is van harte welkom.**

LOURDES DOET JE WAT LOURDES DOET JE WAT LOURDES DOET JE WAT

Heeft u in uw vorige parochieblad het verhaal van Gerard en Annelies Woolderink gelezen over hun reis naar Lourdes?

En.....wilt u ook zo'n ervaring, dat kan!

Van 17 mei t/m 24 mei 2025 maken wij weer een bedevaart naar Lourdes.

We reizen per trein ,TGV. Interesse? Belt u dan met:

Judith Horstink	06-22977220
Henny Wermers	06-25543758
Monique Veldhuis	06-29347027
Heléne Huiskes	06-40599486

Op donderdag 16 januari a.s. houden wij een informatieavond in het Trefpunt in Enter om 19.00 uur.

LOURDES DOET JE WAT LOURDES DOET JE WAT LOURDES DOET JE WAT



vieringen

Dinsdag 31 december Woord- en Communieviering 18.00 uur

Voorganger p.w. R. Mulder
Lector A. a.d. Stegge
Acoliet A. Brinks
Koor Herenkoor
Kosters N. Antonissen 384046 J. lammertink 0648218838
Gebedsintenties: Bernard en fam. Ezendam Zuiderstraat, Johan Wegdam,
Uit Dankbaarheid, overleden fam. aan de Stegge-Wilmink-ter Pelle,
Albert en Edwin Effink, Voor Priesterroepingen en diaconaal- en pastoraal
werkers en vrijwilligers voor hun inzet en enthousiasme, overleden fam.
Tiehuis-Timmerman, Hennie en Leidy Roetgerink-Lammertink.

Woensdag 1 januari Geen viering

Zaterdag 4 januari Geen viering

**Zondag 5 januari Woord- en Communieviering 10.00 uur
Trefpunt**

Voorganger M. Slegers p.w.
Lector T. van Otten
Koor Herenkoor
Kosters N. Antonissen 384046 J. Lammertink 0648218838
Bijzonderheden **Drie Koningen**
Gebedsintenties: Bernard en fam. Ezendam Zuiderstraat, Johan Wegdam,
Hennie en Leidy Roetgerink-Lammertink, Dika Kuipers-Morsink,
Jaargedachtenis Marinus Krake en overl. fam. Krake-Morsink,
Overleden fam. Tiehuis-Timmerman, ouders Rutjes-Rutgers,
Jaargetijde Gerda en Gerrit Bakker-Rutjes, Minie en Henk Kok.

Woensdag 8 januari **Ontmoetingsviering** **10.30 uur**
Trefpunt

Voorganger Werkgroep

Zaterdag 11 januari **Eucharistie** **19.00 uur**

Voorganger pastor Bulthuis
Lector Themakoor
Acolieten N. Antonissen en G. Kusters
Koor Themakoor
Kosters A. Krake tel 382338 A. Lammertink tel. 382089
Gebedsintenties: Bernard en fam. Ezendam Zuiderstraat, Johan Wegdam,
Hennie en Leidy Roetgerink-Lammertink, Gerrit en Minie Reijerink-Extercate,
Fam. Leemreize-Peeze, Overleden fam. Tiehuis-Timmerman,
overleden ouders Brok-ten Asbroek, Johan Homan.

Zondag 12 januari **Geen viering**

Woensdag 15 januari **Woord- en Communieviering** **14.00 uur**
Opening nieuwe seizoen KBO **Trefpunt**

Voorganger M Slegers p.w.
Kosters: A. Krake tel 382338 A. Lammertink tel. 382089

Zaterdag 18 januari **Woord- en Communieviering** **19.00 uur**

Voorganger M. Slegers p.w.
Lector Dameskoor
Acolieten A. Brinks
Koor Dameskoor
Kosters J. Homan 381933 H. Boomkamp 0620300467
Gebedsintenties: Bernard en fam.Ezendam Zuiderstraat, Johan Wegdam,
Hennie en Leidy Roetgerink-Lammertink, Siny de Wit-Pierik.

Woensdag 22 januari **Woord- en Communieviering** **10.30 uur**
Reggedal
Voorganger Pastotr Bulthuis

Zaterdag 25 januari **Geen viering**

Zondag 26 januari **Marcellinusviering** **10.00 uur**

Voorganger Pastoraal team
Acolieten H. Boomkamp en G. Kusters
Kusters N. Antonissen 384046 J.Lammertink 0648218838
Koor: Advendum
Bijzonderheden **MARCELLINUSVIERING**
Gebedsintenties: Bernard en fam. Ezendam Zuiderstraat, Johan Wegdam,
Hennie en Leidy Roetgerink-Lammertink, Overl. fam. Tiehuis-Timmerman,

De kopij en gebedsintenties
voor de schakel van januari
dienen **voor 17 januari 2025**
op het secretariaat te zijn!



mededelingen

Rouw, trouw, dopen en verhuisberichten.

Dopen.

Op zondag 20 oktober zijn in onze kerk gedoopt.

Ties en Luuk van der Galiën.

Verhuisd.

Roos Lammertink. Van Reggestraat 86 7468 EN Enter naar Dorpsstraat 68 7468 CM Enter.

Wij wensen jullie veel woonplezier op jullie nieuwe adres.



Graag aandacht

Door kleinschaligheid verbonden.

Kleinschaligheid en nabijheid passen het beste bij ons als geloofsgemeenschap. Dat werd ons nog eens duidelijk toen wij op de dag van het bisdom in Ede waren, waar het ging over thema's als:

Hoe gastvrij ben je als parochie?

Hoe online vindbaar is de kerk?

Hoe gastvrij is het gebouw?

Hoe is de ontvangst voor en na een viering?

Terugkerende in de auto (we waren met zijn vijven) beseften wij ons dat het woord geloofsgemeenschap niet één keer is gevallen. Het ging alleen maar over parochie, parochiekerk en nog meer parochie. En dan

te weten dat één parochie meerdere geloofsgemeenschappen bevat, de onze zelfs zeven. Een parochie, dat is in onze beleving als Enternaren de basilieken in Salland en Twente en niet te vergeten de liturgische centra. Het werd ons al snel duidelijk dat de bijeenkomst bedoeld was voor besturen van parochies en niet zozeer van geloofsgemeenschappen. We waren een vreemde eend in de bijt. Toch was het een hele belevenis om het proces waarin wij al jaren zitten eens van dichtbij mee te maken. We zagen weer het beleid van grootschaligheid dat geleid heeft tot de grote parochies en dan spreken over een missionaire kerk. Voor ons is dat duidelijk in tegenspraak. Hoe kleiner de geloofsgemeenschap hoe makkelijker je contact kunt maken en hoe sneller je missionair kunt zijn. Grootschaligheid in onze kerk is alleen maar ingegeven door de juridische constructie dat een parochie een priester moet hebben en die zijn er niet, dus kun je geen parochie zijn. Wij moeten ons gelukkig prijzen dat wij in het verleden niet zijn meegegaan in het beleid van het grote denken van bisschoppen, vicarissen, priesters en de economen, de beleidsmakers van het bisdom. Gevolg is wel dat wij nu een locatie zijn waar nog in beperkte mate Eucharistie zal worden gehouden in de toekomst. Gelukkig hebben wij de afgelopen jaren genoeg expertise in onze gemeenschap opgebouwd om dat op te vangen en hebben we in ons beleidsplan aangegeven dat het uit de geloofsgemeenschap zelf moet komen onder het motto: Samenkomen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang en samenwerken is succes.

Niet voor niets zegt Jezus, daar waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn daar ben ik in hun midden. Nu, wij zijn met meer dan twee. Uit de bijeenkomst daar in Ede werd ons duidelijk dat wij op de goede weg zijn en ons niet moeten laten afleiden wat er van hogerhand wordt gezegd, want als puntje bij paaltje komt moeten wij het zelf doen (en ook nog betalen). Desondanks staan wij in onze geloofsgemeenschap als locatieraad en vrijwilligers beraad en jullie als gelovigen voor grote uitdagingen.

Graag sluit ik dan ook af met de woorden van paus Franciscus die mij heel dierbaar zijn: **het moet uit de geloofsgemeenschap zelf komen.**

Vriendelijke groet,
Gerard Braamhaar.

Een nieuw Jaar

Op het einde van het jaar is het goed om even terug te kijken. Wij kunnen gerust stellen dat wij in Enter op weg zijn om onze geloofsgemeenschap een duidelijk gezicht te geven in een maatschappij die zoekende is naar zingeving.

Waar menigeen worstelt met zijn katholieke identiteit hebben wij als de locatieraad en de vrijwilligersraad in 2023 een toekomstvisie geschreven onder het motto: samen komen is een begin, samen blijven is vooruitgang, maar samenwerken is succes.

Daarbij houden wij als locatieraad en vrijwilligers beraad ons vast aan de woorden die Paus Franciscus ons heeft meegegeven.

"Het moet uit de geloofsgemeenschap zelf komen "

Dat heeft in 2024 duidelijke vruchten afgeworpen. Zo hebben wij met behulp van een breed inzetbare vrijwilligersgroep en sponsoren het afgelopen jaar ons kerkgebouw, de pastorij en het trefpunt toekomstbestendig kunnen maken. Dank daarvoor.

Helaas moeten wij ook constateren dat de kloof tussen arm en rijk ook in Enter groter wordt.

Jong en oud zetten zich zichtbaar en ook onzichtbaar in voor de minderbedeelden in ons dorp.

Zoals we allemaal weten komt op termijn de locatie van de Mariaschool beschikbaar als er aan de Sportlaan een nieuwe school wordt gebouwd. Dat heeft ook nogal wat gevolgen voor de gronden die rondom onze kerk liggen.

De gronden van de Mariaschool komen dan in het bezit van de gemeente en moeten een nieuwe bestemming krijgen.

Die ontwikkeling kan mooi aansluiten op het idee van de Pluktuin, die we graag rondom onze kerk willen realiseren. Zo komt een stuk van het schoolplein dat nu in gebruik is als voetbalplek voor de school, weer terug in ons bezit. Het was in bruikleen aan de school gegeven (was de



oude moestuin). Het was al meegenomen in het plan voor de Pluktuin. Nu ligt er het plan van twee Enterse ondernemers om er een hotel te vestigen op het terrein van de Mariaschool direct naast ons Trefpunt. Bij het uitzoeken van dat plan kwam uit onderzoek bij het kadaster naar voren dat de kerk nog de beschikking heeft over ruim 700 m2 grond gelegen aan de Athanasiastraat en dat stuk was in het plan van de Enterse ondernemers meegenomen. Vroeger heeft het bisdom al eens verboden om die gronden te verkopen aan een commerciële partij. Ook nu denkt het bestuur van de Marcellinus parochie daar nog steeds het zelfde over.

Kortom, er staan ons het komende jaar weer tal van uitdagingen te wachten.

Naast alle activiteiten om onze geloofsgemeenschap draaiende en vitaal te houden, zullen we ons ook bezig moeten gaan houden met de ontwikkelingen rond om de Mariaschool en de verdere uitbouw van het idee van een pluktuin.



Zo zijn er ook ideeën om op de locatie van de Mariaschool woningen voor ouderen te realiseren zoals het KBO dat verwoord heeft, aansluitend op de Antoniushof. Belangrijk voor ons is dat bij de verdere ontwikkelingen de contouren van kerk, pastorie en trefpunt natuurlijk behouden moeten blijven zoals de architect Clemens Hardeman het heeft bedacht en zoals het past in het straatbeeld van Enter.

Wij staan aan het begin van een nieuw tijdperk en koesteren de oude tradities van inzichten en zingeving.

Op een parochieavond in februari kunnen we daarvoor met elkaar van gedachten wisselen

Locatieraad Anthonius abt
Marcellinus Parochie.
Gerard Braamhaar,
Voorzitter



**Kerkelijke diensten/tarieven/stipendia
Sint Marcellinusparochie**

2025
In euro's

Gebedsintentie/stipendium Euch. Za/zo	10,00
Huwelijksviering, excl.bloemen	400,00
Huwelijkskaars	20,00
Toeslag dirigent/organist	75,00
Aparte jubileumviering	300,00
Uitvaart, incl.avondwake/uitvaartviering/ begrafenis/crematie/condoleren	625,00
Alleen avondwake	450,00
Alleen uitvaartviering met begrafenis/crematie	525,00
Alleen afscheidsviering	450,00
Alleen condoleren in de kerk zonder viering vooraf	250,00
Begrafenis/crematie (zonder viering)	225,00
Gebruik aula/kerk tbv overledene	in overleg
Doopviering (richtbedrag)	75,00
Deelname 1e H. Communie/Vormsel	20,00



GELOOFSGEMEENSCHAP ST. ANTONIUS ABT ENTER

Contactgegevens:

Uitvaartcoördinator: Ellen Spoelder 06-11013168

Secretariaat:

Adres: Dorpsstraat 123, 7468 CJ Enter
Postadres: Postbus 99, 7468 ZH Enter
Telefoon: 0547-381290
E-mail: secretariaat@stanthoniusabtenter.nl

Openingstijden: maandag: 14.00 uur - 16.00 uur
dinsdag en woensdag: 9.30 uur - 11.30 uur

Buiten deze tijden is het secretariaat gesloten

Gebedsintenties: inleveren of aanvragen tijdens
bovenvermelde openingsuren of per brief
tot uiterlijk donderdagavond 18:00

Coördinatie kosters: 0547-382338

Bezoekgroep: 0547-382796

Koren:

Dameskoor: 0547-381062
Jokoenda: 0547-382697
Themakoor: 06-45825981
Herenkoor: 06-20621014

Trefpunt: trefpuntenter.wordpress.com

Liturgische invulling: Ellen Spoelder 06-11013168

Vrijwilligersberaad: Martin Steinenbosch 06 51274355

Locatieraad: Gerard Braamhaar 06 10702308

Secretaris/Penningmeester: Frank Marinus via 0547-381290

Actie Kerkbalans: Harry Wissink via 0547-381290

Gebouwen enz: Bennie Ezendam 06-55346224

Bankrekeningen 'hoofdrekening': NL67 RABO 0114 3008 36
'actie kerkbalans': NL29 RABO 0114 3005 50

Wist u dat uw gehele bijdrage aan de Actie Kerkbalans voor de belastingdienst aftrekbaar kan zijn?

Vraag bij het centraal secretariaat van de St. Marcellinusparochie om een overeenkomst waarin u een toezegging doet voor een periode van vijf jaar. Of uw bijdrage nu klein of groter is, het is voor u in alle gevallen fiscaal aantrekkelijk en voor de parochie een belangrijke toezegging!