

Sint Marcellinus parochie

Dionysius in beeld

“Samen onderweg in de voetsporen van Jezus”

Januari



2025

Jaargang 31

Nummer 1

Bornerbroek : St. Stephanus
Enter : St. Antonius Abt
Wierden : St. Jan de Doper

Rijssen : H. Dionysius
Hellendoorn : St. Sebastianus
Nijverdal : St. Antonius van Padua
Vroomshoop : St. Willibrord

Algemene informatie

Secretariaat:

Tiny van de Maat
Rozengaarde 53, 7461 DA Rijssen
0548- 51 24 56

secretariaat@dionysiusrijssen.nl

Openingstijden: Maandag- woensdag-
vrijdagmorgen 9.30 uur - 11.30 uur.

Misintenties en mededelingen voor de liturgische agenda, **worden in Dib geplaatst** wanneer ze bij het secretariaat zijn ingeleverd **voor 11.30 uur op de maandag** waarop ook kopij aangeleverd moet worden. (Zie achterblad.)

Locatieraad:

Voorzitter: Dhr. J. Nijhof
voorzitter@dionysiusrijssen.nl
0548- 52 20 19

Secretaris: Mevr. E. Brok
0548- 52 07 56

Penningmeester:
Mevr. Y. van het Reve
06- 51 25 97 60

Bankrek.nr: NL56 RABO 0145 4009 80
t.n.v. Geloofsgemeenschap Dionysius
Rijssen.

RISN Nummer (belastingnummer):
822697385 van Rooms Katholiek
Kerkgenootschap Nederland

Uitvaartcoördinator:

Deze is bereikbaar op: 06- 26 73 04 72

Voor dringende pastorale hulp
tussen **09.00 uur en 21.00 uur:**
06- 57 42 90 99

Voor alle overige vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

R.G.W. (Ronald) Cornelissen, **pastoor**
cornelissen@aartsbisdom.nl
Telefonisch bereikbaar via het
parochiesecretariaat 0547- 38 13 86
(Op maandag vrij)

M.J. (Marc) Brinkhuis, **diaken**
mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl
06- 33 75 60 89 (Op maandag vrij)

M.L. Slegers (Maroesjka), **pastoraal werker**
m.slegers@sintmarcellinus.nl
06- 83 22 95 37 (Op vrijdag vrij)

V.J.W. Bulthuis, **pastor**
vbulthuis@heiligelebuinus.nl
06- 38 76 06 01 (Op maandag vrij)

Bereikbaarheid secretariaat Sint Marcellinusparochie:

ma t/m don van 8.30 uur tot 12.30 uur
0547-38 13 86

Astrid Hergers - Huiskes
Monique ten Heggeler - Stege
secretariaat@sintmarcellinus.nl
www.sintmarcellinus.nl

Belangrijke mededeling

Voor alle betalingen:
NL56 RABO 0145 4009 80

Wanneer u wilt bijdragen aan een collecte

kunt u die gift ook op dit nummer overmaken.

Penningmeester Locatieraad

Inhoudsopgave

Algemene informatie	2
Belangrijke mededeling	2
Inhoudsopgave	3
Vieringen	4
In memoriam	6
Vanuit de Locatieraad	7
Nieuws van het parochieel centrum	7
100 -jarig bestaan van onze H. Dionysiuskerk	8

Sint Marcellinusparochie in beeld

Uitnodiging parochiefeest Sint Marcellinus	9
Heel Marcellinus Bakt	9
Liturgische agenda	10
Uitnodiging: gesprek over tekens van hoop	11
Opening Heilig Jaar 2025	12
Lourdes doet je wat	12

Martin Luther King Dienst II	13
Actie kerkbalans 2025	15
Spread the Love in de H. Dionysiuskerk	16
Activiteiten KBO afdeling Rijssen	16
Tarieven kerkelijke diensten 2025	17
De andere weg	18
Colofon	20

Martin Luther King



4

100 - jarig bestaan



8

Opening Heilig Jaar



12

Actie kerkbalans



15

De andere weg



18

Vieringen



Woensdag 1 januari nieuwjaarsdag

Eucharistieviering 10.00 uur

Voorganger
Samenzang
Acoliet

pastor V. Bulthuis

Henry

Gebedsintenties

Familie Meinders. Cock Droog-van Veldhoven. De heer H.A. Tijhuis.



Donderdag 2 januari

Rozenkransgebed 19.00 uur

in de pastorie



Zondag 5 januari

Eucharistieviering
9.00 uur

Voorganger
Medewerking van

Pastor J. Verweij
het Herenkoor

Gebedsintenties

Cock Droog-van Veldhoven. Overleden ouders Hodes-Geuzendam. Daniël Voortman. Overleden ouders Hegeman-Hoppen, zoon Bernard en Jans. Overleden familie Koridon-Klomp. Annie en Albert Klein Rouweler. Annie Koedijk. Ben Meinders. Overleden ouders Mulder-Zwienenberg. Jaargedachtenis Johanna Lammertink. Overleden ouders Lammertink-Gunneman en Hermanus Lammertink. Johanna H. en Hendrica J. Lammertink. Johanna en Johanna M. Lammertink. Johan Scholten. Fons Tusveld. Rie Velner. Willem Wolters. Mia Dirks-Oberndorff. Jaargedachtenis Henk Steggink. Overleden ouders Dreijerink-Kok en zoon Willy.



Donderdag 9 januari

Rozenkransgebed 19.00 uur

in de pastorie



Zondag 12 januari

Eucharistieviering 9.00 uur

Voorganger pastoor R. Cornelissen
Samenzang

Gebedsintenties

Wilmer Fock en H. Braamkamp. Kapelaan Groenhage. Jan op 't Veer. Henricus Meyer. Euphemia Koedijk. Cock Droog-van Veldhoven. Bernardus Hodes. Overleden ouders Lammertink-Gunneman en Hermanus Lammertink. Johanna H. en Hendrica J. Lammertink. Johanna en Johanna M. Lammertink. Jaargedachtenis Bernardus Meinders. Willem Wolters.

Donderdag 16 januari

Rozenkransgebed 19.00 uur

in de pastorie



Zondag 19 januari

Eucharistieviering 9.00 uur

Voorganger pastor V. Bulthuis
Medewerking van Blesing

Gebedsintenties

Cock Droog-van Veldhoven. Jaargedachtenis pastor Klein Zeggelink. Theodorus Koedijk. Overleden ouders Lammertink-Gunneman en Hermanus Lammertink. Johanna H. en Hendrica J. Lammertink. Johanna en Johanna M. Lammertink. Willem Wolters.

Donderdag 23 januari

Rozenkransgebed 19.00 uur

in de pastorie



Zondag 26 januari

Eucharistieviering 10.00 uur

Voorgangers pastorale team

in de H. Antonius Abt kerk te Enter

Gebedsintenties

Hans Koedijk. Hermann Meyer. Cock Droog-van Veldhoven. Overleden ouders Klein Douwel-ten Dam en familie. Overleden ouders Lammertink-Gunneman en Hermanus Lammertink. Johanna H. en Hendrica J. Lammertink. Johanna en Johanna M. Lammertink. Willem Wolters.

Donderdag 30 januari

Rozenkransgebed 19.00 uur

in de pastorie



In memoriam

Op woensdag 23 oktober overleed



Maria Aleida Theresia Velner

Rie werd geboren te Rijssen, als nummer acht in de rij van uiteindelijk negen kinderen.

Na de lagere school ging ze naar het voortgezet onderwijs en was toen al in actie als leiding bij de scouting, bij de gidsen zoals dat toentertijd heette.

Rie ging vervolgens in Schijndel naar de kweekschool, waarna ze juf werd in de eerste klas van de Mariaschool in Enter.

Haar eindeloze geduld, sympathieke uitstraling en oprechte interesse hebben veel indruk nagelaten.

Ze had een vol en rijk leven. Zo heeft ze jarenlang haar steentje bijgedragen aan de plaatselijke Oranjevereniging en vervulde ze lange tijd een plaats in de cliëntenraad van Eltheto en de toenmalige Parkstede.

Ook hield Rie van reizen, waar ze menig plezier aan mocht beleven.

Haar bijna 'laatste' reisje was een rondje Rijssen met de auto, heerlijk door de omgeving. Ze heeft er nog heel erg van genoten.



Vanuit de Locatieraad

Beste parochianen,

We hopen dat u en uw dierbaren de kerstdagen goed bent doorgekomen en deze tijd van liefde en licht op een mooie manier hebt ervaren. Kerst brengt ons hoop en warmte, iets wat we ook mee kunnen nemen in het nieuwe jaar.

Onlangs mochten we genieten van de prachtige uitvoering Spread the Love, met de inspirerende uitdaging: Let's make the world a little brighter – laten we de wereld een stukje mooier maken. Dit is een boodschap die niet alleen met kerst geldt, maar die we het hele jaar door kunnen laten stralen in ons leven.

Wij wensen u een gelukkig en gezegend nieuwjaar. Dat 2025 een jaar mag zijn van gezondheid, kracht en verbondenheid binnen onze katholieke gemeenschap. Laten we samen bouwen aan een parochie waar liefde, vrede en warmte centraal staan.

Mogen we ook in dit nieuwe jaar elkaar blijven steunen en inspireren, in goede en minder goede tijden. Want samen zijn we kerk, samen maken we verschil.

*Met hartelijke groet,
Locatieraad van de H. Dionysiuskerk*



Nieuws van het parochieel centrum

Met veel dankbaarheid en vertrouwen willen we u op de hoogte brengen van een verandering binnen het parochieel centrum.

Het oude bestuur heeft zijn taken met zorg overgedragen aan het nieuwe bestuur, dat tevens het bestuur van de Locatieraad is. De overgang verliep in een fijne en warme sfeer, iets waar we heel dankbaar voor zijn.



Dionysius in beeld

Het nieuwe bestuur spreekt hierbij zijn grote waardering uit voor het oude bestuur en bedankt hen hartelijk voor hun jarenlange inzet en toewijding. Dankzij hun werk staat het parochieel centrum er goed voor.

Ook willen we onze vrijwilligers bedanken. Het doet ons goed dat zij zich onverminderd blijven inzetten. Hierdoor kunnen alle activiteiten zoals u die gewend bent, gewoon doorgaan.

We kijken met vertrouwen naar de toekomst en hopen op uw blijvende steun en betrokkenheid!

*Met hartelijke groet,
Het bestuur van het parochieel centrum*



100-jarig bestaan van onze H. Dionysiuskerk

Volgend jaar is het zover: de H. Dionysiuskerk bestaat 100 jaar!

Een prachtige mijlpaal om samen als geloofsge-meenschap te vieren.

Onze kerk heeft al een eeuw lang een belangrijke plaats in het leven van velen; een plek van geloof, bezinning, en ontmoeting.

**De feestelijke jubileumdatum is vastgesteld op
10 mei.**

We willen dit bijzondere jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan en zijn volop bezig met de voorbereidingen voor een feestelijk programma.



Heeft u ideeën of wilt u helpen in de organisatie? U bent van harte welkom! Meld u aan bij Piet Klein Rouweler via 0548-519888. Samen maken we er een onvergetelijke dag van.

Houd het parochieblad en andere communicatiekanalen in de gaten, want binnenkort delen we meer details over de vieringen en activiteiten.

Laten we samen terugkijken op een rijke geschiedenis en dankbaar vooruitzien naar de toekomst. Noteer de datum alvast in uw agenda, en vier dit bijzondere moment met ons mee!

*Met warme groet,
Locatieraad van de H. Dionysiuskerk*

Uitnodiging parochiefeest Sint Marcellinus

Bij deze nodigen wij alle parochianen van harte uit om op zondag 26 januari om 10.00 uur het jaarlijkse parochiefeest van onze Marcellinus parochie mee te vieren! U bent van harte welkom om samen met parochianen vanuit alle geloofsgemeenschappen samen te komen in de kerk H. Antonius Abt te Enter. Na de feestelijke viering, waarin het koor Ad Fundum uit Bornerbroek zal zingen, drinken we samen gezellig koffie of thee met wat lekkers van onze actie Heel Marcellinus Bakt! U komt toch ook?

Dit jaar gaat er een speciale uitnodiging naar gezinnen.

Voor kinderen is er een kleurwedstrijd en kindernevendienst!

Mocht u niet op eigen gelegenheid naar Enter kunnen komen, neem dan contact op met uw eigen locatie om te vragen of u met iemand mee kunt rijden.

Weet dat u welkom bent!

Zondag 26 januari om 10.00 uur in de kerk H. Ant. Abt te Enter.

Heel Marcellinus Bakt

Op zondag 26 januari 2025 wordt het jaarlijkse parochiefeest Sint Marcellinus gehouden in Enter. We willen graag wat lekkers bij de koffie en zijn op zoek naar hobby-bakkers die wat willen bakken. Het moet wel iets zijn dat uit de hand te eten is, zoals cake, kruidkoek, brownies of koekjes. Hebt u zin om wat te bakken, geef dat dan s.v.p. uiterlijk 23 januari door via het mailadres secretariaat@sintmarcellinus.nl

U kunt uw lekkerste baksel net vóór de viering afgeven in Het Trefpunt in Enter. Het Trefpunt ligt rechts naast de kerk.

Fijn dat u mee doet!



Liturgisch agenda januari

Bornerbroek

Openbaring van de Heer	zaterdag 4 januari	19.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers p.w.		
Doop van de Heer	zondag 12 januari	09.30 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		
2e zondag door het jaar	zaterdag 18 januari	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij		
3e zondag door het jaar	zaterdag 25 januari	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		

Enter

Openbaring van de Heer	zondag 5 januari	10.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers p.w., Herenkoor		
Doop van de Heer	zaterdag 11 januari	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis, Themakoor		
2e zondag door het jaar	zaterdag 18 januari	19.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers p.w., Dameskoor		
PAROCHIEFEEST	zondag 26 januari	10.00 uur
Eucharistieviering, Pastoraal Team		

Wierden

Openbaring van de Heer	zaterdag 4 januari	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis, St. Caeciliakoor		
Doop van de Heer	zondag 12 januari	10.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers p.w., Spirit		
2e zondag door het jaar	zaterdag 18 januari	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken H. Eidhof, St. Caeciliakoor		

Rijssen *uitgebreide informatie op blz 4 t/m 6*

Openbaring van de Heer	zondag 5 januari	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij, Herenkoor		
Doop van de Heer	zondag 12 januari	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen, Samenzang		
2e zondag door het jaar	zondag 19 januari	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis, BlesSing		

Hellendoorn

Openbaring van de Heer	zaterdag 4 januari	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij, Pajoko		
Doop van de Heer	zondag 12 januari	09.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Cantoren		
2e zondag door het jaar	zondag 19 januari	10.30 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis, Sebastianuskoor		

Nijverdal

Openbaring van de Heer	zondag 5 januari	10.00 uur
Eucharistieviering, pastor J. Weldam en R. Mulder, p.w., Volkszang		
Doop van de Heer	zaterdag 11 januari	19.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers p.w., Quo Vadis		
2e zondag door het jaar	zaterdag 18 januari	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen, Antonius van Paduakoor		

Vroomshoop/Geerdijk

Openbaring van de Heer	zaterdag 11 januari	19.00 uur
Gebedsviering, Werkgroep, Dames- en Herenkoor		

Uitnodiging: gesprek over tekens van hoop

Donderdagavond 23 januari 2025 starten we met een aanbod van nieuwe activiteiten, die ons helpen ons geloof te verdiepen. De activiteiten zullen dit jaar in het teken staan van hoop, gebaseerd op het thema van het jubeljaar dat de Kerk heeft uitgeroepen: 'Pelgrims van hoop'. Tegelijk zoeken we hierbij de verbinding met andere kerken in onze parochie.

Spreek jij graag mee over wat jou hoop geeft? Kom dan op donderdag 23 januari om 19.30 uur naar de pastorie van de Kruisverheffing in Raalte, Kerkstraat 8, 8102 EA, Raalte. We gaan dan met elkaar in gesprek over wat ons hoop geeft aan de hand van een persoonlijk voorwerp. We willen je vragen een voorwerp mee te nemen dat jouw hoop en geloof symboliseert. Graag tot ziens,

Werkgroep bezinning en verdieping,

Fabian Kappert, pastoraal werker Lonneke van den Berg, Mariëlle van der Vegt, pastoraal werker Maroesjka Slegers en pastor Victor Bulthuis

Opening Heilig Jaar 2025

In 2025 viert de R.-K. Kerk een 'Heilig Jaar', met als thema 'Pelgrims van Hoop'.

In alle bisdommen ter wereld wordt in de kathedralen het Heilig Jaar geopend nadat in Rome de paus de Heilige Deuren van de vier hoofdbasilieken heeft ontsloten.



In het Aartsbisdom Utrecht start deze

plechtigheid op zondag 29 december om 15.00 uur met een korte gebedsdienst in de Sint Augustinuskerk (Oudegracht 69, Utrecht).

Vervolgens lopen de aanwezigen in processie door de binnenstad naar de Sint Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36), waar rond 15.45 uur de Eucharistieviering start. Kardinaal Eijk is de hoofdcelebrant, deze Eucharistieviering zal een internationaal karakter hebben.

Gelovigen kunnen ook rechtstreeks naar de Sint Catharinakathedraal gaan. In de Sint Augustinuskerk zal vanaf 14.00 uur biechtgelegenheid zijn tot de aanvang van de plechtigheid om 15.00 uur. In de kathedraal is vanaf 15.00 uur biechtgelegenheid tot de start van de Eucharistieviering.

Na afloop van de Eucharistieviering is er in het Bonifatiushuis (de voormalige pastorie achter de kathedraal) koffie/thee en een drankje met een hapje. **Iedereen is van harte welkom.**

LOURDES DOET JE WAT LOURDES DOET JE WAT LOURDES DOET JE WAT

Heeft u in uw vorige parochieblad het verhaal van Gerard en Annelies Woolderink gelezen over hun reis naar Lourdes?

En.....wilt u ook zo'n ervaring, dat kan!

Van 17 mei t/m 24 mei 2025 maken wij weer een bedevaart naar Lourdes.

We reizen per trein ,TGV. Interesse? Belt u dan met:

Judith Horstink	06-22977220
Henny Wermers	06-25543758
Monique Veldhuis	06-29347027
Heléne Huiskes	06-40599486

Op donderdag 16 januari a.s. houden wij een informatieavond in het Trefpunt in Enter om 19.00 uur.

LOURDES DOET JE WAT LOURDES DOET JE WAT LOURDES DOET JE WAT

Martin Luther King Dienst II

Datum: 25 januari

Tijd: 19:00 uur

Locatie: onze H. Dionysiuskerk

Voorganger: Ds. Arjen van der Spek

Deze volledig vernieuwde dienst, met als thema **“Windows of Hope”**, belooft een avond vol muziek, hoop en inspiratie te worden.

Wij voelen ons vereerd en ontzettend dankbaar dat deze bijzondere viering als eerste plaatsvindt in de H. Dionysiuskerk. Het is een geweldige plek om deze inspirerende dienst samen te beginnen.

Voorafgaand aan de viering wordt er geoefend met de kerkgangers om tijdens de dienst bepaalde liederen samen mee te zingen. Dit biedt iedereen de mogelijkheid om actief deel te nemen aan deze unieke viering.

Kom en beleef deze volledig vernieuwde dienst.

Iedereen is van harte welkom!



Meer informatie:

Nog niet eens gereed met de eerste serie van 25 diensten of er begon al een verlangen boven te komen om een nieuwe dienst te maken. Tijdens dit proces ontdekten we nog veel meer prachtige, krachtige nummers die bewerkt konden worden. In deze nieuwe dienst presenteren we maar liefst 13 nummers, uitgevoerd door fantastische zangers en muzikanten.

Black Gospel vormt de basis van zoveel muziek. Het is muziek vol ritme en passie, geboren in tijden van pijn, angst en verdriet. Ondanks die duisternis klinkt er altijd hoop doorheen. Het zijn liederen die, zelfs in de tijden van slavernij, mensen iets van goddelijke nabijheid lieten ervaren. Een goed lied kan herkenning bieden en je boven jezelf uittillen. De boodschap die doorklinkt in deze liederen kan sterker zijn dan de angst die als een riem om je hart zit.

Het levensverhaal van Martin Luther King laat zien dat angst en pijn een constante realiteit waren. In de dienst tonen we een stukje uit een toespraak waarin hij openhartig vertelt over deze worstelingen. De liederen in de dienst vertellen hetzelfde verhaal: ze bieden een weg van hoop en liefde, een liefde die moed geeft om op te staan.

Zo heeft zelfs een nummer als Blackbird van The Beatles een plek in deze dienst, naast energieke en swingende gospelnummers. Kom ook en beleef deze unieke viering met ons!

Martin Luther King *dienst*



'Window of Hope'



LOVE is stronger than fear...

themarchofmartin.nl

Première



Rijssen - Dionysiuskerk

Actie kerkbalans 2025

Met de actie kerkbalans zamelen ieder jaar duizenden vrijwilligers geld in voor hun plaatselijke kerk. De kerk is voor velen van grote waarde, voor iedereen op een andere manier.



Ook binnen onze parochie en geloofsgemeenschap zetten vele vrijwilligers zich in.

De kerk is niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties na ons. Door vandaag te geven maken we de kerk van morgen mogelijk.

Want kerk zijn kost wel degelijk geld: het onderhoud van gebouwen, energiekosten, personeel, bijeenkomsten, projecten, keuringen en onderhoud etc. Kosten welke we helaas jaarlijks zien stijgen.

Dit jaar doen we weer een beroep op uw financiële bijdrage in de vorm van actie kerkbalans.

11 t/m 25 januari 2025

Door uw bijdrage kan de H. Dionysius kerk van waarde blijven voor alle gelovigen en kunnen we plannen maken voor de toekomst.

Evenals voorgaand jaar ontvangt u de persoonlijke kerkbalansbrief daarvoor digitaal, indien uw e-mailadres bij ons bekend is.

Natuurlijk blijft voor eenieder die de brief niet digitaal kan of wil ontvangen, gewoon de papieren versie bestaan. U krijgt dan de kerkbalansbrief thuisbezorgd door een van onze vrijwilligers, zoals u gewend bent.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

*Wergroep
Actie kerkbalans 2025*

Spread the Love in de H. Dionysiuskerk



Op 29 november vond een bijzonder gospel concert plaats in onze H. Dionysiuskerk, met optredens van Shirma Rouse en Dwight Dissels.

Een volle kerk genoot van een inspirerende avond vol muziek en bezieling.

De rode draad van het concert was Spread the Love.

Tijdens de avond werd een mooie metafoor gedeeld: een steentje in het water veroorzaakt kringen die steeds groter worden.

Zo wilden de artiesten ons inspireren om hun boodschap op te pakken en in ons eigen leven toe te passen.

Het was een avond die velen raakte en herinnerde aan de kracht van liefde en verbinding.

Activiteiten **KB** senioren **RIJSSEN**

De volgende activiteit staat gepland:

- Donderdag 16 januari is er een nieuwjaarsbijeenkomst met bingo. De eigen bijdrage is € 5,00.

Aanmelden kan tot 10 januari bij: Gerrit Damveld tel: 0548-51 57 83.

- Maandag 27 samen eten bij:

✕ 't Witte Hoes

Inloop vanaf 17.00 uur.

Prijs € 14,50 p.p. excl. drankjes.

Aanmelden kan tot 19 januari bij: Gerrit Damveld tel: 0548-51 57 83.



*De redactie wenst u
een voorspoedig
en gezond*

2025

Pret na Ernst



WANTED
DEAD OR ALIVE

14-15
21-22
EN 28
FEB.
01
MRT.
2025

**TANTES OM TE
STELLEN**



Tantes om te stelen

Komedie in 2 bedrijven door Van Vandagriff
Nederlandse bewerking Aris Bremer
regie Naud Kamphuis

PC "de Rozengard" • 20:00 uur • Entree € 7,50
Reserveer tijdig • tel. 06-34 33 61 24 • carlanollen@gmail.com

Pret na Ernst presenteert: “TANTES OM TE STELEN”



De voorbereidingen voor ons nieuwe toneelstuk zijn weer in volle gang.

Het stuk is geschreven door Van Vagriff, met een Nederlandse bewerking door Aris Bremer en bestaat uit twee bedrijven.

De regie is in handen van Naud Kamphuis.

De twee zussen Alie (Geke Scholten) en Mien (Janette Meijer) komen net terug van een mooie reis. Hun neef Robbert (Mark Nijkamp) heeft op hun broer, zijn “oom Sjaak” gepast.

Sjaak (Arjan Holtkamp) is niet helemaal zoals jij en ik, eigenlijk helemaal niet. Dan ontdekt Robbert ineens een tas met veel geld in huis. Hoe kan dat? Hebben zijn bijzondere nicht Molly (Kirsten Mekenkamp) en haar illustere vriend Willem (Jan-Willem Goossen), die plotseling langskomen, na jaren niet geweest te zijn, hier iets mee te maken? Of is oom Sjaak aan zijn aandacht ontsnapt en heeft hij.... Beter zuster Noor (Inge Witten) laten onderzoeken of Sjaak naar een inrichting moet.

Het komt allemaal heel slecht uit want morgen gaat hij met zijn verloofde Laura (Genanja Draaijer) naar Texel om met haar te trouwen. En waarom komen brigadier Boonstra (Joëlle Bak) en rechercheur Baan (Carla Nollen) zo vaak langs?

Kortom: ingrediënten te over voor weer een heerlijk avondje lachen, gieren en brullen.

De uitvoeringen zijn op drie opeenvolgende weekenden steeds op vrijdag en zaterdag, te weten op:

14,15 en 21, 22 februari

en

28 februari en 1 maart

**in het parochieel centrum
“De Rozengard” in Rijssen.**

Kaarten à € 7,50 zijn te bestellen bij Carla Nollen, telefonisch op:

06 – 34 33 61 24 of

per E-mail: carlanollen@gmail.com

Reserveer snel want VOL = VOL

De andere weg



Je kunt niet altijd bij de kribbe blijven,
er is een weg terug, die móet je gaan!
Een weg, die God je zelf wel aan zal wijzen,
omdat Hij weet welk pad je in moet slaan.
Je heenreis was een tasten in het duister,
pas na veel vragen vond je Betlehem.

Je wist niet zeker wat je daar zou vinden,
je volgde slechts een innerlijke stem.
Maar. . . 't Kind bleek wel het antwoord op je vragen,
't contact met Hem gaf rust en zekerheid,
je twijfel werd vervangen door verbazing
en heeft je tot een nieuw geluk geleid.

Maar nu... nu moet je toch maar weer naar buiten
de wereld wacht, je taak ligt ongedaan.
De weg terug? ja, dat is wel een and're
dan die je op de heenreis bent gegaan.

De weg terug betekende voor Jezus
een regelrechte gang naar Golgota.
Een kruisweg, die Hij zelf nooit had gekozen,
maar omdat God het wilde, zei Hij: „Ja!”

Dionysius in beeld

Je wilt misschien wel méér zijn dan je Meester
en enkel gaan langs een geëffend pad.
Maar. . . Gods gedachten zijn vaak hoger dan de jouwe
En 't Kind, dat zelf op aarde niets bezat,
dwingt je nu heen te gaan met lege handen,
nadat je alles bij Hem achterliet.

De weg terug, die moed vraagt en vertrouwen,
omdat je reist door onbekend gebied.
Maar ...áls je gaat en rekt op Gods leiding
en áls je volgt de weg die Hij je wijst,
dan gaan je handen zich vanzelf weer vullen,
want God geeft altijd méér dan dat Hij eist.

De weg terug onttrekt je aan de kerstsfeer,
aan 't vlamvend kaarslicht; 't geurend dennegroen. . .
't leert je wel dat het Kind door jou zijn werk wil doen!



Colofon

De volgende “Dionysius in beeld” is voor de maand februari.

Aanleveren kopij: voor maandag 20 januari 11.30 uur.

Kopij: nieuws en inzendingen voor de vaste rubrieken kunt u bij het secretariaat door de brievenbus schuiven of via e-mail sturen aan: parochieblad@dionysiusrijssen.nl

De Locatieraad behoudt zich het recht voor om kopij aan te passen en kan een artikel weigeren, indien het niet overeenkomt met de doelstelling van dit blad.

Redactie:

Maria Klein Rouweler
Gonda Leferink

Voor klachten over de bezorging van Dib kunt u bellen naar: 0548- 51 98 88



Dionysius in beeld