

No 9
November 2024



Colofon

Contactblad geloofsgemeenschap Sint Sebastianus

Adres: Bibenstraat 36 7447 CL Hellendoorn

Email: secretariaat@sebastianuskerk.nl

Tel.nr.: 0548 - 65 65 55

Het volgende contactblad komt uit tegen 1 december en is dan bestemd voor een periode van 1 maand. Kopij en gebedsintenties hiervoor kunt u inleveren t/m 19 november in de huisbrievenbus van de pastorie of via secretariaat@sebastianuskerk.nl

Bereikbaarheid pastoraal team:

Voor dringende pastorale hulp:

06- 57 42 90 99

Voor alle overige vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

R.G.W. (Ronald) Cornelissen, Pastoor

cornelissen@aartsbisdom.nl

(Op maandag vrij)

Telefonisch bereikbaar via het parochiesecretariaat 0547- 38 13 86,
zie onderstaande bereikbaarheid

M.J. (Marc) Brinkhuis, Diaken

mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl

Tel: 06 - 33 75 60 89

(Op maandag vrij)

M.L. Slegers (Maroesjka), Pastoraal werker

m.slegers@sintmarcellinus.nl

Tel. 06 - 83 22 95 37

(Op vrijdag vrij)



V.J.W. Bulthuis Pastor
vbulthuis@heiligelebuinus.nl
Tel: 06 - 38 76 06 01
(Op maandag vrij)

Bereikbaarheid secretariaat Sint Marcellinusparochie:
Astrid Hergers-Huiskes en Monique ten Heggeler-Stege
Tel: 0547 – 38 13 86
secretariaat@sintmarcellinus.nl
Website: www.sintmarcellinus.nl
Bereikbaar van ma t/m don van 08.30 uur tot 12.30 uur.



Inhoudsopgave

1	Sebastianusnieuws	1
2	Mededelingen	4
2.1	Opbrengsten collectes	4
2.2	Allerzielenviering	4
2.3	Ons mooie kerkhof Gezocht	5
2.4	Schoenendoosactie	5
2.5	Gerarduskalender	6
2.6	Jongerencollecte 2024	7
	Vanuit het pastoraal team	8
	Liturgisch agenda	12
	We zijn naar Lourdes geweest	15
3	Liturgische agenda	16
3.1	De Blenke	16
3.2	Krönnenzommer	16
3.3	Doordeweeksevieringen	16
3.4	Bijzonderheden vieringen	17
4	Gebedsintentie	18
4.1	Weekend 2 november (Allerzielen)	18
4.2	Weekend 9-10 november	18
4.3	Weekend 16-17 november	18
4.4	Weekend 23-24 november	18
5	Agenda	19
5.1	Collectanten	19
6	Overige berichten	19
6.1	Zingen voor Jezus op 14 december – Doe mee!	19
6.2	Geloofshoek/stiltehoek	20
6.3	Gebedsbrief november: Nicaragua	21



Inhoudsopgave *(vervolg)*

7	Informatie	23
7.1	Secretariaat Hellendoorn	23



1 *Sebastianusnieuws*



In memoriam Jan Woolderink

Jan werd geboren als oudste in het gezin Woolderink op 29 april 1948 in Nijverdal. Na de lagere school in Hellendoorn ging Jan naar de landbouwschool.

Toen hij jong was ging hij met kameraden op vakantie naar Valkenburg en was hij wel eens te vinden in de kroeg om een pilsje te drinken.

Hij kwam thuis op de boerderij te werken, omdat zijn vader op jonge leeftijd overleed. Zodoende woonde hij bij zijn moeder in huis.

Daarnaast hield hij zich bezig met jong vee en reed op de vrachtwagen.

De uitspraak: 'Trouw niet voor je 40 bent', heeft Jan waargemaakt. In 1990 heeft hij Herna leren kennen en in 1993 stapten ze in het huwelijksbootje.

Herna, jullie hebben samen ook een fijne en leuke tijd gehad; veel wandelen, fietsen en een midweek met vakantie.

Jan was boer in hart en nieren. Voor een boer zijn de koeien geen werk; het is een manier van leven. Hij kon zo een uur lang zittend op een baal stro baal kijken naar zijn koeien of pinken.

Jan en Herna mochten zelf geen kinderen verwelkomen in hun huwelijk, maar de nichten en de neven lagen Jan na aan het hart.

Hij kon uitkijken naar de familiedag.

Ook zetten Jan zijn stal open voor de jaarlijkse buurt barbecue waar Jan en Herna zichtbaar van genoten.

Jaren geleden werd Jan hard getroffen door een been amputatie.

Hij heeft het nooit kunnen accepteren dat hij daarom de boerderij moest opgeven. Stukje bij beetje lukte het hem om het leven weer op te pakken.

De scootmobiel bracht hem naar de volkstuinbuurt aan de Jipkesbelt.

Daardoor kreeg Jan ook weer een socialer leven en kon naar binnen bij de winkels in het dorp Hellendoorn en maakte dan tevens een praatje.



Jan was een buitenmens; hij verzorgde de vele potten met planten rondom het huis en beleefde plezier aan het gras maaien op de zitmaaier.

De gezondheid van Jan werd de laatste jaren minder.

Onverwacht werd hij opgenomen in het ziekenhuis.

In de vroege ochtend van 16 september sloot hij onverwacht, in het bijzijn van dierbaren, het dagboek van zijn leven.

Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies van Jan.

Geloofsgemeenschap St. Sebastianus Hellendoorn

In memoriam Miranda Veldkamp

Miranda is geboren op 20 januari 1974 in Hellendoorn.

Jongste uit een gezin van 3 kinderen. Miranda, haar zus en broer hebben een fijne opvoeding gekregen, waardoor het gezin hecht en warm is.

Miranda speelde vroeger het liefst met jongens. Tenten bouwen, spelletjes, schommelen in de zomer of klom in de hoogste bomen. Ze kreeg passie voor de bloemenwereld en kreeg haar eerste baan destijds bij Bloemsierkunst Gorter.

Ook was ze sportief. Ze ging op damesvoetbal bij SOS, hield van zwemmen en van ieder feestje.

Helaas moest Miranda op jonge leeftijd veel inleveren van haar gezondheid.

Maar ze had een enorm doorzettingsvermogen en stond positief in het leven. Zodoende zocht ze zelf telkens nieuwe doelen en keek ze naar wat ze nog wel kon.

Ze ging aan het werk bij Actief Overijssel en speelde op hoog niveau rolstoeltennis.

Ze kon enorm genieten van al haar contacten en dat waren er veel, heel veel.

Haar vriendinnen op wie ze altijd kon rekenen kochten een kroegtandem en zodoende werd Miranda overal heen gefietst. Ook stonden lieve burens voor haar klaar.

Het vrijwilligerswerk bij de tennis gaf Miranda veel voldoening; ze maakte deel uit van het bestuur en de sponsorcommissie.



Enorm dankbaar en trots is Miranda op Carin van zorgboerderij De Lachende Geit en Café de Gezelligheit. Hier heeft ze, zoals haar woorden waren, veel kansen gehad om deel te mogen nemen op de arbeidsmarkt.

Dankbaarheid speelde een grote rol in het leven van Miranda. Dankbaar naar haar familie en naar alle lieve mensen die haar steunden met kaartjes, bezoeken thuis of in het ziekenhuis.

Het geloof speelde voor Miranda een grote rol in haar leven. Troost en kracht vond ze in het ontsteken van een kaarsje. Ze vertelde altijd een witte vlinder te zien op bijzondere en spirituele momenten in haar leven. Ze vertrouwde op een weerzien met haar ouders in de hemel.

Haar 50ste verjaardag was een prachtfeest. Wat heeft ze hier van genoten, samen met al haar dierbaren. 'Stay strong' stond op haar arm getatoeëerd en juist dat heeft ze tot het einde volgehouden. Haar familie en vriendinnen zijn ongelooflijk trots op haar en hebben diep respect voor haar.

Op 30 september is Miranda omringd door haar dierbaren heengegaan. Haar familie bedankt haar voor alles wat Miranda voor hen heeft betekend. Ze gaan haar enorm missen.

Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies van Miranda.
Geloofsgemeenschap St. Sebastianus Hellendoorn



2 Mededelingen

2.1 Opbrengsten collectes

Weekend	28 sept.	€ 89,10
Weekend	5 okt.	€ 129,95
Weekend	13 okt.	€ 202,71
Weekend	19 okt.	€ 84,15

2.2 Allerzielenviering

Ook dit jaar houden wij weer een Allerzielenviering.

Op Zaterdag 2 november herdenken we degene die sinds vorig jaar 2 november overleden zijn en noemen hen met name. Aanvang van de viering om 19.00 uur.

Zoals al jaren gebruikelijk gaan we na afloop met ons allen naar het kerkhof.

Bij het verlaten van de kerk wordt u een kaars aangeboden om mee te nemen naar het kerkhof. Neem voor alle zekerheid lucifer of aansteker mee.

Deze kaars kunt u, na afloop van de plechtigheid op het kerkhof, op het graf van uw dierbare of bij de urnenmuur plaatsen.

Na afloop van de plechtigheid staat er voor degene die dat willen een kopje koffie klaar in het bastion. We hopen dat velen dit jaar de viering bijwonen.

Dan nog een opmerking van praktische aard. Het boekje en de kaars kosten geld. We hopen dat u de collecte goedgehartig wilt gedenken.

Bij voorbaat dank.

Pastor Legtenberg, de werkgroep Avondwake en Verlies Verwerken



2.3 *Ons mooie kerkhof Gezocht*

Iedereen die wel eens op ons kerkhof komt, ziet hoe mooi en groot deze is in vergelijking met andere kerkhoven.

Het onderhoud gebeurt grotendeels door vier kerkhofploegen.

Dat zijn vrijwilligers uit onze parochie. Zij schoffelen, harken, snoeien en harken blad en.....drinken op tijd een kop koffie met iets lekkers.

Wij zijn op zoek naar: dames (jazeker!) en heren die één keer in de vier weken op maandag van 09.00 uur tot 12.00 uur willen helpen ons kerkhof mooi te houden.

Voor ieder is er iets te doen en het is bovendien een gezellig en sociaal gebeuren.

Voor meer info kunt u contact opnemen met Joop Woertman, tel. 65 54 53, Johan Butink, tel. 65 71 09, Tonny Mollink, tel. 06 39 18 74 72, of Jan Haarhuis, tel. 65 58 29.

De gezamenlijke kerkhofgroepen

2.4 *Schoenendoosactie*

Herinnering inleveren schoenendoosactie

Tover een lach op het gezicht van een kind. Daar word je zelf ook blij van!

Denkt u er nog even aan om een schoenendoos te vullen voor de schoenendoosactie en deze in te leveren!

Mocht je, om wat voor reden dan ook niet in staat zijn een schoenendoos te vullen, dan mag je ook een bijdrage in de verzendkosten in een envelop doen en inleveren.

Zondag 10 november om 10.00 uur zingen de Bastiaantjes in de Oale Grieze tijdens een gezinsdienst. De gevulde schoenendozen kunnen dan weer worden ingeleverd. Er is dat weekend geen viering in onze eigen kerk.



Ook kun je de dozen inleveren op de St. Sebastianus school tot uiterlijk maandagmorgen 11 november, 12.00 uur.

Namens alle kinderen die een doos mogen ontvangen alvast hartelijk dank en tot ziens in de viering van 10 november om 10.00 uur in de Oale Grieze

De Bastiaantjes en Pajoko

2.5 Gerarduskalender

Deze kalender, uitgebracht door klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen en wordt ieder jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom klooster Wittem, de opbrengst van deze kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook www.kloosterwittem.nl). U kunt de kalender kopen bij het secretariaat van de kerk. Geopend elke donderdagmorgen van 09.30 uur tot 11.30 uur. De kosten van deze kalender zijn € 10,50 inclusief schild. Indien mogelijk graag gepast betalen.

Secretariaat St. Sebastianuskerk.

Tel. 0548 - 65 65 55



2.6 Jongerencollecte 2024

Ondersteun het jongerenwerk binnen de Rooms-Katholieke Kerk:
Jongerencollecte 2024

In het weekend van 16 en 17 november 2024 vindt de jaarlijkse Jongerencollecte plaats in alle parochies in Nederland. Deze collecte is een initiatief van Jong Katholiek, opgezet om financiële middelen te verzamelen voor landelijke en lokale jongerenprojecten binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

De opbrengsten van de Jongerencollecte worden gebruikt om diverse projecten te ondersteunen, zoals de Katholieke Jongerendag, de reünie van de Wereldjongerendagen (WJD@Home), en nationale bedevaarten voor jongeren. Ook de ontwikkeling van nieuwe catechese- en vormingsmaterialen voor parochies wordt mogelijk gemaakt dankzij deze collecte.

‘Met uw bijdrage helpt u om jongeren door het hele land kansen te bieden om in hun geloof te groeien en deel te nemen aan zinvolle activiteiten binnen de Kerk. Samen kunnen we bouwen aan een levende gemeenschap waarin jongeren hun plek vinden en zich gehoord voelen’, aldus Zaklina Melis, projectleider van Jong Katholiek.

U kunt uw gift overmaken naar:
IBAN: NL11 INGB 0002 7844 98
t.n.v. Rooms-Katholiek Kerkgenootschap
o.v.v. 'Jongerencollecte'

Vanuit het pastoraal team

Allerzielen - 2 november

In de natuur van dit moment zien we de vergankelijkheid! En in dit donkere herfstdecor vieren we elk jaar Allerzielen. Zo wordt het ook herfst en donker in ons hart wanneer een dierbare sterft. Maar bij alle duisternis spreken we op Allerzielen over licht in en na de duisternis, en we gedenken mensen die een lichtje bleven in ons hart! Soms bannen mensen anderen uit hun leven: 'Die en die hoef ik nooit meer te zien!' Soms schrijven wij mensen of groepen af: die horen er niet bij, die willen wij niet kennen! In het voorbije jaar, of al eerder, deden velen van ons juist andersom! Er viel een dierbare weg uit hun kring. Er kwam een lege plek aan hun zijde. Maar de dierbare overledene werd levend gehouden in onze gedachten en in onze gesprekken. En met Allerzielen, nog meer dan anders, houden wij hen levend in onze gebeden! Het is een karaktertrek van Christenen om de dood niet dood te zwijgen. Denk bijvoorbeeld aan het bidprentje en aan de Misintenties, waardoor de naam blijft klinken in ons midden! Ik denk ook aan wat de grote kerkleraar en bisschop Sint Augustinus schreef over de dood:

De dood is niets. Ik ben maar aan de andere kant. Ik ben mezelf, jij bent jezelf. Wat we waren voor elkaar, zijn we nog altijd. Noem me zoals je me steeds genoemd hebt. Spreek tegen mij zoals weleer, op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest. Lach zoals we altijd lachten om de kleine, deugddoende dingen. Speel, glimlach, denk aan mij. Bid voor mij. Spreek mijn naam uit thuis zoals je altijd gedaan hebt, zonder een zweem van wanhoop erin. Het leven is wat het altijd geweest is, de draad is niet gebroken. Waarom zou ik uit je gedachten verdwijnen, nu je me niet meer ziet? Ik wacht op je. Ik ben dichtbij, slechts aan de andere kant van de weg. Zie je, alles is goed. Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en er de tederheid van terugvinden, zuiverder dan ooit. Dus, droog je tranen en blijf niet wenen als je van me houdt.

Van harte wens ik allen die treuren om het heengaan van een geliefde dierbare veel troost, kracht en sterkte in deze dagen rond Allerzielen. In alle kerken van onze St. Marcellinusparochie zijn er op deze Allerzielendag vieringen. Iedereen is daarbij welkom!

Met vriendelijke groet, Pastoor Ronald Cornelissen

Geloofscursus ‘Kennismaken met de Kerk’

Ben je geboeid door het rooms-katholieke geloof en denk je erover lid te worden van de Kerk? Of ben je al katholiek, maar wil je je geloof verdiepen? Dan ben je van harte welkom bij deze geloofscursus.

In tien stappen word je binnengeleid in de Kerk, opdat ze een echt thuis voor je wordt. Samen verdiepen we ons in het kloppende hart van ons geloofsleven: het mysterie van God als Vader, Zoon en heilige Geest. We belichten de geloofsbelijdenis, de sacramenten, het gebedsleven, de rijke spirituele traditie, de sociale leer van de Kerk en haar plaats in de hedendaagse samenleving. We besteden aandacht aan levensvragen ten aanzien van zin en betekenis, goed en kwaad, geloof, hoop en liefde. Dit alles aan de hand van teksten, beelden en gesprek. Voor wie het heilig Doopsel of Vormsel wil ontvangen, biedt de cursus een gedegen en inspirerende basis. Wie meer wil leven vanuit het katholieke geloof, krijgt een schat aan bronnen en aanknopingspunten aangereikt. Tevens is er gelegenheid voor persoonlijk gesprek met een pastor.

De cursus bestaat uit tien dinsdagavonden, elke met een eigen thema. Daarnaast vieren we samen de belangrijkste drie dagen van het kerkelijk jaar, het Paastriduüm (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen). We brengen ook een bezoek aan een klooster. Het betreft de volgende data:

Dinsdag 3 en 17 december 2024

Dinsdag 7 en 21 januari 2025

Dinsdag 4 en 18 februari 2025

Dinsdag 4 en 18 maart 2025

Dinsdag 1 en 15 april 2025

Paastriduüm: donderdag 17 t/m zondag 20 april 2025

Kloosterdag: datum volgt

We beginnen om 19.30 uur en eindigen uiterlijk om 22.00 uur. De plaats van samenkomst wordt nader bepaald. Ook over de vieringen van het Paastriduüm volgt t.z.t. informatie. Deelname is kosteloos.

Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij pastor Victor Bulthuis, die de cursus begeleidt (e-mail vbulthuis@heiligelebuinus.nl).

We verheugen ons op je komst!

Mededeling van de staf van het Aartsbisdom Utrecht



Samenvoeging van de vicariaten Utrecht en Arnhem en aanstelling van drie bisschoppelijk gedelegeerden voor respectievelijk jeugd/jongeren, catechese en huwelijk en gezin.

Nieuw vicariaat Utrecht-Arnhem

Sinds 2 februari 2009 is het Aartsbisdom Utrecht opgedeeld in drie vicariaten: Arnhem, Deventer en Utrecht. Daarvoor zijn toen drie bisschoppelijk vicarissen aangesteld: R.G.W. Cornelissen (Deventer), J.G.M. Pauw (Arnhem) en H.W. Woorts (Utrecht). Met ingang van 1 december a.s. worden de vicariaten Arnhem en Utrecht samengevoegd tot één vicariaat. De naam daarvan zal zijn: vicariaat Utrecht-Arnhem. De aanleiding voor deze samenvoeging is dat vicaris Pauw zijn taak voor het vicariaat Arnhem zal overdragen aan vicaris en hulpbisschop Woorts, omdat vicaris Pauw – naast pastoor van de parochie Maria Laetitia (Doetinchem e.o.) – per 1 december a.s. tevens pastoor zal worden van de parochie HH. Twaalf Apostelen (Zutphen e.o.). Als vicaris van Arnhem was hij ook lid van de grote bisdomstaf en de benoemingencommissie.

De samenvoeging betekent dat de bijeenkomsten van de cura's (de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers werkzaam in het parochiepastoraat in hun vicariaat) van Arnhem en Utrecht m.i.v. van 1 december a.s. gezamenlijk zullen worden gehouden. Dat geldt ook voor de bijeenkomsten van de vicaris en de econoom met de vicevoorzitters van de parochiebesturen.

Mgr. Woorts zal de bisschoppelijk vicaris zijn voor het vicariaat Utrecht-Arnhem. Hij blijft tevens vicaris voor liturgie en bedevaarten in het Aartsbisdom. Vicaris Cornelissen blijft vicaris van het vicariaat Deventer alsmede pastoor van de drie parochies Heilig Kruis (Raalte e.o.), H. Lebuinus (Deventer e.o.) en St. Marcellinus (Rijssen e.o.).

Taken bisschoppelijk vicaris

De bisschoppelijk vicaris van een vicariaat is namens de aartsbisschop van Utrecht aanspreekpunt voor de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers die werkzaam zijn met een bisschoppelijke zending in het pastoraat (zowel in de parochies als in de categoriale zielzorg) alsmede voor de parochiebesturen in hun vicariaat.

Hij draagt zorg voor de organisatie van de cura-bijeenkomsten en toerustingsdagen alsmede de retraites voor de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, hij woont de diakenkring bij en heeft geregeld overleg met de vicevoorzitters van de parochiebesturen in zijn vicariaat. De bisschoppelijk vicaris bereidt benoemingen voor van de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in de parochieteams en celebreert de installatievieringen van nieuwe pastoors en presentatie-vieringen van parochievicarissen, diakens en pastoraal werk(st)ers. Bij langdurige ziekte van priesters is hij 'casemanager' richting het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen. Tevens is hij voorzitter van het bestuur van het jeugdfonds in zijn vicariaat. De bisschoppelijk vicaris is verder vicaris voor de religieuzen die woonachtig zijn in zijn vicariaat.

Bisschoppelijk gedelegeerden voor jeugd/jongeren, catechese, huwelijk en gezin

Vicaris Pauw was sinds 2009 tevens bisschoppelijk vicaris voor jeugd/jongeren en catechese in het Aartsbisdom Utrecht. Daartoe heeft hij veelvuldig samengewerkt met de jongeren-werkers in het aartsbisdom alsmede met het Officium Iuventutis en het Officium Catecheticum van de Kerkprovincie. De taak voor jeugd/jongeren wordt overgenomen door pastor G.J.J.S. de Bekker.

Vanaf 1 december a.s. wordt hij tevens benoemd als parochievicaris van de St. Martinusparochie te Utrecht. De taak voor catechese wordt per 1 december a.s. overgenomen door pastor P. Kuipers, rector van het Ariënsinstituut te Utrecht. Vicaris Cornelissen was sinds 2009 tevens bisschoppelijk vicaris voor huwelijk en gezin. Deze taak heeft hij per 1 september jl. overgedragen aan pastoor R.E.C. den Hartog van de parochie St. Jan de Doper (Mijdrecht e.o.). Pastor De Bekker, pastoor Den Hartog en rector Kuipers worden benoemd als bisschoppelijk gedelegeerde voor de desbetreffende taakvelden.

Dankbetuiging

Als aartsbisschop ben ik – met de andere leden van de grote bisdomstaf – vicaris Pauw dankbaar voor de goede band en de constructieve samenwerking binnen de grote bisdomstaf en het vicarissenberaad in de afgelopen ruim 15 jaren. Dankbaar zijn wij pastoor Den Hartog, pastor De Bekker en rector Kuipers voor de bereidheid om bisschoppelijk gedelegeerde te worden voor respectievelijk huwelijk en gezin, jeugd/jongeren en catechese. Wij wensen hun Gods zegen toe alsook allen die deel uitmaken van het (nieuwe) vicariaat Utrecht-Arnhem en het vicariaat Deventer. Met een hartelijke groet, mede namens de andere leden van de grote bisdomstaf, in Christo,

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

Liturgisch agenda november

Bornerbroek/St. Stephanus

Allerzielen	Zaterdag 2 november	19.00 uur
Gebedsviering, M. Slegers, p.w.		
32^e zondag door het jaar	Zondag 10 november	09.30 uur
Woord- en Communieviering, R. Mulder, p.w.		
33^e zondag door het jaar	Zondag 17 november	09.30 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		
Christus Koning van het Heelal	Zaterdag 23 november	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij		
1^e zondag van de Advent	Zondag 1 december	09.30 uur
Sinterklaasviering, M. Slegers, p.w.		

Enter/H. Antonius Abt

Allerzielen	Zaterdag 2 november	19.00 uur
Gebedsviering, Werkgroep, Dameskoor		
31^e zondag door het jaar	Zondag 3 november	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken G. Legtenberg, Herenkoor		
32^e zondag door het jaar	Zaterdag 9 november	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis, Themakoor		
32^e zondag door het jaar	Zondag 10 november	10.00 uur
Actie Schoenendoos, Gebedsviering, Werkgroep		
33^e zondag door het jaar	Zondag 17 november	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Samenzang		
Christus Koning van het Heelal	Zaterdag 23 november	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken H. Eindhoven, Jokoenda		
1^e zondag van de Advent	Zondag 1 december	10.00 uur
Woord- en Communieviering, R. Mulder, p.w.		

Wierden/St. Jan de Doper

Allerzielen	Zaterdag 2 november	19.00 uur
Gebedsviering, Werkgroep, St. Janskoor		
32^e zondag door het jaar	Zondag 10 november	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Doopkoor		
33^e zondag door het jaar	Zaterdag 16 november	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen, St. Caeciliakoor		

Christus Koning van het Heelal	Zondag 24 november	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken H. Eidhof, Spirit		
1^e zondag van de Advent	Zaterdag 30 november	10.30 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis, St. Caeciliakoor		

Rijssen/H. Dionysius

Allerzielen	Zaterdag 2 november	18.30 uur
Gebedsviering, Werkgroep, BlesSing		
31^e zondag door het jaar	Zondag 3 november	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij, Samenzang		
32^e zondag door het jaar	Zondag 10 november	09.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, p.w.		
33^e zondag door het jaar	Zondag 17 november	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij, BlesSing		
Christus Koning van het Heelal	Zondag 24 november	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen, Gemengd koor		
1^e zondag van de Advent	Zondag 1 december	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis, Samenzang		

Hellendoorn/St. Sebastianus

Allerzielen	Zaterdag 2 november	19.00 uur
Gebedsviering, Diaken G. Legtenberg, Sebastianuskoor		
Gezinsdienst Oale Grieze	Zondag 10 november	10.00 uur
inleveren van de schoendozen, de Bastiaantjes		
33^e zondag door het jaar	Zaterdag 16 november	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis, Pajoko		
Christus Koning van het Heelal	Zaterdag 23 november	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken G. Legtenberg, Sebastianuskoor		
1^e zondag van de Advent	Zaterdag 30 november	19.00 uur
Woord- en Communieviering, R. Mulder, p.w., Cantoren		

Nijverdal/St. Antonius van Padua

Allerzielen	Zaterdag 2 november	19.00 uur
Gebedsviering, begraafplaats, Werkgroep		
31^e zondag door het jaar	Zondag 3 november	10.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Weldam		
32^e zondag door het jaar	Zondag 10 november	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		
33^e zondag door het jaar	Zondag 17 november	10.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, p.w.		

Christus Koning van het Heelal	Zondag 24 november	10.30 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen		
1^e zondag van de Advent	Zondag 1 december	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken G. Legtenberg		

Vroomshoop

Allerzielen	Zaterdag 2 november	19.00 uur
Gebedsviering, Werkgroep		

Ondersteun het jongerenwerk binnen de Kerk: Jongerencollecte 2024

In het weekend van 16 en 17 november 2024 vindt de jaarlijkse Jongerencollecte plaats in alle parochies in Nederland. Deze collecte is een initiatief van Jong Katholiek, opgezet om financiële middelen te verzamelen voor landelijke en lokale jongerenprojecten binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De opbrengsten van de Jongerencollecte worden gebruikt om diverse projecten te ondersteunen, zoals de Katholieke Jongerendag, de reünie van de Wereldjongerendagen (WJD@Home) en nationale bedevaarten voor jongeren. Ook de ontwikkeling van nieuwe catechese- en vormingsmaterialen voor parochies wordt mogelijk gemaakt dankzij deze collecte. “Met uw bijdrage helpt u om jongeren door het hele land kansen te bieden om in hun geloof te groeien en deel te nemen aan zinvolle activiteiten binnen de Kerk. U kunt uw gift overmaken naar: IBAN NL11 INGB 0002 7844 98

De Diocesane WJD in Arnhem

Op het Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal (24 november) komen jongeren uit het Aartsbisdom Utrecht samen in Arnhem. Zij vieren met kardinaal Eijk deze Diocesane Wereldjongerendag in de St. Martinuskerk (midden in het centrum). De aanmelding is geopend! Jongerenwerker Sarah Mijhad: “De Eucharistieviering start om 11.30 uur. Daarna lunchen we gezellig samen, deze keer helemaal verzorgd door de parochie. We luisteren naar de lezing van kardinaal Eijk over het thema: ‘Zij die op de Heer hopen, zullen rennen en niet moe worden’. Hierna gaan we een actief uitje doen – het blijft nog even een verrassing wat dat is – en daarna komen we weer samen voor een uur van aanbidding en het sacrament van boete en verzoening. We eindigen traditiegetrouw met een gezellige maaltijd om weer met iedereen bij te kletsen. De kosten bedragen € 10 en je kunt je aanmelden via het formulier op jongaartsbisdom.nl.” Meer informatie en aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl/de-diocesane-wjd-in-arnhem/ t.n.v. Rooms-Katholiek Kerkgenootschap o.v.v. ‘Jongerencollecte’.

Wij zijn ook naar Lourdes geweest!

In mei 2024 zijn we met de Marcellinusgroep vanuit Wierden, Enter en Rijssen naar Lourdes geweest. Tijdens een informatieavond in Wierden werden we bijgepraat door Judith, Henny en Pastor Harry Eidhof. Wat later zijn we uitgenodigd in Enter voor een kennismaking met nadere info over de reis. Het was direct gezellig! We vertrokken vanuit Wierden via Enter naar Tourcoing, een plaatsje in Noord Frankrijk waar we in de trein stapten. Rond half 7 kwamen we in Lourdes aan. Met de bus naar ons hotel met mooie kamers, prima ontbijt, lekkere lunch en 's avonds een heerlijk diner. In Lourdes werden we door Henny, Judith en Harrie wegwijs gemaakt. Er was gezorgd voor enkele scootmobiels en rolstoelen, zodat we allemaal mobiel waren. Met dank aan de begeleiders! Het was prachtig om te zien hoe mensen bij zo'n reis naar elkaar omzien. We hebben veel gezien en beleefd. Eerst een kaars opsteken met zijn allen. Indrukwekkend! Ieder met zijn eigen gedachten, zijn eigen zorg en verdriet, maar ook dankbaarheid. Hoe je dat sámen beleefd en elkaar tot steun bent! En dan de grot waar Maria verscheen aan Bernadette. Als je daarlangs loopt doet dat wat met je. Voor de Nederlandse groepen was er dagelijks een dienst. Zo waren er diensten bij de grot, in de moderne Bernadettekerk en in de Pius-X-basiliek, een ondergrondse kerk waar 25.000 mensen kunnen meevieren. Er zijn zelfs drie kerken boven elkaar gebouwd, elk in zijn eigen sfeer. Vanaf daar overzag je het grote plein en kon je de licht-processie volgen, die uiteindelijk het gehele plein vulde met zang, bidden en kaarsen. Aan die processie hebben we uiteraard meegedaan. Naast gezamenlijk een dienst bijwonen was er vrije tijd voor vermaak, bezichtiging en bezinning. Henny, Judith en Harrie hebben ons veel laten zien en daarover verteld: de kerken, een museum, maar ook hoe Bernadette daar geleefd heeft. De Grote Kruisweg lopen ging helaas niet, het regende. Daarom hebben we de Kruisweg met moderne afbeeldingen in de grote basiliek gelopen. Omdat er heel veel pelgrims komen heeft Lourdes uiteraard vele winkeltjes en terrasjes, waarvan je gezellig kon genieten. Ook zijn we een dag met de bus de Hautes Pyrenees in geweest, een natuurbeleving! Vaak werd de dag beneden afgesloten. Gezellig met een drankje, met kaas en worst die Judith in een zware koffer had meegezeuld. Dat waren heel mooie en waardevolle momenten met elkaar. Kortom, we hebben enorm genoten van alles en iedereen. Wat was het de moeite waard! Dit blijft ons bij: het samen op pad gaan, aandacht voor elkaar, bezinning, gezelligheid en genieten! Alles was perfect geregeld en de begeleiding reuze! We zien dankbaar terug op een mooie reis!

Dank! Annelies en Gerard Woolderink.



3 Liturgische agenda

3.1 De Blenke

Vrijdag 29 november om 15.00 uur een woord- en
Communieviering m.m.v. het Antoniusvan Paduakoor uit Nijverdal
Voorganger is pastor Legtenberg
Bewoners/sters van de Blenkeborgh zijn van harte welkom.

3.2 Krönnenzommer

Vrijdag	1 nov.	18.30 uur	Woord en Communieviering m.m.v het koor Mariënheem Voorganger pastor Legtenberg
Vrijdag	15 nov.	18.30 uur	Woord en Communieviering m.m.v het koor Rijssen Voorganger pastor Legtenberg
Vrijdag	29 nov.	18.30 uur	Woord en Communieviering m.m.v Cantorgroep uit Hellendoorn Voorganger pastor Legtenberg

3.3 Doordeweeksevieringen

Hellendoorn

Dag	Datum	Tijd	Viering	Voorganger
Woensdag	13 nov.	10.30 u	Ontmoetingsv.	P. Cornelissen



3.4 *Bijzonderheden vieringen*

Zaterdag	2 nov.	19.00 uur	Allerzielenviering Sebastianuskoor Coll; de kosten voor deze viering.
Zaterdag	16 nov.	19.00 uur	Pajoko Coll; onderhoud pastorie Ton; Nationale jongerencollecte
Zaterdag	23 nov.	19.00 uur	Sebastianuskoor Coll: verwarming en licht
Zondag	30 nov.	19.00 uur	Cantoren Coll; onkosten koren Ton; Bisschoppelijke Adventactie



4 *Gebedsintentie*

4.1 *Weekend 2 november (Allerzielen)*

Bernard Beumer en Annie Beumer-Veldhuis; Bernard Vloedgraven en Dinie Vloedgraven-Bults; Hein en Riek Sloom(X); Jans en Anna Wijnberg; ouders Hegeman-Spoelder; Gerrit Butink; Riek Witteveen-Holtmaat; ouders Butink-v.d. Berg Nijentap; Fred Keupers; Ton Fakkert; familie Hegeman-v.d. Berg; ouders Woolderink-Woesthuis; Frans Jansman; Bennie Kappert; ouders Blauwgeers; Andre en Bertha Fleeer-Woertman; familie Raamsteeboers-Hegeman; Gerrit Beume(X)r; Marinus en Marcel Ruiter(X); Harry Heupink; Johan en Ton Hegeman; overleden ouders Lubbers-Klaver; Jan en Gerrit Lubbers; Johan en Herman Lubbers; Hein Horenberg; Herman Hendriks en André Meenhuis; ouders Blikmans-Tibben; ouders Filart; Marinus Filart; familie Lorkeers; Wim Pot; ouders Mollink-Bergboer; familie Mollink; overleden van den Berg-Reimink; Dini Lorkeers- van den Berg; Jan Woolderink; Johan Kappert; Riek Kappert-Nijentap; Diny Carta-Kappert; overleden ouders Filart-Poppe en kinderen; Henk de Jong; Ton Hegeman; Gerrit Legtenberg; Dinie Hannink-Wichink; ouders Hannink-Wichink; ouders Wichink-Norp; Gerrit Mollink; Jan en Tonny den Ouden-Kievitsbosch; Johan Braakhuis en Truus Braakhuis-Nijhuis; Herman Brandwacht en Annie Brandwacht –van Schooten; overleden familie Woertman; overleden familie Brandwacht; Miranda Veldkamp; Gerard en Betsie Veldkamp-Jansen; Joop en Tonnie Nijenhuis-Woertman.

4.2 *Weekend 9-10 november*

Jans en Anna Wijnberg; ouders Blauwgeers.

4.3 *Weekend 16-17 november*

Jans en Anna Wijnberg; Antje Veldkamp-Bouwmeester(X); Jan en Tonny den Ouden-Kievitsbosch.

4.4 *Weekend 23-24 november*

Jans en Anna Wijnberg.



5 Agenda

5.1 Collectanten

Zaterdag	2 nov.	J. Woertman en J. Veldkamp
Zondag	16 nov.	J. Schrijver en G. Holtmaat
Zaterdag	23 nov.	J. Ruiter en J. Veldkamp
Zondag	30 nov.	J. Woertman en J. Schrijver

6 Overige berichten

6.1 Zingen voor Jezus op 14 december – Doe mee!

Tijdens Kampvuuravonden zingen we met de bezoekers altijd een paar liederen. Vanuit de vreugde die dit zingen meebrengt is het idee ontstaan om eens te gaan zingen op Nijverdal.

Op zaterdag 14 december om 14.00 uur willen we daarom op Nijverdal zingen voor Jezus. Iedereen is welkom, mannen en vrouwen, jongens en meisjes van jong tot oud. Het idee is eenvoudig: samen herkenbare liederen zingen zonder versterking, puur en in verbinding met elkaar. We houden het laagdrempelig en gaan bekende liederen zingen die voor iedereen toegankelijk zijn. Neem je telefoon mee zodat je liedteksten kan opzoeken en mee kan zingen. Tussendoor houden we een korte pauze is er gelegenheid om met elkaar en eventuele toeschouwers in gesprek te gaan. Tip, neem voor jezelf drinken en wat lekkers mee. We nodigen mensen van alle kerken en achtergronden uit om mee te doen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Het zou mooi zijn als we zoveel mogelijk mensen kunnen enthousiasmeren om mee te zingen en deel te nemen aan dit verbindende initiatief.

Oproep voor muzikanten

We zijn op zoek naar muzikanten die ons kunnen begeleiden op allerlei akoestische instrumenten zoals gitaar, fluit, viool accordeon enz. Ook vragen wij mensen mee te bidden voor dit initiatief.



Ken jij mensen die mee willen doen?

We hopen dat mensen uit verschillende kerken en groepen willen aansluiten. Ken je iemand die enthousiast zou kunnen worden van dit initiatief? Of iemand die graag een bijdrage wil leveren binnen zijn of haar eigen kerk? Stuur ons dan hun contactgegevens door zodat we hen kunnen benaderen.

Laten we samen een mooie middag vol muziek en ontmoeting creëren in deze adventstijd. We hopen je op 14 december om 14.00 uur te zien! We verzamelen ons op de hoek van de Johan Frisostraat en Willem Alexanderstraat op Nijverdal.

Aanmelden en meer informatie

Wil je meezingen, spelen of helpen en/of heb je vragen/opmerkingen neem dan contact op met René Winters via 0647963756 of wintershellendoorn@hotmail.com. Wilt u zich aanmelden voor de groepsapp om op de hoogte te blijven dan kan dat ook via de bovenstaande contact gegevens.

6.2 Geloofshoek/stiltehoek



In de beleefgang op Krönnenzommer is de plek van het Mariabeeld uitgebreid tot een 'geloofshoek'/ een stiltehoek. Deze bevindt zich tussen de afdelingen Eelerhof en Schulenborgh (deze afdeling is weer in gebruik genomen na de brand).

Onder het Mariabeeld is de elektrische kaarsenstandaard geplaatst. Vrienden van ZorgAccent hebben hieraan bijgedragen. Overdag (tot 21.30 uur 's avonds) is er de mogelijkheid om een kaarsje (3 uur lang) te branden, door één van de kaarsjes op de kaarsenstandaard te plaatsen.



Daar schuin tegenover hangt een icoon van Paulus. Een icoon komt uit de oosters-orthodoxe traditie, waarbij gebeden wordt bij ikonen. Een icoon is doorgaans een afbeelding van een heilige: door daarbij te mediteren heeft het invloed op je eigen leven. Paulus staat in het midden en eromheen zijn afbeeldingen gemaakt van verschillende perioden uit zijn leven. Er ligt naast het bankje



daartegenover een boekje en A4tjes met verdere uitleg. Maria Nolet heeft dit icoon geschilderd en deze is na haar dood ter beschikking gesteld door haar zoon Thomas Keijser.



In het raam tegenover Maria is een glas-en-lood kunstwerk gehangen. Marian Torenbeek heeft dit gemaakt en heeft het Samenbloei genoemd. Onderaan zijn er de

symbolen van vijf godsdiensten: “Vanuit elk van de vijf wereldgodsdiensten kan een mens tot volle bloei komen. Als we dat erkennen zonder te oordelen en zonder anderen te willen overtuigen van ons eigen gelijk, kunnen we met elkaar een kleurrijke bloemenzee vormen”.

Els Groeneveld en Annerie Snier
geestelijke verzorging

6.3 Gebedsbrief november: Nicaragua

Maar liefst 95% van de bevolking is christen. Toch is er een sterke toename van christenvervolging. Enkele jaren geleden stond het land nog als stabiel te boek. Tegenwoordig neemt president Ortega steeds meer afstand van democratische beginselen en



mensenrechten. Hij ziet de kerk als een bron van destabilisatie. En juist kerken spreken zich openlijk uit tegen onrecht, schending van mensenrechten en inmenging van de regering in democratische processen.

Daarom worden christenen geassocieerd met oppositie en beschouwd als tegenstanders van het regime. Dit heeft geleid tot intimidatie, arrestaties, ontvoeringen, gerechtelijke vervolging en uitzetting van kerkleiders. Ook de toenemende corruptie en drugshandel spelen een rol in de vervolging van christenen. Criminele organisaties werken samen met de regering om tegenstanders te onderdrukken. Christenen zijn hierdoor extra kwetsbaar, omdat ze nergens terecht kunnen voor bescherming. Voor christenen in Nicaragua is het leven buitengewoon problematisch geworden. De overheid doet er alles aan om christenen de mond te snoeren en hen een slechte naam te bezorgen. Zo keert zelfs de bevolking de kerk de rug toe. Sinds Ortega aan de macht kwam, moesten christelijke scholen en tv-stations hun deuren sluiten. Ook christelijke liefdadigheidsinstellingen zijn gestopt met hun werkzaamheden. Kerken worden vernield en diensten verstoord. Er is veel angst onder christenen.

- Bid voor de regering, in het bijzonder voor Ortega. Dat de autoriteiten stoppen met het belagen van christenen.
- Bid om wijsheid voor de kerken en hun leiders en vraag God hen te beschermen en ondersteunen.
- Bid dat voorgangers gesterkt worden en christenen leren hoe ze kunnen omgaan met vervolging.



7 Informatie

7.1 Secretariaat Hellendoorn

Geopend iedere donderdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur.

Plaats: Het Bastion

Tel. nr.: 0548 – 65 65 55

E-mailadres: secretariaat@sebastianuskerk.nl

Wanneer je als zieke een pastor wilt spreken.

In ons pastorale werk merken we hoe belangrijk bezoek en aandacht kan zijn. Daarom zijn er ook bezoekvrijwillig(st)ers in de parochie actief. Voor ons als pastores is het belangrijk te weten wie een pastor wil spreken. In ons grote werkgebied weten we dat niet zomaar.

Daarom het verzoek dat u zelf of uw familie/kennissen doorgeven als er bezoek van een pastor gewenst is. Dit kan zijn omdat iemand in het ziekenhuis is of thuis ziek is.

U kunt dat doorgeven aan ons eigen secretariaat via de mail: secretariaat@sebastianuskerk.nl Zij nemen dan contact op met de pastores. Wilt u ook doorgeven als iemand weer uit het ziekenhuis is en waar hij/zij dan verblijft? Elke week probeert één van de pastores naar het ziekenhuis te gaan voor bezoeken. Wij doen ons best u te bezoeken, maar wilt u ons dan op de hoogte (laten) stellen.



Verhuisbericht

Naam:.....

Voornamen:.....

m/v

Geb. Datum:..... Geb. Plaats:.....

Huidige adres:.....

Postcode/woonplaats:.....

Verhuisdatum:.....

Nieuw adres:.....

Postcode/woonplaats:.....

Tel. nr:.....

Wil wel / geen lid blijven van de parochie.

Gezinsleden en geboortedatums:

.....

m/v

.....

m/v

.....

m/v

Als parochianen gaan verhuizen naar een andere plaats (ook wat betreft Hulsen) behoren ze officieel niet meer tot de parochie Hellendoorn. Alle parochies hebben namelijk, net als de gemeentes, haar eigen parochiegrenzen.

Als parochie krijgen wij de verhuizingen door van de SILA (Landelijke Stichting Interkerkelijke Leden Administratie), die de verhuizingen op haar beurt weer doorkrijgt van de gemeente. Wij schrijven dan de mensen uit als lid van de parochie. Nu denken heel veel mensen dat ze, als ze zelf niets doorgeven aan de parochie, automatisch lid blijven van onze parochie.

Dat is dus niet zo.

Wil men om speciale redenen toch lid blijven van de parochie Hellendoorn, dan moet men dit zelf doorgeven. De parochie gaat er van uit dat men dan ook een bijdrage levert aan het Parochiefonds.