

Sint Marcellinus parochie

Dionysius in beeld
oktober 2024

"Samen onderweg in de voetsporen van Jezus"



H. Dionysius

Jaargang 30
Nummer 10

Bornerbroek : St. Stephanus
Enter : St. Antonius Abt
Wierden : St. Jan de Doper

Rijssen : H. Dionysius
Hellendoorn : St. Sebastianus
Nijverdal : St. Antonius van Padua
Vroomshoop : St. Willibrord

Algemene informatie

Secretariaat:

Tiny van de Maat
Rozengarde 53, 7461 DA Rijssen
0548- 51 24 56

secretariaat@dionysiusrijssen.nl

Openingstijden: Maandag- woensdag-
vrijdagmorgen 9.30 uur - 11.30 uur.

Misintenties en mededelingen voor de liturgische agenda, **worden in Dib geplaatst** wanneer ze bij het secretariaat zijn ingeleverd **voor 11.30 uur op de maandag** waarop ook kopij aangeleverd moet worden. (Zie achterblad.)

Locatieraad:

Voorzitter: Dhr. J. Nijhof
voorzitter@dionysiusrijssen.nl
0548- 52 20 19

Secretaris: Mevr. E. Brok
0548- 52 07 56

Penningmeester:
Mevr. Y. van het Reve
06- 51 25 97 60

Bankrek.nr: NL56 RABO 0145 4009 80
t.n.v. Geloofsgemeenschap Dionysius
Rijssen.

RISN Nummer (belastingnummer):
822697385 van Rooms Katholiek
Kerkgenootschap Nederland

Uitvaartcoördinator:

Deze is bereikbaar op: 06- 26 73 04 72

Voor dringende pastorale hulp
tussen **09.00** uur en **21.00** uur:
06- 57 42 90 99

Voor alle overige vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

R.G.W. (Ronald) Cornelissen, **pastoor**
cornelissen@aartsbisdom.nl
Telefonisch bereikbaar via het
parochiesecretariaat 0547- 38 13 86
(Op maandag vrij)

M.J. (Marc) Brinkhuis, **diaken**
mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl
06- 33 75 60 89 (Op maandag vrij)

M.L. Slegers (Maroesjka), **pastoraal werker**
m.slegers@sintmarcellinus.nl
06- 83 22 95 37 (Op vrijdag vrij)

V.J.W. Bulthuis, **pastor**
vbulthuis@heiligelebuinus.nl
06- 38 76 06 01 (Op maandag vrij)

Bereikbaarheid secretariaat Sint Marcellinusparochie:
ma t/m don van 8.30 uur tot 12.30 uur
0547-38 13 86

Astrid Hergers - Huiskes
Monique ten Heggeler - Stege
secretariaat@sintmarcellinus.nl
www.sintmarcellinus.nl

Belangrijke mededeling

Voor alle betalingen:

NL56 RABO 0145 4009 80

Wanneer u wilt bijdragen aan een collecte

kunt u die gift ook op dit nummer overmaken.

Penningmeester Locatieraad

Inhoudsopgave

Algemene informatie	2
Inhoudsopgave	3
Vieringen	4
Hallo beste mensen	5
Even voorstellen	6
Oproep Eerste Heilige Communie	8
Opbrengst MIVA collecte	8
Oproep Vormsel	9
Allerzielen 2024	10
Voor wie maak jij een lichtje?	11

Sint Marcellinusparochie in beeld:

Vanuit het pastoraal team	12
Maria helpt	12
Drie cursusavonden rond bezoek werk	13
Liturgische agenda september	14

Uitstapje	16
Wereldmissiezondag	17
Twee verschrikkelijke oorlogen	17
Ingezonden bericht	20
Activiteiten KBO afdeling Rijssen	21
Kevelaerlof in Raalte	22
Lourdesviering in Kruisverheffing	22
Soul & Gospel Concert	23
Colofon	

Allerzielen



10

Pastor Bulthuis



6

Vanuit het pastoraal team



12

Wereldmissiezondag



17

Vieringen

Vanaf 1 oktober is het rozenkransgebed op donderdagavond in de pastorie.

Zondag 6 oktober

Eucharistieviering 9.00 uur

Voorganger

pastor Bulthuis

Medewerking van

Dameskoor

Acoliet

Peter

Gebedsintenties

Johan Siegerink. Anna Meyer en naaste familie. Mia Dirks-Oberndorff. Cock Droog-van Veldhoven. Overleden ouders Dreijerink-Kok en zoon Willy. Overleden ouders Hodes-Geuzendam. Daniël Voortman. Overleden ouders Hegeman-Hoppen, zoon Bernard en Jans. Overleden familie Koridon-Klomp. Annie Koedijk. Overleden ouders Mulder-Zwienenberg. Overleden ouders Lammertink-Gunneman en Hermanus Lammertink. Johanna H. en Hendrica J. Lammertink. Johanna en Johanna M. Lammertink. Anny Nollen-Oude Geerdink. Overleden familie Schrooten. Fons Tuveld. Willem Wolters. Jaargetijde Mario Bearzatto.

Zondag 13 oktober

Eucharistieviering 9.00 uur

Voorganger

pastor Cornelissen

Medewerking

Samenzang

Acoliet

Henry

Gebedsintenties

Ouders Zandink-Siegerink. Cock Droog-van Veldhoven. Ben Meinders. Overleden ouders Lammertink-Gunneman en Hermanus Lammertink. Johanna H. en Hendrica J. Lammertink. Johanna en Johanna M. Lammertink. Willem Wolters. Overleden familie Mulder-Rutgers. Overleden familie Rensen-Bourgonje.

Zondag 20 oktober

Eucharistieviering 9.00 uur

Voorganger

pastor Cornelissen

Medewerking van

BlesSing

Acoliet

Peter

Gebedsintenties

Overleden ouders Zwienenberg-Nijenhuis. Cock Droog-van Veldhoven.

Overleden ouders Lammertink-Gunneman en Hermanus Lammertink. Johanna H. en Hendrica J. Lammertink. Johanna en Johanna M. Lammertink. Willem Wolters.

Zondag 27 oktober

Eucharistieviering 9.00 uur

Voorganger
Medewerking van
Acoliet

pastor Verweij
Gemengd Koor
Peter

Gebedsintenties

Susanna P.H. Tusveld. Cock Droog-van Veldhoven. Pastor Klein Zeggelink. Overleden ouders Klein Douwel-ten Dam en familie. Overleden ouders Lammertink-Gunneman en Hermanus Lammertink. Johanna H. en Hendrica J. Lammertink. Johanna en Johanna M. Lammertink. Willem Wolters.

Hallo beste mensen,

Het was erg plotseling dat ik verdwenen was in de weekendliturgie.

Sommige van u hadden het misschien al gezien, dat ik wat moeilijk liep de laatste weken. Maar wat was er aan de hand? Het blijkt dat ik een kleine hersenbloeding heb gehad. Het gevolg was dat ik geen kracht meer had in mijn handen en soms wat duizelig was. De huisarts raadde mij aan het een tijdje kalm aan te doen. Vandaar dat ik niet meer kon voorgaan in de weekendliturgie. Intussen volgden heel wat onderzoeken bij de neuroloog en de reumatoloog. Uiteindelijk blijkt ik een soort van reuma te hebben. Maar met medicatie ging het al snel weer wat beter.

Ik sta nog wel onder controle, maar ik probeer de draad weer wat op te pakken. Zondag 6 oktober ga ik weer voor in de eucharistieviering in Nijverdal. Diaken Marc Brinkhuis zal mij dan assisteren om te zorgen, dat alles goed verloopt. Als alles goed gaat hoop ik weer regelmatig voor te gaan. Ook al zal het in de winterperiode soms wat moeilijk zijn.

Ik dank jullie allemaal voor de warme belangstelling d.m.v. kaarten, telefoontjes, attenties. Het waren er heel veel!

Ook de parochiebesturen, die mij lieten weten me te missen en beterschap wensten. Het was hartverwarmend en doet een mens goed.

Hopelijk tot ziens.

Pastor Weldam

Dionysius in beeld

Even voorstellen

Op zaterdag 7 februari ben ik, pastor Victor Bulthuis, gepresenteerd als parochievicaris van de samenwerkende parochies H. Lebuïnus, H. Kruis en St. Marcellinus. Van geboorte ben ik Tukker: mijn wieg stond in Goor, waar ik op 13 september 1969 het levenslicht zag en waar mijn ouders nog altijd wonen. Mijn zus Hanneke woont met haar gezin in Deventer, waar ik sinds 14 augustus zelf ook woon.

Na de middelbare school heb ik journalistiek gestudeerd in Zwolle en daarna filosofie in Nijmegen. Tijdens die laatste studie heb ik enkele jaren gewoond in het Dominicanenklooster in Huissen. Ingetreden ben ik niet, maar de vraag op welke manier ik mijn geloof een plaats wilde geven in mijn leven, bleef ik mezelf stellen. Weliswaar was ik sinds mijn jeugd altijd kerkelijk actief geweest (als misdienaar en acoliet, lector en redactielid van het parochieblad) en had ik altijd belangstelling gehad voor religieuze en filosofische vragen, maar ik zocht nog altijd naar een richting.

Tijdens een 33-weekse retraite, waarbij ik dagelijks bad en de Bijbel las en wekelijks gesprekken had met een geestelijk leidsman, kwam het priesterschap ter sprake. Daar had ik tot dan toe nooit echt over nagedacht. Het mondde uit in mijn aanmelding bij het Ariënskonvikt, zoals de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht destijds heette. Theologie studeerde ik in die tijd aan de universiteit, maar ik woonde samen met andere studenten in de binnenstad van Utrecht. Het waren leerzame en vormende jaren. Je woont samen met mensen die je niet zelf hebt uitgezocht, iets wat iedereen eigenlijk een tijdje zou moeten doen. Je leert er jezelf en anderen van je mooie en minder mooie kanten kennen, je groeit samen en tegelijk op je eigen unieke manier in je roeping. Maar daarnaast was er ook veel gezelligheid, plezier en humor.

Mijn diakenwijding (2005) en priesterwijding (2006) vielen samen met mijn eerste benoeming in het toenmalige parochieverband IJsselvallei (tegenwoordig Franciscus en Claraparochie) op de Veluwe. Daar werkte ik vier jaar. In 2009 werd ik door de aartsbisschop benoemd tot pastoor in de parochie Lumen Christi in Noordoost-Twente, als opvolger van pastoor Cornelissen. In augustus 2013 werd ik parochievicaris in de samenwerkende parochies St. Benedictus en De Levensbron in de Betuwe, die later fuseerden tot de parochie H. Maria Magdalena.

In de elf jaar dat ik in de Betuwe werkte, heb ik me behalve op mijn pastorale en priesterlijke kerntaken ook gericht op het ontwikkelen van een bezinningsaanbod, samen met collega's en vrijwilligers. Dat leidde tot de op-

richting van Herberg De Aandacht, gevestigd in de voormalige pastorie van Heteren. Talloze maaltijden en tafelgesprekken, filmavonden, lezingen, concerten, excursies, boekpresentaties en inspiratiebijeenkomsten over muziek, kunst en levensbeschouwelijke en maatschappelijke thema's hebben er plaatsgevonden. Na de sluiting van het gebouw zijn de activiteiten verplaatst naar het nieuwe parochiehuis in Elst.

Ook heb ik altijd ontzettende genoten van het werken met kinderen en jongeren. In mijn vorige parochie was ik eindverantwoordelijk voor het kinderwerk en de eerste heilige communie. Daarvoor heb ik onder meer verhalen uit het Nieuwe Testament bewerkt, wat uitmondde in een kinderbijbeltje voor communicanten.

Ik houd van lezen en schrijven, zowel binnen werktijd als daarbuiten. In 2022 kwam mijn boek Schudden aan de psalmboom – Honderdvijftig pennenvruchten uit, een bundel toegankelijke gedichten op basis van de psalmen. Ook heb ik een kruiswegboekje geschreven, getiteld Een weg die niemand gaan wil – De kruisweg van Jezus voor jong en oud. Daarnaast ben ik poëzievertaler. In 2018 schreef ik een boek over Goethe, en binnen nu en een jaar hoop ik een omvangrijke bundel uit te brengen met vertalingen van zijn poëzie. Verder schrijf ik af en toe voor tijdschriften.

Hoewel ik erg kan genieten van stilte en alleen zijn, houd ik ook veel van (klassieke) muziek, wandelen en optrekken met familie en vrienden. Ik vind het fijn dat ik nu een stuk dichter bij mijn familie woon, al wonen mijn vrienden nu wat verder weg.

Omdat ik als middelbare scholier niet wist wat ik wilde worden, deed ik ooit een beroepsinteresseset. Daar kwamen drie 'beroepen' uit die alle drie met inspiratie hebben te maken: priester, dichter en musicus. In zekere zin ben ik het alle drie geworden, hoewel ik wat muziek betreft een (middel)matige pianist en zanger ben en meer een enthousiaste luisteraar. Gaandeweg zijn deze puzzelstukken – priesterschap, poëzie en muziek – steeds beter in elkaar gaan passen, waardoor ik de mens ben geworden die ik nu ben.

Zo, u weet een beetje wie ik ben. Ik op mijn beurt zou u graag leren kennen, op welke manier dan ook. Hopelijk ontmoeten we elkaar in de kerk of op een andere plaats of bij een activiteit. En anders zijn er telefoon en mail om contact te leggen.

Alle goeds en graag tot ziens,
pastor Victor Bulthuis



OPROEP Eerste Heilige Communie.

De eerste voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie zijn gestart. Dit jaar zullen de kinderen zich voorbereiden met een leuk project.

Kinderen vanaf Groep 4 (leeftijd ongeveer 8 jaar) mogen hieraan deelnemen. Ouders/Verzorgers van kinderen die NIET naar de Klimopschool gaan, maar toch hun kind de Eerste Heilige Communie willen laten doen,

kunnen voor 15 Oktober zich aanmelden of contact opnemen met:

Yvette Meulman
(werkgroep Eerste Heilige Communie)
06-20587247
yvettemeulman@gmail.com

Opbrengst MIVA collecte

Stichting MIVA vroeg urgente aandacht voor levensreddende geboortezorg in afgelegen Zambia. De opbrengst is € 184,10 waarvoor hartelijk dank.



OPROEP Vormsel.

Het Heilig Vormsel is, na de Doop en de Eerste Heilige Communie.
Het 3e sacrament in de geloofsopvoeding.

Met het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen zij de kracht van de Heilige Geest.

Uw kind (groep 8) heeft nu de leeftijd bereikt om ook zelf goed over het geloof na te denken en kan, eventueel samen met u, voor dit sacrament kiezen.

Ouders/Verzorgers van de kinderen die NIET naar de Klimopschool gaan, maar toch het Vormsel willen doen, kunnen voor 15 Oktober zich aanmelden of contact opnemen met:

Yvette Meulman
(werkgroep Vormsel)
06-20587247
yvettemeulman@gmail.com

ALLERZIELEN 2024

Jaarlijks wordt er binnen de katholieke kerk stil gestaan bij het overlijden van dierbaren.

Deze gebeurtenis noemen we Allerzielen. Dit jaar zullen wij onze overledenen gedenken in een viering op zaterdag 2 november a.s. (aanvang 18:30 uur, muzikale omlijsting wordt verzorgd door BlesSing). Naast de parochianen die (het afgelopen jaar) ons ontvallen zijn, zullen we ook stil staan bij mensen die reeds eerder zijn gestorven.

Door samen te komen willen we elkaar steunen in ons verdriet. Deze viering heeft een laagdrempelig karakter en is bedoeld voor iedereen die te maken heeft gehad met verlies of verdriet. Onze gemeenschap opent haar deuren voor iedereen!

Aansluitend aan de viering wordt iedereen uitgenodigd om mee te gaan naar het katholieke kerkhof aan de Enterstraat, om daar kort stil te staan bij de dierbaren die zijn heengegaan. Traditioneel ontsteken we daar kaarsen in de duisternis. En om deze bijzondere herdenking goed af te sluiten is iedereen welkom voor een kop koffie in het parochieel centrum. Om nog even na te praten en elkaar te ontmoeten.

Iedereen, die juist in deze donkere dagen, behoefte heeft aan een schouder om op te leunen of een luisterend oor is meer dan welkom op zaterdag 2 november a.s.

Een samenkomst om te ontmoeten om wie was en wie is. Een moment om even stil te staan bij de herinneringen van gisteren.



Voor wie maak jij een lichtje met Allerzielen?

Zaterdag 2 november om 18.30 uur is er een Allerzielenviering met kindernevendienst. De kinderen kunnen tijdens de viering in het parochiebureau een lichtje maken voor iemand die ze erg missen.

Na afloop van de viering mogen de kinderen meelopen naar het kerkhof aan de Enterstraat, waar we de lichtjes laten branden voor alle overleden mensen.

Alle kinderen -jong en oud- zijn van harte welkom. Je hoeft je hiervoor niet op te geven.



Vanuit het pastoraal team

Maria helpt!

In de zomervakantie bezochten we in het zuiden van Beieren de bedevaartsplaats Altötting. In 1489 vinden daar twee opmerkelijke gebeurtenissen plaats.

Een driejarig kind verdrinkt in een beek en blijft een halfuur onder water. De wanhopige moeder legt het levenloze lichaam van haar zoontje op het altaar onder het Mariabeeld in het heiligdom en bidt om redding. Het wonder geschiedt: het kind komt weer tot leven. Enige tijd later valt een jongen van 6 jaar van een paard en komt zwaargewond onder de wagen.



Nogmaals geschiedt een wonder: de volgende dag is de jongen geheel genezen.

Maria hat geholfen

In Altötting wordt veel nadruk gelegd op de verhoring van gebeden op voorspraak van Maria. Rondom de genadekapel is een galerij van honderden schilderijtjes waarin mensen hun dankbaarheid aan Maria tonen vanwege een verhoord gebed of de ervaring dat zij hielp in de nood. Vele keren staat er op de schilderijtjes te lezen 'Maria hat geholfen' (Maria heeft geholpen).

De schilderijtjes zijn soms eeuwenoud, maar ook uit onze jaren. Maria's hulp is ervaren bij ongelukken, bij verhoring van kinderwens, behouden terugkomst uit een oorlog, redding uit ernstige brand, genezing van een ernstige ziekte, uit doodsgevaar enz. Een indrukwekkende galerij van allerlei ongelukken en tegenspoed die ons kunnen overkomen en tegelijk een nog indrukwekkende uiting van geloof in Gods reddende nabijheid op voorspraak van Maria.

Durf je Gods redding te benoemen?

Moderne gelovigen zijn over het algemeen terughoudend in het direct benoemen van Gods ingrijpen. Aan de ene kant is er de twijfel of er geen andere oorzaak is en aan de andere kant ervaren het als lastig waarom die hulp er soms wel en dan weer niet is. Wat het eerste betreft: spelen we dan God en mens niet tegen elkaar uit. Kan God ook niet werken door en in mensen? Het tweede is misschien nog lastiger. Naast de galerij van verhoringen zou ook een galerij kunnen hangen van ziekte zonder genezing, van ernstige en dodelijke ongelukken, van niet verhoorde gebeden.

En toch danken we en ervaren mensen Gods aanwezigheid. Zijn de wonderen uiteindelijk niet de uitdrukking dat wij hoe dan ook in Gods hand zijn? Hij laat ons nooit vallen. Of met een andere uitdrukking: zelfs als we valen, dan vallen we in zijn handen.

De schilderijen van Altötting zijn een indrukwekkende uiting van Gods aanwezigheid in ons leven en de voorspraak van Maria. Ze roepen ons op om ook zelf uiting te geven aan ons geloof. Gott hat geholfen, Maria hat geholfen. En misschien durven wij eraan toe te voegen: Maria helpt!

Diaken Marc Brinkhuis

Drie cursus-avonden rond bezoekwerk

In onze geloofsgemeenschappen vinden we omzien naar elkaar belangrijk. We mogen ons gelukkig prijzen met verschillende groepen bezoekwerk. Vanuit deze groepen bereikte ons de vraag om bijscholing en verdieping. We hebben diaken Harrie Eidhof bereid gevonden om drie avonden te verzorgen voor bezoekers (en voor wie wellicht belangstelling heeft om zelf bezoeker te worden). De avonden worden gegeven in 't Achterom in Nijverdal (gebouw rechtsom achter de R.K. kerk op parkeerterrein Grotestraat-Noord).

De avonden zijn op donderdagavonden 10 en 31 oktober en 21 november van 19.30-21.30 uur. Opgave bij secretariaat@sintmarcellinus.nl met vermelding van naam en locatie (vóór 6 oktober).

Globaal overzicht van de avonden:

Avond 1: wat is bezoekwerk, uitwisseling van ervaringen en hoe kom je tot echte ontmoeting?

Avond 2: wat zijn verlieservaringen? Hoe kom ik tot een actieve luisterhouding?

Avond 3: verdieping rond godsbeelden, vooroordelen en levensvragen.

Het beloven drie interessante en leerzame avonden te worden

Namens pastoraal team,
Diaken Marc Brinkhuis



Liturgisch agenda september

Bornerbroek/St. Stephanus

27^e zondag door het jaar	Zondag 6 oktober	09.30 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, p.w.		
28^e zondag door het jaar	Zaterdag 12 oktober	19.00 uur
Mariaviering, M. Slegers, p.w.		
29^e zondag door het jaar	Zondag 20 oktober	09.30 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		
30^e zondag door het jaar	Zaterdag 26 oktober	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen		

Enter/H. Antonius Abt

27^e zondag door het jaar	Zondag 6 oktober	10.30 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis, Dameskoor		
28^e zondag door het jaar	Zaterdag 12 oktober	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Themakoor		
28^e zondag door het jaar	Zondag 13 oktober	10.00 uur
Schelpjesviering, M. Slegers, p.w., Samenzang		
29^e zondag door het jaar	Zondag 20 oktober	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Jokoenda		
30^e zondag door het jaar	Zondag 27 oktober	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken G. Legtenberg, Herenkoor		

Wierden/St. Jan de Doper

27^e zondag door het jaar	Zondag 6 oktober	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		
28^e zondag door het jaar	Zaterdag 12 oktober	18.30 uur
Woord- en Communieviering, Diaken M. Brinkhuis, Spirit		
29^e zondag door het jaar	Zondag 20 oktober	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken H. Eidhof, St. Caeciliakoor		
30^e zondag door het jaar	Zaterdag 26 oktober	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij, Doopkoor		



Rijssen/H. Dionysius

27^e zondag door het jaar	Zondag 6 oktober	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis		
28^e zondag door het jaar	Zondag 13 oktober	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen		
29^e zondag door het jaar	Zondag 20 oktober	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen		
30^e zondag door het jaar	Zondag 27 oktober	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij		

Hellendoorn/St. Sebastianus

27^e zondag door het jaar	Zaterdag 5 oktober	19.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, p.w., Pajoko		
28^e zondag door het jaar	Zondag 13 oktober	10.30 uur
Gezinsviering, Pastoor R. Cornelissen, Bastiaantjes		
29^e zondag door het jaar	Zaterdag 19 oktober	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Sebastianuskoor		
30^e zondag door het jaar	Zondag 27 oktober	09.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, p.w., Cantoren		

Nijverdal/St. Antonius van Padua

27^e zondag door het jaar	Zondag 6 oktober	10.00 uur
Eucharistieviering, pastor J. Weldam en Diaken M. Brinkhuis		
28^e zondag door het jaar	Zondag 13 oktober	10.00 uur
Mariaviering, Diaken G. Legtenberg		
29^e zondag door het jaar	Zondag 20 oktober	10.30 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen		
30^e zondag door het jaar	Zaterdag 26 oktober	19.00 uur
Woord- en Communieviering, R. Mulder, p.w.		

Vroomshoop

29^e zondag door het jaar	Zondag 20 oktober	10.00 uur
Gebedsviering, werkgroep		
30^e zondag door het jaar	Zondag 27 oktober	10.00 uur
Gebedsviering, werkgroep		

Uitstapje

Woensdag 18 september, hebben enkele mensen uit onze Dionysiusparochie een prachtige autorit uitgestippeld voor de oudere mensen "Zorg voor Elkaar". We kwamen om half twee samen bij het parochieel centrum. Met 10 auto's en mooi weer via de Grimberg, Schapendijk, Zuna, Middeldijk en Banis naar de Markeloseweg. Daar was een stop bij het Leemspoor.



Wat hadden de organisatoren dit fantastisch geregeld. We werden getrakteerd op koffie en appelcake. Daarna genoten we van een treinreisje door het Schwarzwald. Wat een geweldige idee!! Ook werd ons verteld over het ontstaan van het leemspoor wat zijn oorsprong heeft vanuit de IJstijd. Door het leem te gaan gebruiken om stenen van te bakken, hetgeen later is begonnen door diverse steenbakkerijen.

De rit werd voortgezet via de Burg. Knottenbeltlaan, de Borkeld richting Holten. Bij het pannenkoekenhuis in Holten werden we getrakteerd op een consumptie en een heerlijke pannenkoek. Het was een fantastische middag welke met zorg was georganiseerd.



Aan het eind van de middag had Chris Klaassen, mede namens Marian Everts de trieste mededeling dat beide dames stoppen met het organiseren van dit soort activiteiten voor alleenstaande oudere mensen. De stemming sloeg in als een bom. Heel erg jammer. Namens ons allen willen we Marian Everts en Chris Klaassen heel hartelijk danken. Zij hebben zich jarenlang ingezet. Wij hopen dat er nu andere vrijwilligers opstaan om in de toekomst dit soort activiteiten te willen voortzetten.

Na afloop kregen we allen een glazen potje met lekkers met de tekst:

"GROET UIT ONS HART

18-09-2024

Geloofsgemeenschap H. Dionysius.

Ineke Henning en Corien Bakker.

Wereldmissiezondag

Zondag 20 oktober is het Wereldmissiezondag

Op deze zondag wordt over de hele wereld in de katholieke kerk gecolleteerd voor het pastorale werk van parochies in Afrika, Azië en Oceanië. Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoor-

delijkheid voor elkaar neemt.

Missio Nederland maakt deel uit van de internationale Missiewerken. Het draagt bij aan de verkondiging van het evangelie, de pastorale zorg in de armste geloofsgemeenschappen, de opvang en scholing van kwetsbare kinderen en de opleiding van priesters, diakens en catechisten.

Twee verschrikkelijke oorlogen...

Redelijk kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, stelde een parochiaan, Ruud Wolthers, voor om wekelijks in de kerk de rozenkrans te bidden om vrede af te smeken. We zijn inmiddels twee jaar verder en het lijkt dat de vrede verder weg is dan in het begin. Inderdaad, het is een afschuwelijke toestand en Rusland doet er alles aan om Oekraïne in handen te krijgen, maar de tegenstand is enorm, veel groter dan verwacht. De verwachting was om deze klus, die een 'militaire actie' genoemd werd door de leiding van Rusland, in een week te klaren, maar zelfs na twee-en-een-half jaar is de uitkomst onvoorspelbaar. Men schat dat Rusland zo ongeveer 500.000 manschappen verloren heeft, wat een tragedie! En waarom? Machtsmisbruik? Grootheidswaan? Zeg het maar...

Op 7 oktober vorig jaar geraakte

Israël in oorlog met Hamas, die een afschuwelijke afslachting had veroorzaakt: 1200 mensen werden op gruwelijke wijze vermoord. Ruim 200 mensen werden ontvoerd, waarvan er inmiddels meer dan 50 dood zijn, gewoon gestorven, of maar afgeslacht? Wie het weet, mag het zeggen, maar aan natuurlijke dood mag u best twifelen. Dat Israël terugsloeg is begrijpelijk, immers men moet zijn burgers beschermen tegen criminelen. Hezbollah vond het nodig om mee te doen en ook de Huthies in Jemen, beide aangevuurd door Iran. Volgens dit land is dat noodzakelijk, want voor dit land is Israël 'de kleine satan'... Iran en Hamas en Hezbollah hebben maar één doel: Israël vernietigen.

Zo worden nu beide oorlogen betrokken in het rozenkransgebed: God smeken om vrede op de één of andere wijze te bespoedigen. Maar

God kan nog zo machtig zijn, als de vijanden van Oekraïne en Israël het gevecht en hun doelen niet opgeven, staat die machtige God aan de zijlijn en moet Hij toezien hoe zijn kinderen elkaar naar het leven staan, terwijl Hij iedere mens zelf gewild heeft en van iedere mens houdt.

En toch blijven we bidden, want bidden is een kracht en gaat nooit verloren. Vragen om vrede is ook vragen om wonderen. In onze Bijbel zijn er vele vermeld: de wonderen van genezing door Jezus en eerder ook, de wonderen die God deed toen het Hebreeuwse volk uit Egypte naar het Beloofde Land trok. Maar zijn de wonderen nu uit de tijd? Gebeuren ze niet meer?

In een blad van Open Doors, maart-april 2024, de organisatie die opkomt voor de vervolgte christenen (er worden wereldwijd 360.000.000 christenen vervolgd, zie de website van Open Doors) las ik een bijzondere getuigenis.

Opgesloten

Sara (30) is een christen met een moslimachtergrond. Ze bezoekt regelmatig een Center of Hope, een kerk in Irak waar Open Doors mee samenwerkt. In haar kleine appartementje in Noord-Irak vertelt Sara over haar jeugd in Bagdad en de moeizame weg die ze als christen af moest leggen.

Nieuwsgierig

Sara's moeder overlijdt kort na Sara's geboorte. Haar vader, met wie Sara een bijzonder goede band heeft, hertrouwt na enige tijd. Sara woont in een wijk waar veel christenen wonen. Ook haar beste vriendin is christen. Omdat Sara nieuwsgierig is naar het christelijk geloof, geeft haar vriendin haar een Bijbel. Het lezen roept allerlei vragen bij haar op: "Hoe kan God een zoon hebben?"

Wat betekent het dat Jezus stierf voor mijn zonden?" Haar vader, zelf gematigd moslim, vertelt haar dat de Bijbel een verzonnen boek is: "Laat het liggen en lees het niet meer", raadt hij aan.

Maar Sara kan het niet laten. Ze blijft de Koran met de Bijbel vergelijken en komt geschokt tot de ontdekking dat de God uit de Bijbel totaal anders is dan de god die ze uit de Koran kent. Voor Allah leefde ze altijd in angst, maar deze God is liefdevol en vredelievend. Sara besluit christen te worden.

Huisarrest

Op een dag, tijdens het eten, bespreekt het gezin van Sara de verschillen tussen Soennieten en Sjiïeten (verschillende stromingen binnen de islam, red.). Sara mengt zich in de discussie, met de vraag: "Wat zijn dat voor ideologieën die

jullie volgen? God houdt van jullie en Hij wil dat jullie bij Hem komen!” Haar vader stuift woedend op en smijt de tafel omver. “Al dat gevraagd naar het christendom; ik dacht dat het een puberfase was die wel voorbij zou gaan”, roept hij. “Maar blijkbaar heb ik je gewoon niet goed opgevoed!”

Sara wordt opgesloten in haar kamer, zonder telefoon en zonder eten. “We zullen eens zien hoe jouw God je hieruit krijgt”, sneert haar vader. Sara is erg ontdaan, want haar vader is tot dan toe altijd vriendelijk tegen haar geweest.

Als haar vader na tien dagen eindelijk de deur opendoet, zegt hij dat ze zich klaar moet maken. “Morgen trouw je met de neef van je stiefmoeder. Ik heb je niet goed opgevoed; misschien lukt hem dat wel.” En weer gaat de deur op slot.

Een bijzondere droom

Die avond gaat Sara naar bed, boos op God, hopend dat ze de volgende ochtend niet meer wakker wordt. Maar er gebeurt iets heel anders.

Ze ziet een licht, iemand pakt haar hand en trekt haar de afgesloten kamer uit. Het lijkt alsof ze droomt, maar als ze de volgende ochtend wakker wordt, bevindt ze zich tot haar verbazing in een hotelkamer in het noorden van Irak - uren verwijderd

van waar ze woont.

Een’ medewerker van het hotel neemt contact op met Sara’s vader, die haar na twee dagen komt halen. “Wie heeft je uitje kamer gehaald en hierheen gebracht?”, wil hij weten. Hij kan niet verklaren hoe Sara uit huis is ontsnapt zonder sleutel of telefoon, of hoe het mogelijk is dat twee camera’s exact op het moment dat Sara het huis verliet korte tijd stopten met filmen. “Dit gebeurde allemaal omdat jij God uitdaagde”, verklaart Sara. “Je zei: Laat jouw God je hier maar uithalen - en dat deed Hij!”

Maar Sara’s vreugde duurt niet lang. “Ik had liever gehad dat je met een man was weggelopen om te trouwen dan dit”, zegt haar vader. Hij keert terug naar Bagdad en laat Sara achter.

Opgericht

Er breekt een moeilijke tijd aan voor Sara. Ze moet vaak wisselen van baan en woonplaats, werkgevers vallen haar vaak lastig. Tot ze een christen ontmoet die zich over haar ontfermt. Hij regelt een woning en helpt haar aan de baan die ze nu nog steeds heeft. Eindelijk kan Sara op adem komen, optrekken met andere christenen en groeien in haar geloof.

Sara deelt nog een laatste pijnlijke herinnering. Als ze op een dag haar

Dionysius in beeld

gegevens opvraagt bij de burgerlijke stand, blijkt dat haar vader haar naam uit de familiegegevens heeft laten wissen. "Ik had al verwacht dat dit zou gebeuren. Maar het brak mijn hart toen ik hoorde dat het echt zo was" vertelt ze. Het is niet altijd makkelijk geweest om Jezus te volgen, toch heeft Sara geen spijt van haar beslissing. "Voordat ik Christus kende, was mijn leven leeg. Ik had niet de vreugde en vrede die ik nu heb. God bracht me naar mijn diepste dal, om me daarna weer op te richten."

Overgenomen met toestemming van Open Doors (Sara heet in

werkelijkheid anders.)

Sterk verhaal? Lees in het Nieuwe Testament (Handelingen 8:37-40) hoe Philippus direct na de doop van de eunuch elders, vele kilometers verder, werd aan getroffen.

Kom ook bidden, iedere donderdagavond om 19.00 uur in de kerk (zij-ingang links).

Vanaf 1 oktober is het rozenkransgebed op donderdagavond in de pastorie.

Kees Schrama, diaken

Ingezonden bericht

Beste parochianen.

Helaas heb ik met spijt in mijn hart moeten besluiten, om het vrijwilligerswerk voor onze geloofsgemeenschap per 1 september te beëindigen.

Vele jaren heb ik dit werk met zorg en veel plezier mogen doen.

Eind augustus heb ik vicaris R. Cornelissen en Jeroen Nijhof, voorz. locatieraad, middels een schrijven hier-

van op de hoogte gebracht.

Hierbij wil ik allen, waarmee ik in de afgelopen jaren heb mogen samenwerken, in het bijzonder de leden van het Dionysius Overleg en de vrijwilligers van de verschillende werkgroepen, hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking en wens hen en ook u allen, alle goeds.

Warme groet,

Marian Everts

Activiteiten



De vereniging KBO – Rijssen heeft voor de maand oktober '24 de volgende activiteiten georganiseerd.

Nog geen lid van de KBO?, dit is geen probleem kom gerust naar onze activiteiten en als u het prettig vindt willen wij u graag als nieuw lid verwelkomen.

- **Maandag 7 oktober** Internationale dag van de ouderen.

Locatie: Het Witte Hoes, Markeloseweg 90, Rijssen

14:15u inloop

14:30u opening met een gratis kopje koffie/thee.

Verder treden voor ons op The Neighbour Sisters en spelen we bingo, waarbij u leuke prijzen kunt winnen. In de pauzes is er een gratis drankje.

17:30u de middag wordt afgesloten met een buffet.

- Wanneer u deelneemt aan dit buffet is dat uiteraard voor eigen rekening.

U betaalt € 14,50 p.p. (Exclusief drankjes)

Aanmelden voor deze middag kan tot 30 september bij Gerrit Damveld tel: 0548 -51 57 83.

- **Donderdag 17 oktober** komt Gerda Marsman ons vertellen over de bijzondere fietsvakanties door verschillende Europese landen, die zij heeft gemaakt.

Aanvang 14:30 uur en inloop vanaf 14:00 uur.

De eigen bijdrage voor deze middag bedraagt €5,00.

- **Maandag 28 oktober** bezorging van het november nummer van het maandblad ONS.

- Wilt u wel eens weten wat de voordelen zijn van een KBO lidmaatschap? Kijkt u dan eens op onze website: <https://rijssen.kbo-overijssel.nl>

KBO Afdeling Rijssen

Secretariaat : Watermolen 80, Rijssen

Telefoon 06 2721 5072

E-mail kbo.rijssen@hotmail.com

Zondag 6 oktober 15.30 uur Kevelaerlof in Raalte

Begin september gingen we vanuit Salland en Twente-West op bedevaart naar Kevelaer, waar Maria vereerd wordt als Troosteres van de bedroefden. Met maar liefst vijf bussen en bijna 300 pelgrims beleefden een hele mooie dag. Inspirerende vieringen, fijne ontmoetingen en schitterend weer. Als afsluiting van het bedevaartseizoen organiseert de Broederschap ook dit jaar weer op de eerste zondag van oktober het traditionele Kevelaerlof. Een kleine reünie voor de pelgrims die mee zijn geweest, maar zeker ook voor allen voor wie het niet (meer) mogelijk was om mee te gaan. Even de sfeer van Kevelaer proeven in de basiliek van de H.

Kruisverheffing in Raalte.

Het feestelijke lof begint op zondag 6 oktober om 15.30 uur en Mgr. Herman Woorts zal de preek verzorgen en hij gaat samen met leden van de pastorale teams in Salland voor. Fanfare St. Caecilia uit Heeten speelt. Het koor Vespertied uit Luttenberg en het gemengd koor van de basiliek zingen. Bekende Marialiederen klinken en er is een Sacramentsprocessie door de kerk. Iedere keer weer heel indrukwekkend met vele misdienaars en acolieten. Komt u meevieren? Na de viering is er koffie en thee en gelegenheid elkaar te ontmoeten. Welkom!

Namens de Broederschap van Raalte e.o.

Ben Lokate, hoofdbroedermeester

Pastoor Ronald Cornelissen

Lourdesviering in de Kruisverheffing

Voor allen die Lourdes, Maria en Bernadette een warm hart toedragen is er op zaterdag 19 oktober om 17.00 uur een speciale Lourdesviering in de basiliek van de H. Kruisverheffing. Een projectkoor o.l.v. Clemens Nieuwenhuis zal de liederen die dit jaar in Lourdes centraal stonden instuderen. Als je wilt meezingen neem dan contact op met Clemens door een berichtje te sturen naar: cmanieuwenhuis@gmail.com en welkom om de repetities op donderdag 10 en dinsdag 15 oktober van 16.30 tot 17.30 uur in het parochiecentrum in Raalte.

Pastoor Ronald Cornelissen en diaken Marc Brinkhuis zijn de voorgangers in deze bijzondere eucharistieviering. Het thema is zoals dit jaar in Lourdes: 'Ga aan de priesters zeggen dat men hier in processie naar toe komt'.

Aansluitend op de communie is er een Lichtprocessie door de kerk, waarbij kaarsjes worden opgestoken en enkele bekende Lourdesliederen zullen klinken. Na de viering is er koffie / thee achter in de kerk. Iedereen is van harte welkom.

SHIRMA ROUSE & DWIGHT DISSELS
SPREAD THE LOVE

Bestel je
#021981
tickets snel



Soul & Gospel Concert

29 november 2024 / 20:00 uur

H. Dionysiuskerk Rijssen

KAARTEN VIA: SPREAD-LOVE.NL

Colofon

De volgende “Dionysius in beeld” is voor de maand november.

Aanleveren kopij: voor maandag 14 oktober 11.30 uur.

Kopij: nieuws en inzendingen voor de vaste rubrieken kunt u bij het secretariaat door de brievenbus schuiven of via e-mail sturen aan: parochieblad@dionysiusrijssen.nl

De Locatieraad behoudt zich het recht voor om kopij aan te passen en kan een artikel weigeren, indien het niet overeenkomt met de doelstelling van dit blad.

Voor klachten over de bezorging van Dib kunt u bellen naar: 0548- 51 98 88



Foto: Gonda Leferink

Dionysius in beeld