

Sint Marcellinus parochie

Dionysius in beeld

“Samen onderweg in de voetsporen van Jezus”

September



2024

Jaargang 30

Nummer 9

Bornerbroek : St. Stephanus
Enter : St. Antonius Abt
Wierden : St. Jan de Doper

Rijssen : H. Dionysius
Hellendoorn : St. Sebastianus
Nijverdal : St. Antonius van Padua
Vroomshoop : St. Willibrord

Algemene informatie

Secretariaat:

Tiny van de Maat
Rozengaarde 53, 7461 DA Rijssen
0548- 51 24 56

secretariaat@dionysiusrijssen.nl

Openingstijden: Maandag- woensdag-
vrijdagmorgen 9.30 uur - 11.30 uur.

Misintenties en mededelingen voor de liturgische agenda, **worden in Dib geplaatst** wanneer ze bij het secretariaat zijn ingeleverd **voor 11.30 uur op de maandag** waarop ook kopij aangeleverd moet worden. (Zie achterblad.)

Locatieraad:

Voorzitter: Dhr. J. Nijhof
voorzitter@dionysiusrijssen.nl
0548- 52 20 19

Secretaris: Mevr. E. Brok
0548- 52 07 56

Penningmeester:
Mevr. Y. van het Reve
06- 51 25 97 60

Bankrek.nr: NL56 RABO 0145 4009 80
t.n.v. Geloofsgemeenschap Dionysius
Rijssen.

RISN Nummer (belastingnummer):
822697385 van Rooms Katholiek
Kerkgenootschap Nederland

Uitvaartcoördinator:

Deze is bereikbaar op: 06- 26 73 04 72

Voor dringende pastorale hulp
tussen **09.00 uur en 21.00 uur:**
06- 57 42 90 99

Voor alle overige vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

R.G.W. (Ronald) Cornelissen, **pastoor**
cornelissen@aartsbisdom.nl
Telefonisch bereikbaar via het
parochiesecretariaat 0547- 38 13 86
(Op maandag vrij)

M.J. (Marc) Brinkhuis, **diaken**
mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl
06- 33 75 60 89 (Op maandag vrij)

M.L. Slegers (Maroesjka), **Pastoraal werker**
m.slegers@sintmarcellinus.nl
Tel. 06- 83 22 95 37 (Op vrijdag vrij)

Bereikbaarheid secretariaat Sint Marcellinusparochie:

ma t/m don van 8.30 uur tot 12.30 uur
Tel: 0547-38 13 86
Astrid Hergers - Huiskes
Monique ten Heggeler - Stege
secretariaat@sintmarcellinus.nl
www.sintmarcellinus.nl

Belangrijke mededeling

Voor alle betalingen:
NL56 RABO 0145 4009 80

Wanneer u wilt bijdragen aan een collecte

kunt u die gift ook op dit nummer overmaken.

Penningmeester Locatieraad

Inhoudsopgave

Algemene informatie	2
Belangrijke mededeling	2
Inhoudsopgave	3
Vieringen	4
Diamanten bruidspaar	6
Gouden bruidsparen	6
In memoriam	7
Droom je mee?	7

Bruidsparen



6

Toerusting Liturgie



8

Sint Marcellinusparochie in beeld

Vanuit het pastoraal team

Uitnodiging Toerusting Liturgie 8

Uitnodiging benoeming
parochievicaris 9

Liturgische agenda 10

“Kom en zie”: 12

Katholieke Jongerendag 12

Jaarlijkse zang-/ ontmoetingsdag 13

H. Gerardus Majella bedevaart
Overdinkel 14

Inschrijving Romebedevaart 15

“Aren lezen”



17

Uitnodiging



20

Van de Locatieraad 16

“Aren lezen” 17

Sam’s Kledingactie 18

Gebakjesactie 19

Uitnodiging 20

R. K. Kerkhof Enterstraat deel 2 21

Hobby schildersgroep 23

Activiteiten KBO afdeling Rijssen 23

Colofon 24

Hobby schildersgroep



23

Vieringen

Zondag 1 september

Eucharistieviering 10.30 uur

Voorganger pastoor J. Verweij
Medewerking van gastkoor uit Joppe
Acoliet Henry

Gebedsintenties

Hans Klein Rouweler. Jan Klein Rouweler. Anna M. Meyer en naaste familie. Mia Dirks-Oberndorff. Cock Droog-van Veldhoven. Overleden ouders Dreijerink-Kok en zoon Willy. Overleden ouders Hodes-Geuzendam. Daniël Voortman. Overleden ouders Hegeman-Hoppen, zoon Bernard en Jans. Gesina Johanna Koedijk-Spekhorst. Overleden familie Koridon-Klomp. Annie Koedijk. Ben Meinders. Jaargedachtenis Hermanus Lammertink. Johanna H. en Hendrica J. Lammertink. Johanna en Johanna M. Lammertink. Anny Nollen-Oude Geerdink. Johannes Nollen. Johan Scholten. Overleden familie Schrooten. Fons Tusveld. Willem Wolters. Johan Siegerink.



Donderdag 5 september

Rozenkransgebed 19.00 uur in de kerk



Zondag 8 september

Woord en Communieviering
9.00 uur

Voorganger p.w. M. Slegers
Medewerking van het Herenkoor
Acoliet Peter

Gebedsintenties

Wilhelmina M. Tusveld. Cock Droog-van Veldhoven. Martin en Annelies Henning. Alberta Hodes-Geuzendam. Overleden ouders Lammertink-Gunneman en Hermanus Lammertink. Johanna H. en Hendrica J. Lammertink. Johanna en Johanna M. Lammertink. Jaargedachtenis Gerard Meinders. Bijzondere intentie. Willem Wolters.



Donderdag 12 september

Rozenkransgebed 19.00 uur in de kerk



Zondag 15 september

Eucharistieviering 9.00 uur

Voorganger pastor J. Verweij
Medewerking van BlesSing
Acoliet Henry

Gebedsintenties

Wilhelmina M. Tusveld. Cock Droog-van Veldhoven. Overleden ouders Lammertink-Gunneman en Hermanus Lammertink. Johanna H. en Hendrica J. Lammertink. Johanna en Johanna M. Lammertink. Willem Wolters.

Donderdag 19 september

Rozenkransgebed 19.00 uur in de kerk



Zondag 22 september

Woord en Communieviering
9.00 uur

Voorganger pastoor R. Cornelissen
Medewerking van het Gemend koor
Acoliet Peter

Gebedsintenties

Cock Droog-van Veldhoven. Daniël Voortman. Overleden ouders Mulder-Zwienenberg. Overleden ouders Lammertink-Gunneman en Hermanus Lammertink. Johanna H. en Hendrica J. Lammertink. Johanna en Johanna M. Lammertink. Jan en Annie Lammertink-Lammertink. Willem Wolters.

Donderdag 26 september

Rozenkransgebed 19.00 uur in de kerk



Zondag 29 september

Eucharistieviering 9.00 uur

Voorganger pastoor R. Cornelissen
Samenzang
Acoliet Henry

Gebedsintenties

Marinus Wolters. Cock Droog-van Veldhoven. Jaargedachtenis Mia Hendriksen-Waltmans. Pastor Klein Zeggelink. Overleden ouders Klein Douwel-ten Dam en familie. Overleden ouders Lammertink-Gunneman en Hermanus Lammertink. Johanna H. en Hendrica J. Lammertink. Johanna en Johanna M. Lammertink. Willem Wolters.

Diamanten bruidspaar



Zaterdag 3 augustus mochten

Bernard en Greta Koedijk-Hegeman

hun 60 jarig huwelijk vieren.



Gouden bruidsparen

Maandag 12 augustus mochten

Bert en Marion Braamhaar-Struik

hun 50 jarig huwelijk vieren.



en op



Maandag 19 augustus hebben

Leonard en Agnes Koedijk-Huls

hun 50 jarig huwelijk mogen vieren

en op

Vrijdag 23 augustus mochten

Jos en Ria Bourgonje-Rensen

hun 50 jarig huwelijk vieren.



Namens onze geloofsgemeenschap willen wij al deze bruidsparen nog van harte feliciteren. Wij wensen hen, samen met hun dierbaren, nog vele mooie en gezonde jaren.

Wergroep Nabijheid.

In memoriam

Op zondag 4 augustus overleed



Derkje Harmke Hek - Heuvel
op de leeftijd van 84 jaar

Harmke werd geboren op 30 oktober 1939. Ze leefde jarenlang voor haar medemens, binnen de familie, de Zonnebloem, in de ziekenzorg en het pastorale werk.

Ze wilde niemand tot last zijn.
Ze is ingeslapen in het volste vertrouwen dat we elkaar weerzien.

Niemand leeft voor zichzelf.
Niemand sterft voor zichzelf...

*Wij wensen als geloofsgemeenschap,
Johan, de kinderen en kleinkinderen
veel sterkte voor de komende tijd.*



Droom je mee?

Het gaat om een viering, voorheen SIEN dienst, SIEN is een landelijke vereniging voor mensen met een beperking.

Een andere viering voor jong en oud

Welkom
22 SEPTEMBER 2024
zondagmiddag 15:00 uur
Protestantse kerk 'OPEN HOF'
Stationsdwarsweg 2



We gaan samen zingen, muziek maken
en luisteren naar de dromen van Jozef.
Na de dienst is er koffie, thee en limonade.
Zang: Bert en Naomi
Solist: Kees

UITNODIGING

De aartsbisschop van Utrecht
Willem Jacobus kardinaal Eijk heeft priester

V.J.W. (Victor) Bulthuis

benoemd tot parochievicaris van de parochies Heilig Kruis,
Heilige Lebuinus en Sint Marcellinus.

De presentatie van pastor Bulthuis vindt plaats op
zaterdag 7 september 2024 om 19.00 uur
in de Basiliek van de Heilige Kruisverheffing,
Kerkstraat 8, 8102 EA te Raalte.

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor deze Eucharistieviering.
Na afloop is er gelegenheid om met onze nieuwe pastor
kennis te maken.

Uw aanwezigheid bij deze viering wordt zeer op prijs gesteld.

Namens het Pastoraal Team en de Parochiebesturen van de
Parochies Heilig Kruis, Heilige Lebuinus en
Sint Marcellinus

Pastoor Ronald Cornelissen



Liturgisch agenda september

Bornerbroek/St. Stephanus

22^e zondag door het jaar	Zaterdag 31 augustus	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij		
23^e zondag door het jaar	Zondag 8 september	09.30 uur
Woord- en Communieviering, R. Mulder, p.w.		
24^e zondag door het jaar	Zondag 15 september	09.30 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		
25^e zondag door het jaar	Zondag 22 september	09.30 uur
Woord- en Communieviering, M. Seegers, p.w.		
26^e zondag door het jaar	Zaterdag 28 september	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis		

Enter/H. Antonius Abt

22^e zondag door het jaar	Zondag 1 september	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken G. Legtenberg, Herenkoor		
23^e zondag door het jaar	Zondag 8 september	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Herenkoor		
24^e zondag door het jaar	Zondag 15 september	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Jokoenda		
25^e zondag door het jaar	Zaterdag 21 september	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken G. Legtenberg, Dameskoor		
26^e zondag door het jaar	Zondag 29 september	10.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Seegers, p.w.		

Wierden/St. Jan de Doper

22^e zondag door het jaar	Zaterdag 31 augustus	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken M. Brinkhuis, St. Caeciliakoor		
23^e zondag door het jaar	Zondag 8 september	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Spirit		
24^e zondag door het jaar	Zaterdag 14 september	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij, St. Caeciliakoor		
Woord- en Communieviering, M. Seegers, p.w.		

25^e zondag door het jaar	Zondag 22 september	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken H. Eidhof, Doopkoor		
26^e zondag door het jaar	Zaterdag 28 september	19.00 uur

Rijssen/H. Dionysius *uitgebreide informatie op blz 4 en 5*

22^e zondag door het jaar	Zondag 1 september	10.30 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij, Gastkoor		
23^e zondag door het jaar	Zondag 8 september	09.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, p.w.		
24^e zondag door het jaar	Zondag 15 september	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij,		
25^e zondag door het jaar	Zondag 22 september	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen		
26^e zondag door het jaar	Zondag 29 september	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen		

Hellendoorn/St. Sebastianus

22^e zondag door het jaar	Zondag 1 september	09.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, p.w., Cantoren		
24^e zondag door het jaar	Zaterdag 14 september	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis, Sebastianuskoor		
25^e zondag door het jaar	Zondag 22 september	10.30 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		
26^e zondag door het jaar	Zaterdag 28 september	19.00 uur
Woord- en Communieviering, R. Mulder, p.w., Cantoren		

Nijverdal/St. Antonius van Padua

22^e zondag door het jaar	Zaterdag 31 augustus	19.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, p.w.		
23^e zondag door het jaar	Zondag 8 september	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		
24^e zondag door het jaar	Zondag 15 september	10.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, p.w.		
25^e zondag door het jaar	Zaterdag 21 september	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor V. Bulthuis		
26^e zondag door het jaar	Zondag 29 september	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		

Vroomshoop

22^e zondag door het jaar	Zondag 1 september	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken M. Brinkhuis		
24^e zondag door het jaar	Zaterdag 14 september	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		
26^e zondag door het jaar	Zaterdag 28 september	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		

Kom en zie': Jaar van verkenning en onderscheiding

Vanaf 25 september start het Ariëns instituut met 'Kom en zie': een jaar van verkenning en onderscheiding. Rector Kuipers: "Misschien denk je er wel eens over priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij komt kijken. Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je is, maar wil je eerst weten wat dat precies inhoudt. Of misschien wil je gewoon eens met iemand praten, omdat je gelooft dat je roeping voelt." Het traject 'Kom en zie' is een weg van ontmoeting, onderricht, uitwisseling en gebed rond het thema roeping. Het programma bestaat uit een maandelijkse bijeenkomst, een wekelijks uur van onderscheiding, dagelijks gebed en persoonlijke begeleiding. Het initiatief staat onder leiding van rector Kuipers en de begeleiding wordt door enkele priesters en diakens gedaan. Het traject staat open voor mannen (16-45 jaar) die op zoek zijn naar hun roeping en daarbij ook de mogelijkheid van het priesterschap of diaconaat openhouden. Rector Kuipers: "Het is dus een jaar dat nog op niets voorsorteert, maar wil helpen ontdekken hoe God concrete mensen roept, hoe Hij dat ook nu doet en hoe je daarop kunt antwoorden. Vanuit het Ariënsinstituut wordt hierbij begeleiding gegeven." Kijk voor meer informatie over dit traject en de indeling van het eerste jaar op www.ariensinstituut.nl/kom-en-zie. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Katholieke Jongerendag 2 november 2024: 'CONNECT'

Op zaterdag 2 november 2024 houdt Jong Katholiek, de jongerenafdeling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, een Katholieke Jongerendag (KJD). Vanuit heel het land zijn jongeren tussen 16 en 30 jaar welkom in De Schuilplaats in Ede om hun geloof te beleven en andere jongeren te ontmoeten. Het thema is 'Connect' en sluit aan bij het Jaar van gebed 2024 in de R.-K. Kerk. "De KJD was in 2023 een groot succes," vertelt projectleider Arieke van Reeken. Samen met een kernteam bereidt zij het programma voor 2024 voor.

“Dit jaar hebben we gekozen voor een ruimere locatie (Evangelische Gemeente De Schuilplaats aan de Otterloseweg 18A in Ede) om groei te faciliteren en een nóg mooiere jongerendag te kunnen houden. We willen het enthousiasme dat we bij zoveel jongeren hebben gezien verder laten uitgroeien en de deelnemers stimuleren mee te bouwen aan een levende Kerk in Nederland. Het zal een dag worden van nieuwe ontmoetingen en weerziens.”

Breed gedragen organisatie

De voorbereidingen voor de KJD zijn al in volle gang. De organisatie bestaat uit verschillende werkgroepen van jongeren uit de bisdommen, nieuwe bewegingen, congregaties, katholieke studentengroepen en enkele jongeren uit migrantengroepen. Daarmee wordt de Katholieke Jongerendag een breed gedragen initiatief waar jongeren zich welkom voelen en gesterkt worden in hun christelijke identiteit.

Programma

Tijdens de KJD worden er verschillende gelegenheden aangeboden om te bouwen aan een persoonlijke relatie met God. Het programma bevat onder andere sprekers, muziek, een heilige mis, workshops en ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Ook tieners tussen 12 en 15 jaar zijn met een tiener- of vormselgroep van harte welkom om aan te sluiten bij het programma. Voor hen zijn er op verschillende momenten eigen programmaonderdelen.

De Katholieke Jongerendag vindt plaats op de vooravond van het jubileumjaar dat de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd viert in 2025. Het voorbereidingsjaar op dit Jubeljaar is het Jaar van gebed. Tijdens de KJD staat dit Jaar van gebed centraal.

Jaarlijkse zang- en ontmoetingsdag

Op zaterdag 5 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht de jaarlijkse zang- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij het werkveld van de verschillende koren die binnen ons bisdom actief zijn centraal. Er bestaat een scala aan verschillende typen koren binnen onze kerk (Gregoriaanse koren, gemengde koren, middenkoren, kinder- jeugd-jongerenkoren), en deze mogen allen vertegenwoordigd zijn op deze dag. Naast de repertoire inbreng van elk koor, zal ook aandacht worden besteed aan de Hymne van het Jubeljaar 2025 en muziek van Marco Frisina. De dag wordt geleid door de musici Marcus de Haard en Ronald de Haan, en rector Kuipers. De zang- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn (Stationsstraat) en begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur). Naar schatting zal deze dag duren tot 15.00 uur.

De kosten bedragen € 25,- per deelnemend koor tot 20 personen, € 40,- per deelnemend koor tot 40 personen en € 50,- per deelnemend koor tot 60 personen. De onkosten zijn inclusief materialen.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureaussecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

Heilige Gerardus Majella bedevaart Overdinkel

Op zondag 20 oktober zal de 112e Gerardus Bedevaart plaats vinden. Het thema voor de komende bedevaart is:

“VERBONDENHEID IN LIEFDE”

Om 11.00 uur vertrekt een sacramentsprocessie vanaf de kerk naar de Calvarieberg in het Gerardus Majella park (achter de kerk), waar de eucharistieviering is.

De hoofdcelebrant is pastor W. Rekveld. Aansluitend is de processie door het park. Tijdens de processie worden kinderactiviteiten georganiseerd. Het sluitingslof is om 15.00 uur in de Gerardus Majella kerk, voorganger is pastor W. Rekveld.



Gerardus Majella, oorspronkelijk Gerardo Maiella, werd in 1726 in Muro Lucano nabij Napels, geboren als zoon van een kleermaker. In 1749 meldde hij zich bij de redemptoristen als lekenbroeder. Hij werd bekend om het geduld waarmee hij beledigingen en pijnigingen onderging en om zijn liefdadigheidswerk.

Gerardus Majella had tijdens zijn leven vele visioenen. Verder staan verscheidene bovennatuurlijke verschijnselen, zoals genezingen, bilocatie (aanwezigheid op meerdere plaatsen tegelijkertijd), helderziendheid, profetieën en broodvermenigvuldigingen op zijn naam.

Gerardus overleed op 16 oktober 1755 op 29-jarige leeftijd aan tuberculose in Caposele in Zuid-Italië, 16 oktober is zijn naamdag.

Gerardus Majella is de patroonheilige van kleermakers, portiers en zwangere vrouwen. Hij werd in 1893 door paus Leo XIII zalig verklaard en in 1904 heilig verklaard door paus Pius X.

De Gerardus Bedevaart, in het leven geroepen door pastoor Van Laak, is het feest van de patroonheilige H. Gerardus Majella. De processie wordt gehouden op de sterfdag van Gerardus Majella of de eerste zondag erna. In 1912 trok de eerste processie ter ere van Gerardus Majella in Overdinkel rond, het begin van een religieuze traditie die het dorp tot de grootste bedevaartplaats van Twente maakte.

Inschrijving landelijke Romebedevaart geopend



De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is geopend. In de meivakantie van volgend jaar gaan de Nederlandse bisdommen samen op bedevaart naar Rome. Ze geven daarmee gehoor aan de uitnodiging van paus Franciscus om tijdens het Jubeljaar als ‘pelgrims van hoop’ naar Rome te komen en door de Heilige Deuren de grote basilieken te betreden. Mgr. Woorts, bisschop-referent voor de bedevaarten: “Namens de Nederlandse bisschoppen nodig ik u en jou van harte uit om mee te pelgrimeren naar Rome, de Eeuwige Stad.”

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt elke 25 jaar een zogeheten Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Een belangrijk onderdeel hiervan is een bedevaart naar Rome. De Nederlandse bisdommen hebben de handen ineengeslagen en gaan van 27 april tot 2 mei samen naar de ‘Eeuwige Stad’. Op het programma staan onder meer enkele Nederlandse vieringen, waaronder een Nederlandse Mis in de Sint-Pieter, en deelname aan een audiëntie met paus Franciscus.

Belangstellenden kunnen per bus of per vliegtuig naar Rome reizen. Daar wordt een volledig verzorgd programma aangeboden. Zo worden de graven van de apostelen Petrus en Paulus bezocht, de grootste Mariakerk ter wereld, maar ook kerken in Rome die voor Nederlanders belangrijk zijn, zoals de Friezenkerk en het graf van de enige Nederlandse paus (Adrianus VI) in de basiliek Santa Maria dell’Anima. Aansluitend bij het internationale thema voor het Heilig Jaar wordt ook een wandeling langs plekken van hoop gemaakt. Daarnaast worden er per bisdom eigen programmaonderdelen aangeboden.

De busreis is van 26 april t/m 3 mei met een overnachting onderweg op de heen- en terugweg. De vliegreis is van 27 april t/m 2 mei. Voor jongeren is er een speciale jongerenreis per trein tegen een gereduceerd tarief. Ook krijgen zij in Rome een aangepast programma aangeboden. Gezinnen kunnen een familiearrangement met flinke korting boeken.

De Nationale Bedevaart naar Rome wordt op verzoek van de Nederlandse Bisschoppenconferentie uitgevoerd door bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim in Maastricht. Belangstellenden kunnen inschrijven via www.rome2025.nl of www.huisvoordepelgrim.nl.

Kijk voor meer info over het Heilig Jaar ook op www.jubeljaar2025.nl.

Van de Locatieraad

Beste Allemaal,

De vakantieperiode ligt voor velen inmiddels achter ons en de “gewone” gang der dingen heeft weer zijn intrede gedaan. We hopen dat iedereen zijn of haar batterij weer heeft kunnen opladen en een fijne tijd heeft gehad, met zijn of haar dierbaren.

Een vakantieperiode geeft ons vaak de mogelijkheid om meer tijd met onze dierbaren door te brengen dan in de rest van het jaar. We zijn allemaal druk en vaak schieten bezoekjes en privé verplichtingen erbij in, omdat er andere verplichtingen zijn. Ook ik neem me telkens weer voor om meer tijd vrij te houden, of vrij te maken voor onze sociale contacten. Maar ik moet bekennen dat dit voornemen ook bij mij verwatert en plaats maakt voor de waan van de dag.

Ik hoop dat dit jullie beter afgaat en dat we met elkaar blijven proberen om onze sociale contacten en het bezoeken van elkaar een vaste plek kunnen geven in ons vaak drukke leven.

Voor al diegenen die niet meer werkzaam zijn, of minder mobiel zijn, zou het erg fijn wezen dat we ook hen een plekje blijven geven in onze tijdsbesteding.

Ook wij als Locatieraad pakken onze werkzaamheden weer op en hebben een volle agenda voor het komende jaar. Zo zijn er weer een aantal mooie concerten georganiseerd, waaronder op 29 november het concert van Spread The Love met Shirma Rouse & Dwight Dissels... en komt ook de 100 jaar viering van onze Dionysius kerk steeds nader.

In de vorige editie van Dib hebben de Locatieraad en het pastoraal team kort uitleg gegeven over de onderliggende redenen van het staken van de vieringen in de Henricuskapel. Schijnbaar hebben enkelen van jullie het benoemen van Narda en Helène als voorgangers aldaar zo uitgelegd dat zij de oorzaak zijn van dit staken van de vieringen.

Dit wil ik graag ophelderen! Want dit is niet het geval! Narda en Helène waren de voorgangers van het eerste uur en zijn niet de oorzaak voor het staken van de vieringen. Deze is gelegen in de weerstand die er was vanuit de groep die zich inmiddels de Kapelgangers noemt.

De Locatie raad en ook de vicaris heeft inmiddels ingestemd met een gesprek met deze groep, om alsnog te proberen verbinding te zoeken en te vinden.

Ik hoop dat hiermee het misverstand uit de wereld is en wij als Rijssense geloofsgemeenschap een eenheid kunnen zijn en blijven.

Dionysius in beeld

In de volgende Dib zullen wij een overzicht geven van een aantal zaken waarmee wij al een poos bezig zijn, want we willen ook jullie als mede geloofsgenoten betrekken bij een aantal hiervan. Geen feest zonder feestcommissie en geen vrijwilligers initiatieven zonder vrijwilligers?

*Vanuit de Locatieraad,
Jeroen Nijhof, voorzitter*

“Aren lezen”

Laat de vruchten op de akkerrandjes staan.

Zo wilde God armoede voorkomen. Wie niet had kon op de akker, in de olijventuin of de wijngaard van een ander komen “lezen”.

(En met een beetje geluk leverde dat niet alleen wat vruchten maar ook een partner op, denk aan Boaz en Ruth.)



In deze tijd van drukte en volle agenda's is een mensenleven vaak zo volgepland, dat er bijna geen ruimte is voor “wie op onze akker aren wil komen lezen”.

God geeft in Leviticus 19:9 en 10, 23: 22 en Deuteronomium 24:19 leefregels, aanwijzingen hoe we op een goede manier kunnen en moeten samenleven.

Vergeet een paar schoven, sla niet alle olijven van de struik, pluk niet alle druiven en doe als de maaiers van Boaz. Laat af en toe wat extra's vallen.

De sociale zekerheid
regelen wij in wetten.
Met wie die wetten overtreedt
maken we korte metten.
Dus wie zich aan de regels houdt
heeft van ons niets te vrezen.
“Maar mag ik af en toe bij jou
wat aren komen lezen ?”

Ons akkertje is boordevol
't zijn alle onze vruchten.
Wie enkel naar de akker kijkt
heeft van ons niets te duchten.
In de oogsttijd neem ik alles mee,
anders zou het toch zonde wezen.
“Maar mag ik af en toe bij jou
wat aren komen lezen ?”

Dionysius in beeld

M'n agenda staat weer boordevol dat wil ik best bekennen.

Wil iemand aandacht, liefde, tijd moet ik dat in gaan plannen.

Een onverwachte hulpvraag die wordt helaas afgewezen.

“Maar mag ik af en toe bij jou wat aren komen lezen?”

Dus neem niet alle schoven mee, oogst niet alle olijven.

En wie wat druiven van je plukt, die moetje niet verdrijven.



Laat eens een jaar je akker leeg, je oogst zal groter wezen.

Dan heb je trouwens iets voor wie aren bij jou komt lezen.

Vlak voor zijn lijden wast de Heer heel nederig de voeten van zijn discipelen en leert ons zo hoe of wij dienen moeten.

Hij dient ons, lijdt en sterft voor ons, maar uit de dood verrezen leert Hij me hoe 'k moet omgaan met wie bij mij wil komen aren lezen.



Sam's Kledingactie



Op **zaterdag 21 september** kunt u van 9.00 uur tot 11.00 uur kleding en schoenen inleveren bij de:

R.K.Kerk, Rozengarde 51,

Open Hof, Stationsdwarsweg 2,

Syrisch Orthodoxe Kerk,

Roelf Bosmastraat 35.

Uw donatie komt ten goede aan leermiddelen voor Stichting Leergeld.

Gezien de stijging van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in Nederland, met als gevolg een grote hoeveelheid aanvragen bij Stichting Leergeld, heeft Sam's Kledingactie besloten dit najaar de opbrengsten te besteden aan schoolspullen, zoals

een rekenmachine, schriften, woordenboeken, pennen, etc. Zo kunnen we vele kinderen helpen kansen te creëren voor een betere toekomst en zijn we samen goed voor elkaar!.

Wat mag u allemaal inleveren:

kleding en schoenen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel b.v. dekbedovertrekken met kussenslopen, lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken. Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak.

(Geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden.)

Zie ook: www.samskledingactie.nl

Gebakjesactie 2024

**WEEK
VAN DE
ONTMOETING**

MAAK IEMAND BLIJ MET UW BEZOEKJE EN EEN GEBAKJE.

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend familie te hebben of een grote vriendenkring. Veel mensen in Nederland, jong en oud, voelen zich regelmatig eenzaam. Kent u ook iemand in uw buurt die een bezoekje fijn zou vinden? Aarzel niet en doe mee met de gebakjesactie: de waardering is groot.

Gezellig bakkie doen?



Meldt u zich aan vanaf 2 september t/m donderdag 19 september, zodat u op 26 of 27 september, in de week van de ontmoeting, met 2 gratis gebakjes bij iemand op de koffie kunt gaan. Een kleine moeite, van grote waarde !

Meldt u aan voor twee gratis gebakjes!



Graag willen wij weten hoeveel gebakjes wij kunnen bestellen. Wilt u zich daarom aanmelden? Dit kan tot uiterlijk donderdag 19 september, via de website:

www.viaviewelzijn.nl/gebakjesactie
U kunt ook bellen met ViaVie Welzijn op 0548 – 36 27 55 (alleen 's ochtends bereikbaar)

Bij opgave graag uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres doorgeven, ook de naam van degene die u gaat bezoeken.

Tevens kunt u doorgeven of u de gebakjes op 26 of 27 september komt ophalen bij Bakker Nollen in Rijssen of Bakker Nijkamp in Holten.

ViaVie Welzijn, Evenmens en Mantelzorghulp

Uitnodiging

Op woensdagmiddag 18 september organiseert de werkgroep
"Zorg voor Elkaar" een uitstapje.
Waar we heengaan blijft nog even een verrassing.
Wij nodigen u hierbij van harte uit.



Wilt u ook graag deelnemen aan dit uitstapje geef dan even vóór 10 september een telefoontje aan onderstaand contactadres.

We vertrekken 's middags om 13.30 uur van de Hagen achter het parochieel centrum "De Rozengard" en verwachten om ± 17.30 uur weer in Rijssen terug te zijn.

Mocht u iemand mee willen nemen die geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, dan is hij of zij natuurlijk ook van harte welkom.

Als u gebruik wilt maken van vervoer naar het opstappunt en terug naar huis, laat dit dan eveneens weten.

*Met hartelijke groet,
Wergroep: "Zorg voor Elkaar"
Geloofsgemeenschap H. Dionysius*

Contactadres: Secretariaat tel: 51 24 56

R. K. Kerkhof Enterstraat deel 2

Het grote Kruis met corpus

Als je op het kerkhof komt, valt direct op dat bijna aan het eind van het middenpad een grafheuvel is aangelegd en daarop een groot ijzeren Kruis met een metalen Corpus. Het kruis is geplaatst in 1883. Dit kon door een gift (f 100,-) van de heer J.S. Tusveld.



Klasse indeling graven

Bij de oprichting van het kerkhof werden er vier klassen toegepast. In één graf mogen twee volwassen personen boven elkander begraven worden.



Aan de weerszijde van het kruis, op de grafheuvel, is er een afzonderlijk deel voor priestergraven. Daarnaast liggen de zusters van het Henricus Gesticht. Dat is de Ie klasse.

De IIe klasse is voor het kruis en de IIIe klasse achter het kruis, de z.g. "Klasse Pauperum" (volksklasse).

De IVe klasse was links en rechts bij de opkomst van het gravengedeelte.

Dit had een extra vak voor geheel "onvermogens".

In 1987 is het kerkbestuur voor de keuze gesteld om graven op te schonen, óf begraven op de Algemene Begraafplaats "Het Lenfert". Men heeft gekozen voor opschonen, wat 150 nieuwe plaatsen opleverde, waarvan er nog 100 beschikbaar zijn. Tevens is in 1987 de gehele klasse-indeling losgelaten.

Daarnaast kocht het kerkbestuur in 1998 aan de Karel Doormanstraat een strook grond van de gemeente, waardoor nog zeker 15 jaren begrafenis kunnen plaatsvinden.

Ongedoopt- en "onwaardige" begraven

Toen het kerkhof in gebruik werd genomen, werden ongedoopte kinderen aan de rechter voorzijde van de ingang begraven. De kindergraven liggen tegenwoordig op een vlak achter het kruis.

Volwassenen die een kerkelijke begrafenis onwaardig waren, werden links vóór de poortgang begraven, dus in niet gewijde grond.

Tegenwoordig is voor het poortgebouw aan de rechterkant de grond begroeit en staat er een bord met de indeling van het kerkhof.

Recentelijk is aan de linkerkant een nieuw strooiveld aangelegd voor mensen die gecremeerd zijn en op het kerkhof uitgestrooid willen worden. Daarvoor is een deel van de

Dionysius in beeld

beukenhaag weggehaald en is er een houten paal geplaatst, waar de naamplaatjes aan bevestigd zullen worden.

Oudste graven

Er zijn nog acht graven uit de periode van 1880-1900. Het oudste graf was van mevr. Joanna Mulder, weduwe van Cornelius van de Worp. Zij lag III klasse. Ze was geboren rond 1805 en overleed op 29 nov 1880. Helaas is dit graf niet meer in het register te vinden. Volgens het register is de oudst overledene die op het kerkhof geregistreerd staat: J.S. Tuschveld.

In de beginjaren van het bestaan van het kerkhof zijn twee familiegrafkelders uitgegeven: Fam. Meyer en fam. Tuschveld. Familiegraven zijn er veel uitgegeven, maar geen grafkelders.

Opmerkelijk is dat er enkele mensen begraven liggen die vanuit een ander kerkhof, hoogstwaarschijnlijk vanuit het Oranjekerkhof, herbegraven zijn. De datum van overlijden is n.l. eerder dan de oprichtingsdatum van het kerkhof (1839 Louisa Dominica Tuschveld, en 1856 Hermanus Franciscus Meijer).

Urnenmuur

Sinds 2001 is er een urnenmuur.



Nu er steeds meer tot crematie wordt overgegaan, bestaat de behoefte de as na de crematie mee te nemen en de urn op het kerkhof in een nis van de muur te plaatsen, voorzien van een klein gedenkteken.

Luidklok in het torentje

De beste afweer tegen boze geesten, zo dacht men, is het luiden van gewijde klokken. Dit klokgelui vervangt het oude heidense gebruik van lawaai maken. Daar komt het gezegde "Een heidens kabaal" vandaan. Het luiden van klokken is na de kerstening opgekomen en moet al in de 8e- en 9e eeuw hebben plaatsgevonden.

De klok is in 1891 geplaatst en komt oorspronkelijk uit het torentje van de Waterstaatskerk. Daar werd toen een nieuwe geplaatst.

Uit onderzoek blijkt dat de klok een oude klok uit 1819 moet zijn, uit de tijd van de bouw van de Waterstaatskerk, die toen ook al H. Dionysius genoemd werd.

De klok heeft mogelijk in de oorlog gediend als alarmklok, want hij is niet afgevoerd naar Duitsland.

Het is de op één na oudste klok van Rijssen.

De oudste klok is de luidklok van de Westerkerk, die stamt uit 1530. Die klok heeft oorspronkelijk in de Schildkerk gehangen en stamt nog uit de katholieke tijd van vóór de Reformatie!

Piet Klein Rouweler

Hobby schildersgroep in het

parochieel centrum
De Rozengaard

Voor onze schildersgroep zijn wij nog op zoek naar nieuwe leden.

Wij schilderen van
september tot en met mei
op de vrijdagmorgen.

Heb je belangstelling neem gerust
contact op met:
Johan Everts, 06 28 89 11 11 of
Henny Beumer, 06 10 27 33 78



Activiteiten **KB** senioren **RIJSSEN**

De volgende activiteiten staan gepland:

- **Maandag 2 september** eten bij 't Witte Hoes.
Inloop vanaf 17.00 uur.
Prijs € 14,00 p.p. excl. drankjes.
Opgave vóór 28 augustus, bij:
Gerrit Damveld. tel: 0548 51 57 83
- **Maandag 7 oktober** vieren we de Internationale dag van de ouderen bij:

Inloop vanaf 14.15 uur.
Aanvang 14.30 uur.
Prijs € 14,50 p.p. excl. drankjes.
Opgave voor 30 september bij:
Gerrit Damveld tel. 51 57 83
We organiseren deze middag samen met de PCOB. De Neighbour Sisters treden voor ons op en we gaan bingo spelen.
- **Donderdag 19 september** brengen we samen met de PCOB een bezoek aan de bibliotheek. We krijgen uitleg over alle mogelijkheden, die de bibliotheek biedt, naast het uitlenen van boeken. Het belooft een interessante middag te worden.
Aanvang 14.30 uur. Graag tijdig aanwezig zijn in de bibliotheek!

Colofon

De volgende “Dionysius in beeld” is voor de maand oktober.

Aanleveren kopij: voor maandag 23 september 11.30 uur.

Kopij: nieuws en inzendingen voor de vaste rubrieken kunt u bij het secretariaat door de brievenbus schuiven of via e-mail sturen aan: parochieblad@dionysiusrijssen.nl

De Locatieraad behoudt zich het recht voor om kopij aan te passen en kan een artikel weigeren, indien het niet overeenkomt met de doelstelling van dit blad.

Redactie:

Maria Klein Rouweler
Gonda Leferink

Voor klachten over de bezorging van Dib kunt u bellen naar: 0548- 51 98 88



Dionysius in beeld