

No 7
Juli/augustus 2024



Colofon

Contactblad geloofsgemeenschap Sint Sebastianus

Adres: Bibenstraat 36 7447 CL Hellendoorn

Email: secretariaat@sebastianuskerk.nl

Tel.nr.: 0548 - 65 65 55

Het volgende contactblad komt uit tegen 1 september en is dan bestemd voor een periode van 1 maand. Kopij en gebedsintenties hiervoor kunt u inleveren t/m 20 augustua in de huisbrievenbus van de pastorie of via secretariaat@sebastianuskerk.nl

Bereikbaarheid pastoraal team:

Voor dringende pastorale hulp kunt u tussen 09.00 uur en 21.00 uur bellen met telefoonnummer: 06- 57 42 90 99

Voor alle overige vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

R.G.W. (Ronald) Cornelissen, Pastoor

cornelissen@aartsbisdom.nl

(Op maandag vrij)

Telefonisch bereikbaar via het parochiesecretariaat 0547 – 38 13 86 zie onderstaande bereikbaarheid

M.J. (Marc) Brinkhuis, Diaken

mbrinkhuis@heiligeleuinus.nl

Tel: 06 - 33 75 60 89

(Op maandag vrij)

M.L. Slegers (Maroesjka), Pastoraal werker

m.slegers@sintmarcellinus.nl

Tel. 06- 83 22 95 37

(Op vrijdag vrij)



Bereikbaarheid secretariaat Sint Marcellinusparochie:
Astrid Hergers-Huiskes en Monique ten Heggeler-Stege
Tel: 0547 – 38 13 86

secretariaat@sintmarcellinus.nl

(bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 12.30 uur)

Website: www.sintmarcellinus.nl



Inhoudsopgave

1	Mededelingen	1
1.1	Opbrengsten collectes	1
1.2	Tentdienst Hellendoorn	1
1.3	Onze mooie kerk	2
1.4	Samen op weg naar Lourdes.	2
1.5	Middaggebeden in 'n Oalen Griezen te Hellendoorn	3
1.6	Bedevaart naar Kevelaar	4
	Vanuit het parochiebestuur	5
	Liturgisch agenda	6
	Maria Tenhemelopneming	9
	2 en 5 daagse Bedevaart naar Banneux	11
2	Liturgische agenda	13
2.1	De Blenke	13
2.2	Krönnenzommer	13
2.3	Bijzonderheden vieringen	14
3	Gebedsintentie	15
3.1	Weekend 6 en 7 juli	15
3.2	Weekend 13-14 juli	15
3.3	Weekend 20-21 juli	15
3.4	Weekend 3-4 augustus	15
3.5	Weekend 24-25 augustus	15
4	Agenda	16
4.1	Collectanten	16
5	Overige berichten	17
5.1	Diocesane Gezinsdag 'Symfonie van gebed'	17
5.2	Gebedsbrief juli: Vietnam, tegen verdrukking in	18
6	Informatie	20
6.1	Secretariaat Hellendoorn	20



1 Mededelingen

1.1 Opbrengsten collectes

Weekend	26 mei	€ 188,26
Weekend	1 juni	€ 60,80
Weekend	8 juni	€ 86,30
Hemelvaart	16 juni	€ 62,59
Weekend	22 juni	€ 73,90

1.2 Tentdienst Hellendoorn

Op zondag 18 augustus om 11.00 uur, aan het begin van de feestweek van de Oranjevereniging, wordt een oecumenische tentdienst gehouden op de Hofmansweide in Hellendoorn. Het thema is deze keer 'Zomaar een dak

Een thema, dat gastvrijheid, beschutting, gemeenschap en vertrouwen in God uitdraagt..

Voorgangers zijn pastor G. Legtenberg en dominee G. de Ruiter. Muzikale medewerking wordt verleend door de Hellendoornse Harmonie en de zanggroep 'Zeëjgood' uit Rijssen.

Het is inmiddels een traditie dat er een oecumenische tentdienst gehouden wordt. De organiserende commissie van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap en de protestantse gemeente te Hellendoorn hoopt ook nu weer op een goede opkomst.

Voor de allerkleinsten wordt kinderoppas verzorgd.

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd voor Stichting Vrienden van hospice Noetsele in Hellendoorn en voor de bestrijding van de onkosten.

Na de dienst biedt de Oranjevereniging koffie, thee en frisdrank aan. U /jij bent van harte welkom!



1.3 *Onze mooie kerk*

Zoals reeds eerder aangegeven in het contactblad van juni zijn we de laatste weken druk geweest met het inventariseren van alle reacties op de enquête over de toekomst van onze kerk.

In totaal zijner 373 formulieren ingevuld terug gekomen. Met deze respons zijn we zeer blij.

Er zitten heel veel goede reacties en opmerkingen bij. Het is onze bedoeling om in het eerstvolgende contactblad met een samenvatting te komen van deze opmerkingen en reacties en ook met zoveel mogelijk punten, waarop acties ondernomen gaan worden.

In het contactblad van september meer hierover.

Werkgroep Vernieuwing

1.4 *Samen op weg naar Lourdes.*

Ook dit jaar gaan we weer naar Lourdes.

We gaan van 24 september tot en met 2 oktober met de bus.

Bert Elferink gaat met deze bus mee als busleider/hotelleider. En Gerard Legtenberg als hotelpastor

Deze bedevaart wordt georganiseerd vanuit Nijvevrdal/Hellendoorn We gaan met een bus en deze bus is een luxe touringcar en van alle gemakken voorzien.

De heenreis en de terugreis doen we in twee dagen met overnachting in het klooster te Liseux op de heenweg en op de terugweg overnachten we in het klooster te Never.

Wanneer u belangstelling hebt voor bovengenoemde bedevaart kunt u dit doorgeven aan diaken Gerard Legtenberg telefoon 0548-65 40 44 of Miny Jannink telefoon 0548-61 63 21.

Ook is bij hen nadere informatie te verkrijgen. Maar wacht niet te lang, want als de bus vol zit dan kunt u niet meer mee Hopelijk tot ziens op weg naar en in Lourdes

Miny Jannink en diaken Gerard Legtenberg



1.5 Middagbeden in 'n Oalen Griezen te Hellendoorn



In de maanden juni, juli en augustus wordt elke woensdag om 12.00 uur een kort middaggebed gehouden in 'n Oalen Griezen te Hellendoorn. U kunt de middaggebeden ook digitaal volgen, en wel via www.kerkomroep.nl.

Het middaggebed valt onder de zogenaamde getijden, zoals die in de kloosters dagelijks gehouden werden en worden. Vandaag de dag zien we de behoefte aan een vaste tijd voor

verstillings en bezinning buiten de kloosters toenemen. Onder het motto van de dichter Jan Wit: 'Wie de getijden verzuimt, wordt door de tijd overspoeld.'

De data en de voorgangers en organisten/pianisten:

3 juli: ds. Jan Dirk Wassenaar; dhr. Dick Sanderman

10 juli: ds. Gert de Rooter; dhr. Dick Sanderman

17 juli: ds. Lennart Aangeenbrug; dhr. Roel de Vries

24 juli: ds. Jan Dirk Wassenaar; mevr. Adrie Heerdink-van Buren

31 juli: pastor Gerard Legtenberg; dhr. Roel de Vries

7 aug.: ds. Jan Dirk Wassenaar; mevr. Adrie Heerdink-van Buren

14 aug.: ds. Jan Dirk Wassenaar; dhr. Roel de Vries

21 aug.: ds. Gert de Rooter; mevr. Adrie Heerdink-van Buren

28 aug.: ds. Lennart Aangeenbrug; dhr. Dick Sanderman

Meer informatie is te verkrijgen bij ds. Jan Dirk Wassenaar, e-mail: ds.wassenaar@pghellendoorn.nl



1.6 Bedevaart naar Kevelaer

Op vrijdag 6 september is er weer de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Gaat u met ons mee?

Al eeuwen is dit Duitse stadje een veel bezocht bedevaartsoord ter ere van Maria. Zij wordt vereerd als Troosteres der Bedroefden, en voorspreekster voor wie met zijn of haar zorgen, maar ook dankbaarheid tot haar gaan.

Ook vanuit Salland gaan we trouw naar Kevelaer. Sinds twee jaar op vrijdag, omdat het dan veel rustiger is dan in het weekend.

Het thema voor 2024 is: "Ga met ons"



Bij voldoende deelname, kan men ook in Nijverdal opstappen.

Vertrek is rond 08.00 uur en thuiskomst is ± 21.00 uur.

De kosten zijn € 30,00 voor volwassenen en € 15,00 voor kinderen/jongeren.

Opgave en meer informatie vóór 20 augustus bij het secretariaat van Antonius van Padua te Nijverdal, dagelijks van 09.00 – 11.30 uur of tel. 61 23 79.

Vanuit het pastoraal team

GASTVRIJ ZIJN

De vakantietijd is weer aangebroken. Velen trekken er op uit... gepaard gaande met lange files op de wegen, zwarte zaterdagen en enorme wachtrijen op Schiphol. Een hele volksverhuizing. En al die mensen onderweg hopen in hun hart hetzelfde: een mooie streek, bossen om lange wandelingen te maken, water om in te spelen, en natuurlijk goed weer, veel zon - maar liever geen hittegolf of ander extreem weer – en iedereen hoopt op een gastvrij onthaal, door gastvrije mensen, die je welkom heten, die je écht op verhaal laten komen. Die verwachtingen worden ook gewekt! In folders en commercials wordt steeds gesproken over 'gasten': vakantiegasten, hotelgasten, badgasten. En veel gemeenten plaatsen borden met de tekst 'We heten u welkom in...' Toch vraag ik me wel eens af, of dat woord 'gast' hier wel altijd met recht en reden wordt gebruikt. In zijn oorspronkelijke vorm. Want het komt voor dat je heel hartelijk welkom wordt geheten en dan komt al gauw de vraag of je nog wat wilt bijboeken ... en je wordt even later overspoeld met verkopers die van alles aan je kwijt willen. Men wil klaarblijkelijk aan je verdienen! En natuurlijk moeten mensen een boterham verdienen, maar ik weet niet of in een dergelijke commerciële sfeer woorden als 'gast' en 'gastvrijheid' wel op z'n plaats zijn. Want gastvrijheid is een heel fijnzinnig woord. Daar zit geen greintje winstbejag in! Gastvrijheid betekent dat de gastheer en de gastvrouw zich voor de gast vrijmaken. Ze hebben alle tijd voor hem of haar, ze omringen hun gast met zorg en aandacht, voorzien hem in zijn levensonderhoud. Ze zijn er helemaal voor hem. De gast staat helemaal centraal. Hij wordt bediend, zonder bijbedoeling. Gastvrijheid is dienstbaarheid. Het is een vorm van naastenliefde. Daarom behoort gastvrijheid ook tot het beste van de Christelijke traditie. Jezus zélf geeft het voorbeeld. Hij is een gastheer die uitnodigt: 'Komt allen tot mij die belast en beladen zijt'. 'Klopt en zal worden opengedaan'. Hij wast zijn gasten de voeten en zet ze goede spijs voor: Brood voor eeuwig leven. Daarom nemen de apostelen, de leerlingen van Jezus, de gastvrijheid heel duidelijk op in hun prediking: 'Betoont elkaar gastvrijheid, zonder te morren!', zegt Petrus. En Paulus spoort de christenen in Rome aan tot het zelfde: 'Legt u toe op de gastvrijheid'. In de geschiedenis van het christendom kreeg gastvrijheid concrete gestalte in de gastenverblijven van de kloosters en abdijen, in hospitalen en gasthuizen waar zieken en pelgrims met open armen werden ontvangen en liefdevol verzorgd.

Als één van de werken van barmhartigheid stond de gastvrijheid altijd hoog in het christelijke vaandel geschreven. Is dat nog zo? Zijn wij attente gastheren en gastvrouwen? Ook voor mensen van elders, op de vlucht voor oorlog, onderdrukking, onvrijheid. En een andere vraag: Zijn wij wel goede gasten? Kennen wij de erecode van de gast nog wel? Bescheidenheid en dankbaarheid. Er zijn vakantieangers die denken dat álles mag, omdat het vakantie is. Die geen respect tonen voor de dierbare gebruiken en tradities van de streek waar ze vertoeven. Misschien een goed idee om nog eens goed stil te staan bij dat woord 'gastvrijheid'. Op de relatie gast en gastheer / gastvrouw. Dat we elkaar in deze vakantieperiode een fijne, verrijkende tijd bezorgen. Tot ieders tevredenheid. Van harte wens ik ons allen een gastvrije zomertijd toe.

Ronald Cornelissen, pastoor

Liturgisch agenda juli en augustus

Bornerbroek/St. Stephanus

14^e zondag door het jaar	Zondag 7 juli	10:00 uur
Woord- en Communieviering, Bornerbroek doet, Werkgroep		
15^e zondag door het jaar	Zaterdag 13 juli	19:00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		
16^e zondag door het jaar	Zondag 21 juli	09:30 uur
Woord- en Communieviering, Diaken G. Legtenberg, Stephanuskoor		
17^e zondag door het jaar	Zaterdag 27 juli	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken M. Brinkhuis		
18^e zondag door het jaar	Zaterdag 3 augustus	19:00 uur
Woord- en Communieviering, R. Mulder, p.w., Stephanuskoor		
19^e zondag door het jaar	Zondag 11 augustus	09:30 uur
Woord- en Communieviering, Diaken H. Eindhoven		
20^e zondag door het jaar	Zaterdag 17 augustus	19:00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		
21^e zondag door het jaar	Zondag 25 augustus	09.30 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		
22^e zondag door het jaar	Zaterdag 31 augustus	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij		

Enter/H. Antonius Abt

14^e zondag door het jaar	Zaterdag 6 juli	19:00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, Dameskoor		
15^e zondag door het jaar	Zondag 14 juli	10:00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Jokoenda		
16^e zondag door het jaar	Zaterdag 20 juli	19:00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken G. Legtenberg, Themakoor		
17^e zondag door het jaar	Zondag 28 juli	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken H. Eidhof, Herenkoor		
18^e zondag door het jaar	Zondag 4 augustus	10:30 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen, Samenzang		
19^e zondag door het jaar	Zaterdag 10 augustus	19:00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Samenzang		
20^e zondag door het jaar	Zondag 18 augustus	10:00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, p.w., Samenzang		
21^e zondag door het jaar	Zaterdag 24 augustus	19:00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Samenzang		
22^e zondag door het jaar	Zondag 1 september	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken G. Legtenberg, Herenkoor		

Wierden/St. Jan de Doper

14^e zondag door het jaar	Zondag 7 juli	10:00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, p.w.		
15^e zondag door het jaar	Zaterdag 13 juli	19:00 uur
Woord- en Communieviering, R. Mulder, p.w.		
16^e zondag door het jaar	Zondag 21 juli	10:00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		
17^e zondag door het jaar	Zaterdag 27 juli	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen		
18^e zondag door het jaar	Zaterdag 3 augustus	19:00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		
19^e zondag door het jaar	Zondag 11 augustus	10:00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		
20^e zondag door het jaar	Zaterdag 17 augustus	19:00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, p.w.		
21^e zondag door het jaar	Zondag 25 augustus	10:00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		

22^e zondag door het jaar Zaterdag 31 augustus 19:00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken M. Brinkhuis

Rijssen/H. Dionysius

14^e zondag door het jaar Zondag 7 juli 09:00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen, Dameskoor

15^e zondag door het jaar Zondag 14 juli 09:00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij, BlesSing

16^e zondag door het jaar Zondag 21 juli 09:00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, p.w., Gemengd koor

17^e zondag door het jaar Zondag 28 juli 09.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken M. Brinkhuis, Samenzang

18^e zondag door het jaar Zondag 4 augustus 09:00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen

19^e zondag door het jaar Zondag 11 augustus 09:00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken M. Brinkhuis

Maria Tenhemelopneming **Donderdag 15 augustus** **19:00 uur**
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen

20^e zondag door het jaar Zondag 18 augustus 09:00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij

21^e zondag door het jaar Zondag 25 augustus 09.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen

22^e zondag door het jaar Zondag 1 september 09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij

Hellendoorn/St. Sebastianus

14^e zondag door het jaar Zaterdag 6 juli 19:00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken G. Legtenberg

15^e zondag door het jaar Zaterdag 13 juli 19:00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Pajoko

16^e zondag door het jaar Zondag 21 juli 09:00 uur
Woord- en Communieviering, R. Mulder, p.w.

18^e zondag door het jaar Zondag 4 augustus 09:00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken G. Legtenberg

20^e zondag door het jaar Zondag 18 augustus 11:00 uur
Oecumenische viering, Diaken G. Legtenberg

21^e zondag door het jaar Zaterdag 24 augustus 19:00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen

22^e zondag door het jaar Zondag 1 september 09.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, p.w.

In het weekend van 27/28 juli en 10/11 augustus is er geen viering in de St. Sebastianuskerk. U bent van harte welkom om een viering op een van de andere locatie bij te wonen.

Nijverdal/St. Antonius van Padua

14^e zondag door het jaar, Zondag 7 juli 11:00 uur
Eucharistieviering, *JMMF-viering*, Pastoor R. Cornelissen, Filipijns koor

15^e zondag door het jaar Zaterdag 13 juli 19:00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Antonius van Paduakoor

16^e zondag door het jaar Zaterdag 20 juli 19:00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, p.w., Quo Vadis

17^e zondag door het jaar Zaterdag 27 juli 19.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Antonius van Paduakoor

18^e zondag door het jaar Zaterdag 3 augustus 19:00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken G. Legtenberg, Volkszang

19^e zondag door het jaar Zondag 11 augustus 10:00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Antonius van Paduakoor

20^e zondag door het jaar Zaterdag 17 augustus 19:00 uur
Woord- en Communieviering, R. Mulder, p.w., Volkszang

21^e zondag door het jaar Zondag 25 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen, Volkszang

22^e zondag door het jaar Zaterdag 31 augustus 19:00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, p.w., Volkszang

Vroomshoop

15^e zondag door het jaar Zondag 14 juli 10:00 uur
Gebedsviering, Revival en het Dames- en Herenkoor

Maria Tenhemelopneming

Donderdag 15 augustus om 19:00 uur
H. Dionysius te RIJSSEN
Eucharistieviering met Pastoor R. Cornelissen



Donderdag 15 augustus Maria Tenhemelopneming

Ik las een mooie gedachte van Pater Jan Hulshof (Marist) over het grootste Mariafeest dat we in onze Kerk kennen. Ik wil het graag met u delen: Eenvoud siert de mens en hoogmoed komt voor de val. We weten het en toch is het soms best wel moeilijk om echt eenvoudig te zijn. Wie noemt bijvoorbeeld graag zijn minder goede kanten en eigenschappen? Vooral de dingen waar we ons voor schamen, hangen we liever niet aan de grote klok. De façade ziet er dus vaak aardig uit, wat we zien en merken van mensen lijkt vaak heel wat, maar achter de gevels van de huizen gaat schuil wat we niet zo graag laten zien. Je hoeft de vuile was niet buiten te hangen, daardoor worden de schade en de schande blijvend bekend en de mogelijkheid om een nieuw begin te maken, wordt kleiner. Maar we doen ons dan wel mooier voor dan we zijn.

Staan voor God

Hoe gaan we staan tegenover God onze Vader? Dat komt tot uiting in het sacrament van de biecht: in alle eenvoud noemen we daar onze fouten en tekortkomingen. Door ze eenvoudig te erkennen, gaan we eerlijk tegenover God staan, die de Heer is van ons leven. Het gaat niet over straat, we worden niet vastgepind op onze kleine kanten; we maken dan een nieuw begin.

Maria's eer

Op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming vieren we dat aan Maria de hoogste eer is gegeven, namelijk om het menselijk geslacht voor te mogen gaan en met lichaam en ziel in de hemel te worden opgenomen. Waarom krijgt Maria die eer? Niet omdat zij zichzelf zoiets bijzonders vond. Juist omdat zij zo eenvoudig was en geen pretenties had. Zij was niet vol van zichzelf en kon daarom van harte "ja" zeggen op wat God van haar wilde. Zij is geen vrouw die zichzelf op een voetstuk zet: zij is een eenvoudige dienstmaagd, de geringe. Zij hoorde bij de mensen die niet op de voorgrond treden, een bescheiden plaats innemen, een beetje achteraf. En daarom juist heeft God haar groot kunnen maken. We vieren dit feest in onze regio met Eucharistievieringen op donderdag 15 augustus.

De voorganger is in alle vieringen pastoor Cornelissen.

9.00 uur in de basiliek in Raalte

10.30 uur in de Broederenkerk

19.00 uur in de Dionysiuskerk Rijssen

Allen van harte welkom om dit mooie feest mee te vieren!

Ronald Cornelissen, pastoor

2 daagse



Bedevaart

Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar Banneux ?

Ook dit najaar gaan we vanuit Twente en Salland weer naar Banneux voor een 2 daagse bedevaart. Dit jaar is die op.

zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2024

Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco. Opstapplaatsen De Lutte en Nijverdal. Alles wordt verder voor u geregeld.

We hebben dit jaar een ander programma.

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie

Voor deze 2 daagse bedevaart bedragen de kosten:

met 2 personen op 1 kamer: € 175,00 p.p. Alleen op een kamer kost € 190,-.

Op zaterdag een lunch in het mooie plaatsje Thorn. Waarna we tegen 14.30 uur in Banneux arriveren. Daar zullen we gelijk een bezoek brengen aan de bron en aansluitend het lof met ziekenzegening. We dineren en overnachten in een kasteeltje (Chaityfontaine) tegenover de heiligdommen. Na het diner is er een eucharistieviering met aansluitend een lichtprocessie. De zondagmorgen is er na het ontbijt een internationale Eucharistieviering. Rond 12 uur een lunch in het kasteeltje. Na de lunch gelegenheid om winkeltjes te bezoeken of een wandeling te maken. Om 15.00 uur is er een lof met de ziekenzegening. Direct aansluitend gaan we weer met de bus naar Thorn voor een diner en vervolgens weer naar huis. Alle maaltijden zijn bij de prijs inbegrepen.
(drankjes voor eigen rekening)

Opgeven uiterlijk 1 augustus.

Contactpersoon uit de regio voor deze bedevaart is: Ans Olde Theussink
Telefoon. 06-274 08 273

Gaat u ook met ons mee op de speciale 5-daagse najaars bedevaart naar Banneux ?



30 augustus t/m 3 september 2024

We gaan dit najaar vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux. Dit keer samen met gasten en vrijwilligers uit het bisdom S'Hertogenbosch.

Het Thema dit jaar is : ***Onder Maria's mantel.***

Banneux is de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. In 2024 is het 75 jaar geleden dat de Kerk de Mariaverschijningen in Banneux officieel heeft erkend. De kerkelijke erkenning vormt de bevestiging van wat er tussen 15 januari en 2 maart 1933 is gebeurd. Maria verscheen in 1933 aan Mariette Beco. Er zal in dat weekend een feestelijke herdenking zijn, met op beide dagen een internationale viering die voorgegaan zal worden door verschillende bisschoppen waaronder een Nederlandse. Ook zal er op zaterdagavond een extra feestelijke lichtprocessie zijn. En u kunt daar als gast bij aanwezig zijn door mee te gaan met ons op die 5 daagse bedevaart. Het een kan niet zonder het ander. De gasten die graag naar Banneux willen om daar te genieten van alles wat de bedevaart te bieden heeft aan zorg, aandacht en devotie en de vrijwilligers die graag voor alle gasten klaar staan om ze te helpen/ ondersteunen bij wat de gast ook maar nodig heeft om zo optimaal mogelijk van de bedevaart te genieten.

We hebben in Banneux voldoende rolstoelen en rollators. We hebben vele vieringen die allemaal rolstoel toegankelijk zijn. Voor de Maria vereerders onder u is dit bijna een must om te gaan.

En dit alles voor een prijs van **€ 390,-** alles inbegrepen.

Voor een 1 persoons kamer is er een toeslag van € 50,- (dus € 440,-)

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven (vóór 15 juli) bij:

Propagandist : Ans Olde Theussink 06-27408273

Tridium coördinator : Bert Elferink 06-23770341

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie.



2 Liturgische agenda

2.1 De Blenke

Vrijdag 26 juli om 15.00 uur een woord- en Communieviering
m.m.v. de Cantorgroep uit Hellendoorn

Voorganger is pastor Legtenberg

Bewoners/sters van de Blenkeborgh zijn van harte welkom

Vrijdag 30 augustus om 15.00 uur een woord- en Communieviering
m.m.v. het Antonius van Paduakoor uit Nijverdal

Voorganger is pastor Legtenberg

Bewoners/sters van de Blenkeborgh zijn van harte welkom

2.2 Krönnenzommer

Vrijdag	12 juli	18.30 uur	Woord en Communieviering m.m.v. ouderenkoor uit Luttenberg Voorganger pastor Legtenberg
Vrijdag	26 juli	18.30 uur	Woord en Communieviering m.m.v. Cantoren Uit Hellendoorn Voorganger pastor Legtenberg
Vrijdag	9 aug.	18.30 uur	Woord en Communieviering Geen koor Voorganger pastor Legtenberg
Vrijdag	23 aug.	18.30 uur	Woord en Communieviering Geen koor Voorganger pastor Legtenberg



2.3 Bijzonderheden vieringen

Zaterdag	6 juli	19.00 uur	Sebastianuskoor Coll;onderhoud kerk
Zaterdag	13 juli	19.00 uur	Pajoko Coll; onderhoud pastorie
Zondag	21 juli	09.00 uur	Cantoren Koffie drinken Coll; onkosten energie
Zondag	4 aug.	09.00 uur	Cantoren Koffie drinken Coll:onkosten koren
Zondag	18 aug.	11.00 uur	Tentkerkdienst
Zaterdag	24 aug.	19.00 uur	Sebastianuskoor Coll;onkosten eigen geloofsgem. Ton:MIVA
Zondag	1 sept	09.00 uur	Cantoren Koffie drinken Coll;kaarsen en licht



3 *Gebedsintentie*

3.1 *Weekend 6 en 7 juli*

Jans en Anna Wijnberg; Wim Pot; Familie Filart-Poppe en kinderen; Herman Hegeman; familie Raamsteeboers-Hegeman; Gerrit Beumer; Harry Heupink; Phillip Woertman; Jan en Tonny den Ouden- Kievitsbosch.

3.2 *Weekend 13-14 juli*

Gerrit Legtenberg(X); Jans en Anna Wijnberg; Riek Witteveen-Holtmaat; Antje Veldkamp-Bouwmeester; Familie Veldkamp; familie Bouwmeester; Phillip Woertman.

3.3 *Weekend 20-21 juli*

Bernard Beumer en Annie Beumer-Veldhuis; Jans en Anna Wijnberg; ouders Hegeman-Spoelder; Phillip Woertman; Jan en Tonny den Ouden- Kievitsbosch.

3.4 *Weekend 3-4 augustus*

Jans en Anna Wijnberg; Herman Hegeman; Gerrit Beumer; Harry Heupink; Johan en Ton Hegeman; PhillipWoertman; Herman en Marita Hulsman; Gerrit Butink; Bennie Kappert; Marinus en Marcel Ruiters; Jan en Tonny den Ouden- Kievitsbosch.

3.5 *Weekend 24-25 augustus*

Jans en Anna Wijnberg; Riek Witteveen-Holtmaat; Wim Pot(X); Familie Filart-Poppe en kinderen(X); Jan en Tonny den Ouden-Kievitsbosch; Bernard Beumer en Annie Beumer-Veldhuis; Jans en Anna Wijnberg; ouders Hegeman-Spoelder; familie Raamsteeboers-Hegeman; Phillip Woertman.

3.6 *Weekend 31 augustus – 1 sept*

Jans en Anna Wijnberg; Gerrit Beumer.



4 *Agenda*

4.1 *Collectanten*

Zaterdag	6 juli	W. Pronk en J. Veldkamp
Zaterdag	13 juli	J. Schrijver en J. Veldkamp
Zondag	21 juli	G. Holtmaat en J. Woertman
Zondag	4 aug.	J. Schrijver en G. Holtmaat
Zaterdag	24 aug.	J. Ruiter en J. Veldkamp
Zondag	1 sept	G. Holtmaat en J. Woertman



5 Overige berichten

5.1 Diocesane Gezinsdag ‘Symfonie van gebed’

In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een jubeljaar. Het thema van dat jaar is ‘Pelgrims van hoop’. Voorafgaand aan dat jaar heeft het Vaticaan 2024 uitgeroepen tot Jaar van het gebed. In het kader van dat voorbereidingsjaar wordt er op zaterdag 28 september een Diocesane Gezinsdag georganiseerd met als thema ‘Symfonie van gebed’.

De Gezinsdag begint om 10.30 uur met een opening en korte introductie in de Nicolaaskerk (Kerkstraat 19). Daarna zullen gezinnen uitgenodigd worden om op ontdekkingsstocht langs verschillende ‘gebedsstations’. Bij elk station krijgen ze uitleg over een bepaalde vorm van gebed: rozenkrans, muziek, kunst, de Bijbel, schrijven/lezen en gebed door werk. Na deze ontdekkingsstocht is er een verzorgde lunch met tijd voor ontmoeting en uitwisseling. Tijdens de lunch kunnen gezinnen zich inschrijven voor de 2 workshoprondes die daarna zullen plaatsvinden.

In de workshoprondes gaan de gezinnen samen op een creatieve en actieve manier aan de slag met het gekozen ‘gebedsstation’.

Om 15.00 uur is er een gebedsviering in de Nicolaaskerk met uitstelling van het Allerheiligst Sacrament. Tijdens deze viering is er ook de mogelijkheid om als gezin een speciale zegen te ontvangen. Rond 15.30 uur sluiten we de dag gezamenlijk af met een drankje. Er is gekozen om geen apart ouder- of kinderprogramma te maken, zodat het ook een uitje is voor het hele gezin en zodat gezinnen ook samen kunnen nadenken over hoe ze thuis het gebed meer of anders vorm willen geven.

Aanmelden graag vóór vrijdag 20 september via het aanmeldformulier op de website.

De kosten voor deze dag zijn €25 per gezin. Dit bedrag kunt u overmaken op IBAN

NL03 ABNA 0812 0067 12 t.n.v. RK AARTSBISDOM UTRECHT o.v.v. Gezinsdag 2024 + naam.



Met vragen en/of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elise Bangma, e-mail: bangma@aartsbisdom.nl.

Overzicht programma

10.30 uur: Opening en introductie (Nicolaaskerk, Kerkstraat 19 Baarn)

11.00 uur: Ontdekkingstocht langs 'gebedsstations'

12.15 uur: Verzorgde lunch

13.30 uur: Workshopronde 1

14.15 uur: Workshopronde 2

15.00 uur: Gebedsviering met uitstelling Allerheiligste en gezinszegen

15.30 uur: Gezamenlijke afsluiting met drankje

5.2 Gebedsbrief juli: Vietnam, tegen verdrukking in

Vietnam is een van de vijf overgebleven landen die nog door een communistische partij worden geregeerd. De regering houdt toezicht op christelijke activiteiten en oefent grote druk uit op alle christenen. Historische christelijke gemeenschappen (zoals de rooms-katholieke) genieten een zekere mate van vrijheid, tenzij ze politiek actief worden. Evangelische en protestantse christenen worden scherp gecontroleerd en ervaren discriminatie op diverse niveaus door overheid en samenleving.

Het verlaten van een traditioneel geloof (zoals boeddhisme) wordt gezien als verraad en afwijzing van de cultuur en gemeenschap. Christenen binnen etnische minderheden worden het zwaarst vervolgd, niet alleen door de autoriteiten, maar ook door hun familie, vrienden en burens. Vooral christenen in plattelandsgebieden hebben het zwaar. Dat gaat van uitsluiten van noodhulp tot vernietigen van gewassen, bedreigingen door de eigen man of het verwoesten van huizen van christenen. Christelijke mannen zijn het doelwit van arrestatie en ontvoering, waardoor velen hun dorpen ontvluchten. Christelijke gevangenen worden hard behandeld en lijden onder fysiek geweld.



- Dank God dat de kerk tegen alle verdrukking in snel groeit en bid dat dit zal doorgaan
- Bid voor de christenen die gevangen zitten om hun geloof, voor bemoediging en een eerlijke behandeling
- Bid voor de overheden en leiders dat ze de kerk niet langer als een bedreiging zien en vrijheid van geloof geven

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,
Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn



6 Informatie

6.1 Secretariaat Hellendoorn

Geopend iedere donderdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur.

Plaats: Het Bastion

Tel. nr.: 0548 – 65 65 55

E-mailadres: secretariaat@sebastianuskerk.nl

Wanneer je als zieke een pastor wilt spreken.

In ons pastorale werk merken we hoe belangrijk bezoek en aandacht kan zijn. Daarom zijn er ook bezoekvrijwillig(st)ers in de parochie actief. Voor ons als pastores is het belangrijk te weten wie een pastor wil spreken. In ons grote werkgebied weten we dat niet zomaar.

Daarom het verzoek dat u zelf of uw familie/kennissen doorgeven als er bezoek van een pastor gewenst is. Dit kan zijn omdat iemand in het ziekenhuis is of thuis ziek is.

U kunt dat doorgeven aan ons eigen secretariaat via de mail: secretariaat@sebastianuskerk.nl Zij nemen dan contact op met de pastores. Wilt u ook doorgeven als iemand weer uit het ziekenhuis is en waar hij/zij dan verblijft? Elke week probeert één van de pastores naar het ziekenhuis te gaan voor bezoeken. Wij doen ons best u te bezoeken, maar wilt u ons dan op de hoogte (laten) stellen.



Verhuisbericht

Naam:.....
Voornamen:..... m/v
Geb. Datum:..... Geb. Plaats:.....
Huidige adres:.....
Postcode/woonplaats:.....
Verhuisdatum:.....
Nieuw adres:.....
Postcode/woonplaats:.....
Tel. nr:.....
Wil wel / geen lid blijven van de parochie.

Gezinsleden en geboortedatums:

..... m/v
..... m/v
..... m/v

Als parochianen gaan verhuizen naar een andere plaats (ook wat betreft Hulsen) behoren ze officieel niet meer tot de parochie Hellendoorn. Alle parochies hebben namelijk, net als de gemeentes, haar eigen parochiegrenzen.

Als parochie krijgen wij de verhuizingen door van de SILA (Landelijke Stichting Interkerkelijke Leden Administratie), die de verhuizingen op haar beurt weer doorkrijgt van de gemeente. Wij schrijven dan de mensen uit als lid van de parochie. Nu denken heel veel mensen dat ze, als ze zelf niets doorgeven aan de parochie, automatisch lid blijven van onze parochie.

Dat is dus niet zo.

Wil men om speciale redenen toch lid blijven van de parochie Hellendoorn, dan moet men dit zelf doorgeven. De parochie gaat er van uit dat men dan ook een bijdrage levert aan het Parochiefonds.