

Mei 2024

**St. Jan de Doper
Wierden**

Algemene informatie

Locatiesecretariaat/redactieadres:

Stationsstraat 20 7641 BW Wierden

☎ 0546-571217

✉ secretariaatwierden@gmail.com
www.sintmarcellinus.nl

IBAN nr: NL76 RABO 0157 9005 25 St.Jan de Doper inz Locatieraad

IBAN nr: NL91 RABO 0157 9019 04 St.Jan de Doper inz gezinsbijdr.

RSIN nummer (ANBI nummer) 822.697.385 t.n.v. Parochie St. Marcellinus.

Openingstijden secretariaat:

Woensdag- en vrijdagmorgen van 9.30 u - 11.30 u. Tel. 0546-571217

e-mail: secretariaatwierden@gmail.com

Regelen van een uitvaart: 06-42 27 14 10

Mariakapel: De Mariakapel is open van 10.00 tot 17.00 uur

Bereikbaarheid pastoraal team:

Voor dringende pastorale hulp: 06- 57 42 90 99

Voor alle overige vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

R.G.W. (Ronald) Cornelissen, **Pastoor**

cornelissen@aartsbisdom.nl (Op maandag vrij)

Telefonisch bereikbaar via het parochiesecretariaat 0547- 381386,
zie onderstaande bereikbaarheid

M.J. (Marc) Brinkhuis, **Diaken**

mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl

Tel: 06- 33 75 60 89 (Op maandag vrij)

M.L. Slegers (Maroesjka), **Pastoraal werker**

maroesjkasleegers@sintmarcellinus.nl

Tel. 06- 83 22 95 37 (Op vrijdag vrij)

Bereikbaarheid secretariaat Sint Marcellinusparochie:

Astrid Hergers-Huiskes en Monique ten Heggeler-Stege

Tel: 0547-381386. secretariaat@sintmarcellinus.nl

(Bereikbaar van ma t/m don van 8.30 uur tot 12.30 uur)

Website: www.sintmarcellinus.nl



SINT JANSKLOK

Jaargang: 62

Nummer 5

mei 2024

En dan is het al weer mei. De donkere, koude en natte maanden laten we achter ons. Wat zijn we weer dankbaar voor de warmte van de zon, de lentebuïen en de langere dagen.

We beginnen de maand mei met het herdenken van de mensen die voor onze vrijheid gestorven zijn. Dit jaar is de oecumenische viering van de Dodenherdenking in onze kerk om 18.15 uur. Met aansluitend de stille tocht langs de monumenten.

Onze gedachten en gebeden gaan zeker ook uit naar de vele slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en het Midden Oosten.

We moeten ons blijven inzetten de opvang van vluchtelingen en voor de nodige steun voor de getroffen landen, nu en later.

In mei zetten we Maria in het middelpunt.

Op zaterdag 11 mei in een Woord- en Communiedienst om 19.00 uur.

Op woensdag 29 mei in een gebedsviering om 19.00 uur. We mogen steun ervaren bij onze hemelse moeder.

Al de kaarsen die overal ter wereld branden bij haar beeltenis, vertellen de verhalen van behoefte aan troost, bemoediging en liefde. Haar moederliefde was er niet alleen voor Jezus, maar is er ook voor ons. Op You Tube onder Sint Jan de Doper Wierden kunt u ook eerdere Mariavieringen vinden.

We hebben het gemist: met elkaar vieren in de openlucht!

Op zondag 26 mei a.s. om 10.00 uur is het weer zover!

We zijn zeer welkom in het weiland van de familie Vollenbroek in Rectum. Het thema is: Samen op aarde! We hopen jong en oud te verwelkomen!

Van harte een mooie meimaand gewenst!



Namens de Raad en de Pastoraatgroep, Annie Jansen

LITURGISCHE AGENDA *(wijzigingen voorbehouden)*

Op zaterdag zijn de vieringen om 19.00 uur

Donderdag 2 mei

9.00 uur Woord- en Communieviering in de pastorie
Voorganger: Bert Evers
Na de viering gezamenlijk koffiedrinken

Zaterdag 4 mei

18.15 uur Oecumenische viering Dodenherdenking (zie blz. 7)

Zondag 5 mei

10.00 uur: Woord- en Communieviering
Voorganger: pastor Slegers
Samenzang

Collecte Voor onze eigen geloofsgemeenschap

Intenties

Voor ongeneeslijk zieken en voor het goede verloop van een ziekte.
Jo en Grada Telgenkamp, Jan Lubbers, Nardie Rouweler-ten Dam,
Marie Spekreijse-Kemna, Jan Zandink, Leonie Becking ,
overl. fam. Becking, overl. huisgenoot, Joop van Dijk,
overl. echtp. Stamsnijder-Overbeek, Johan Woolderink,
overl. ouders Woolderink-Stamsnijder, overl. fam. Meijer-Reimink,
overl. ouders Westerink-Vlaskamp en Alfons Westerink, Jo Zwijnenberg,
Hennie en Evelien Krake-Hupjé, overl. fam. van de Berg, Gerrit Groothuis,
jgd. Annie Nales, Jan Arends, Herman ter Horst, Marlies Bramer- ter Horst,
Rikie Barkel-Alberink.

Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag

10.00 uur: Woord- en Communieviering
Voorganger: diaken Eidhof
Koor: St. Caeciliakoor

Collecte Voor onze eigen geloofsgemeenschap

Intenties

Uit dankbaarheid bij een 90^{ste} verjaardag.
Overl. ouders Westerink-Vlaskamp en Alfons Westerink,
overl. echtpaar Stamsnijder-Overbeek,
overl. ouders Woolderink-Stamsnijder, Leonie Becking,
Nardie Rouweler-ten Dam, Hennie en Evelien Krake-Hupjé,
Truus Homan-Egberink, Jan Arends, Herman ter Horst,
Marlies Bramer-ter Horst, Gerard en Jeffrey Dreierink.

Zaterdag 11 mei

19.00 uur: Woord- en Communieviering/Mariaviering (zie blz.8)
Voorgangers: Annie Jansen en Henriëtte Bokhove

Collecte Voor onze eigen geloofsgemeenschap

Intenties

Jo en Grada Telgenkamp, Jan Lubbers, Gerrit Groothuis,
Nardie Rouweler-ten Dam, Aloysius Johannes Hulsink, Jan Arends,
Herman ter Horst, Marlies Bramer-ter Horst,
overl. ouders Holterman-Nijstad.

Donderdag 16 mei

9.00 uur Eucharistieviering in de pastorie
Voorganger: diaken Brinkhuis
Na de viering gezamenlijk koffiedrinken

Zondag 19 mei PINKSTEREN

10.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Cornelissen
Koor: Doopkoor

Collecte Voor de Nederlandse Missionarissen

Intenties

Voor ongeneeslijk zieken.

Jo en Grada Telgenkamp, Jan Lubbers, Nardie Rouweler-ten Dam
Overl. ouders Westerink-Vlaskamp en Alfons Westerink, Johan Hegeman,
overl. echtpaar Stamsnijder-Overbeek,
overl. ouders Woolderink-Stamsnijder, Jo Zwijnenberg,
overl. ouders Nijboer-Brandwacht, Mariska, Fransje en Wim Nijboer,
overl. ouders Lesscher-Roetgering, overl. ouders Roeloffzen-ten Berge,
overl. ouders Oude Reimer-Platvoet, Bennie Oude Reimer,
Truus Homan-Egberink, Gerrit Groothuis, Jan Arends,
overl. ouders ter Beke-Besten, overl. fam. Woolderink-ten Hove,
Johan Meulman, jgd. Truus Marsch-Tijman, jgd. Gerhard Woolderink,
jgd. Ben Woolderink, Ans Woolderink-Broenink.

Maandag 20 mei 2^{de} Pinksterdag

10.00 uur Eucharistieviering in Nijverdal
Voorganger: pastor Verweij

Zondag 26 mei

10.00 uur Openluchtviering (zie blz.9)

11.00 uur Doopviering
Voorganger: diaken Eidhof
Koor: Doopkoor

Woensdag 29 mei

19.00 uur Mariaviering (zie blz. 8)
Voorgangers: Leden van de werkgroep
Koor: St. Caeciliakoor

Zondag 2 juni

10.00 uur Eucharistieviering met Eerste H. Communie.

Gebedsintenties, die in de volgende St. Jansklok van juni 2024 geplaatst moeten worden: Inleveren voor **vrijdag 17 mei** vóór 12.00 uur.
secretariaatwierden@gmail.com

Oecumenische viering 4 mei

Zoals al vele jaren gebruikelijk wordt ook dit jaar weer een oecumenische viering gehouden voorafgaand aan de stille tocht.

In het kader van het jaarthema ‘**vrijheid vertelt**’ heeft de oecumenische werkgroep een viering samengesteld waarbij er naast samenzang ook een ensemble van de Harmonie St. Jan zal spelen en kinderen van de Kluinveenschool zullen meewerken.

Voorganger: Ds. van Buuren

Plaats: St. Jan de Doper kerk, Stationsstraat 22, Wierden

Tijd: inloop vanaf 18.00 uur, aanvang viering **18.15 uur**

Wij heten u/jou van harte welkom en hopen op een goede opkomst.


VRJHEID
DEEL JE
MET ELKAAR



Maria

Een leven in openheid
een leven in overgave
werd een leven
waarin God Liefde
ten volle Mens kon worden.
In haar leven
raakten hemel en aarde elkaar.
Het was en is Gods droom:
haar en ons
in zijn hemel van liefde opnemen
vandaag
altijd opnieuw
en eens voorgoed.... Mieke Kerckhof



Mariavieringen:

-zaterdag 11 mei a.s. om 19.00 uur Woord- en Communieviering
-woensdag 29 mei a.s. om 19.00 uur Gebedsviering



**100 jaar geleden:
eerste Eucharistieviering
St. Jan de Doper**

Op zondag 23 juni a.s. vieren we weer ons St. Jan de Doperfeest.
We gedenken dan dat 100 jaar geleden de eerste Eucharistieviering
werd gehouden. Reden voor extra feestelijk samenkomen!
De commissie is al druk met de voorbereiding!
NOTEER DEZE DATUM DUS ALVAST!!!

UITNODIGING OPENLUCHTVIERING

Waar: weiland familie Vollenbroek,
Kloosterhoeksweg 11a, 7642 LZ Wierden
Wanneer: zondag 26 mei a.s. om 10.00 uur
Voor wie: jong en oud



**Thema: Samen op de aarde!
Wereldkinderdag**

Leden van de werkgroepen
gebedsdiensten en Kerk voor kinderen gaan voor

Buiten in de natuur (bij slecht weer op de deel)
met elkaar luisteren naar verhalen, bidden en zingen!
Na afloop is er koffie, thee en ranja met wat lekkers!
ELKAAR ONTMOETEN EN SAMEN SPELEN!





JONG SINT JAN

voor jongens en meisjes
van groep 4 t/m 7

6-Kamp!

Heb je zin in verschillende activiteiten en ben je heel sportief, slim of juist goed in spelletjes? Kom dan naar ons 6-kamp op 17 mei! We gaan allerlei leuke spellen doen en voor de winnaar is er natuurlijk een kleine prijs en de eeuwige roem!

VRIJDAG 17 mei a.s.

Waar: De Pastorie
Tijd: van 19:00u - 20:30u
Wat: 6-kamp
Kosten: EUR 1,50

OPGEVEN Graag vóór dinsdag 14 mei

per e-mail: jongsintjan@hotmail.com
(mondeling of per tel.: Secr. St. Jan de Doper
0546-571217 openingstijden in de St. Jansklok)

Wij hebben er weer veel zin in! Jij ook?

Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee



Vanuit het pastoraal team

Beloofd is beloofd



Het voorjaar is ieder jaar opnieuw weer de tijd dat we in onze parochie de feestelijke vieringen hebben van de Eerste Heilige Communie. Kinderen, de meesten uit groep 4, bereiden zich samen met hun ouders voor op een bijzondere gebeurtenis: voor de allereerste keer mogen zij deelnemen aan de viering van de Eucharistie en ter communie gaan! Was dat vele jaren geleden een vanzelfsprekendheid als een kind gedoopt was, nu zien we dat ouders er steeds bewuster voor kiezen om hun kind de Eerste Communie te laten doen, of juist niet. Het is ook niet meer zo dat in iedere geloofsgemeenschap van onze parochie een eigen Eerste Communieviering is. Geloofsgemeenschappen werken steeds meer samen, trekken samen op, verdelen de taken en activiteiten, zorgen dat kinderen van de ene locatie naar de andere komen, maken samen een boekje, versieren samen de kerk. Het is prachtig om te zien hoe dat door alle werkgroepen en ouders wordt opgepakt!

Al maanden zijn de kinderen bezig met de voorbereiding. Iedere bijeenkomst horen ze een ander Bijbelverhaal en gaan ze daarmee aan de slag. Zo werden er Adventskransen gemaakt (om de vier weken voor Kerstmis in het gezin bewuster te beleven en te vieren), de musical Mozes (over de Tien Plagen en de uittocht uit Egypte) werd opgevoerd door de communicanten en bewonderd door velen, er werden Paasmandjes gemaakt (die naar mensen in verzorgingshuizen gingen) en op een aantal plaatsen werd ook het water opgezocht en gevist en werd brood en vis gedeeld, zoals Jezus brood en vis deelde met velen...

Het gedicht 'Beloofd is beloofd', vertelt ons over de belofte die ouders doen als zij hun kind laten dopen. Want de doop is het begin van een weg om je kind, met vallen en opstaan, met alle twijfels en vragen die je hebt over ons geloof, in deze tijd gelovig op te voeden. Maar niet alleen ouders hebben een belofte gedaan, ook de geloofsgemeenschap heeft dat gedaan: de belofte om kinderen op te nemen, vertrouwd te maken met de kerk, de gemeenschap, de rituelen en traditie. En beloofd is beloofd!

Dus het vraagt wat van ons allemaal om er voor te zorgen dat kinderen zich thuis voelen, zich gezien en gehoord voelen! Laten we met elkaar een open en gastvrije parochie zijn, waarin we onze gezinnen warm welkom heten, en er samen voor zorgen dat we hen iets te bieden hebben. Niet ieder op onze eigen plek, maar samen, zoals de kindermiddag Versier je eigen Paaskaars en de Gezinspaaswake op Paaszaterdag. Met elkaar zijn we tot veel meer in staat dan wanneer we ieder op onze eigen plek blijven... En beloofd is beloofd!

Ik wens alle communicanten, hun ouders en de geloofsgemeenschappen mooie Eerste Communievieringen toe.

Vrede en alle goeds, *Maroesjka Slegers, pastoraal werkster*

Beloofd is beloofd

'Beloofd is beloofd' is ons verteld bij het water van de doop.

***Een belofte die we volop hebben laten stromen
over het leven van ons kind.***

***'Beloofd is beloofd, spraken wij als ouders bij het water uit
en 'beloofd is beloofd' zei u vervolgens als geloofsgemeenschap
tot ons en tot ons kind.***

***'Beloofd is beloofd' en daarom staan we hier vandaag opnieuw
op een kruispunt in het leven van ons kind.***

***Vandaag willen wij onze belofte waar maken, samen met ons kind
want:***

'Beloofd is beloofd.'



Liturgisch agenda mei



Bornerbroek/St. Stephanus

6^e zondag van Pasen	Zaterdag 4 mei	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		
Hemelvaart van de heer	Woensdag 8 mei	19.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, p.w.		
7^e zondag van Pasen, Mariaviering	Zondag 12 mei	09.30 uur
Woord- en Communieviering, R. Mulder, p.w.		
Pinksteren	Zondag 19 mei	09.30 uur
Woord- en Communieviering, Diaken H. Eidhof		
Heilige-Drie-eenheid	Zaterdag 25 mei	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Weldam		

Enter/H. Antonius Abt

6^e zondag van Pasen	Zaterdag 4 mei	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken M. Brinkhuis, Herenkoor		
Hemelvaart van de heer	Woensdag 8 mei	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken G. Legtenberg, Dameskoor		
7^e zondag van Pasen, Mariaviering	Zaterdag 11 mei	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Dameskoor		
Pinksteren	Zondag 19 mei	10.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Weldam, Gelegenheidskoor		
Heilige Drie-eenheid	Zaterdag 25 mei	19.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, p.w. Jokoenda		

Wierden/St. Jan de Doper

6^e zondag van Pasen	Zondag 5 mei	10.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, p.w.		
Hemelvaart van de heer	Donderdag 9 mei	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken H. Eidhof		
7^e zondag van Pasen	Zaterdag 11 mei	19.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		

Pinksteren	Zondag 19 mei	10.30 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen		
Heilige Drie-eenheid	Zondag 26 mei	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep (Openluchtviering in Rectum)		

Rijssen/H. Dionysius

6^e zondag van Pasen	Zondag 5 mei	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Weldam		
Hemelvaart van de Heer	Donderdag 9 mei	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen		
7^e zondag van Pasen	Zondag 12 mei	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij		
Pinksteren	Zondag 19 mei	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen		
Heilige Drie-eenheid	Zondag 26 mei	09.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Weldam		

Hellendoorn/St. Sebastianus

6^e zondag van Pasen	Zondag 5 mei	09.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken M. Brinkhuis		
Hemelvaart van de Heer	Donderdag 9 mei	09.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken G. Legtenberg		
7^e zondag van Pasen,	Zaterdag 11 mei	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij		
Pinksteren	Zondag 19 mei	09.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken G. Legtenberg		
Heilige Drie-eenheid	Zondag 26 mei	10.30 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep		

Nijverdal/St. Antonius van Padua

6^e zondag van Pasen	Zaterdag 4 mei	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastor J. Weldam, Quo Vadis		
Hemelvaart van de Heer	Donderdag 9 mei	10.00 uur
Woord- en Communieviering, M. Slegers, p.w., Antonius v. Paduakoor		

7^e zondag van Pasen,	Zondag 12 mei	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Diaken G. Legtenberg, Antonius v. Paduakoor		
Heilig Vormsel, vormelingen uit		
Rijssen, Hellendoorn en Nijverdal	Vrijdag 17 mei	19.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor R. Cornelissen en M. Slegers, p.w., Pajoko		
Pinksteren	Zondag 19 mei	10.00 uur
Woord- en Communieviering, R. Mulder, p.w., Antonius van Paduakoor		
2^e Pinksterdag, Heilige Maria, moeder van de kerk		
Eucharistieviering, Pastor J. Verweij	Maandag 20 mei	10.00 uur
Heilige Drie-eenheid	Zondag 26 mei	10.00 uur
Woord- en Communieviering, Werkgroep, Quo Vadis		

Vroomshoop

7^e zondag van Pasen, Mariaviering	Zaterdag 11 mei	19.00 uur
Gebedsviering, Werkgroep, Dames- en Herenkeoor		
Pinksteren	Zondag 19 mei	10.00 uur
Gebedsviering, Werkgroep, Dames- en Herenkeoor		

Parochianen uit alle locaties van de parochie zijn welkom voor de
eucharistie viering op 2e Pinksterdag om 10.00 uur
in de St. Antonius van Padua te Nijverdal.
 Voorganger is Pastor J. Verweij



Bedevaart langs Franse kathedralen en kloosters

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert samen met Huis voor de Pelgrim van 8 t/m 14 september 2024 een zevendaagse rondreis langs kathedralen en kloosters in Noord-Frankrijk.

De inschrijving voor deze bedevaart is sinds kort geopend. Elke dag vieren de deelnemers de Eucharistie, er is ook ruimte voor vrije tijd.

Mgr. Woorts en vicaris Cornelissen verzorgen de begeleiding.



Dag 1: Reims

De gotische Onze-Lieve-Vrouwe-kathedraal van Reims is gebouwd in de 13de eeuw. Eeuwenlang werden hier de koningen van Frankrijk gekroond. Vooral het beeld van de 'Engel met de glimlach' is beroemd. Er is er ook nog veel glas-in-lood uit de 13de eeuw in deze kerk, die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat.



Dag 2: Vézelay en Nevers

Vézelay is bekend als bedevaartsoord en om zijn abdijkerk, de basiliek Sainte-Marie-Madeleine uit de 11de eeuw (UNESCO erfgoed). Vézelay is gebouwd tegen een heuvel, waarop de abdijkerk staat.

Dag 3: Nevers en Bourges

In Nevers staat het klooster waar Bernadette Soubirous, aan wie Maria in Lourdes verscheen, van 1866 tot 1879 woonde. In dit klooster Saint-Gildard ligt Bernadette opgebaard in een glazen reliekschijn. De gotische kathedraal van Bourges staat ook op de erfgoedlijst van UNESCO en werd gebouwd tussen 1195 en 1255.

Dag 4: Tours

De Basiliek van St. Martin in de Middeleeuwse stad Tours is een basiliek gewijd aan Sint Maarten van Tours, over wiens graf deze kerk werd gebouwd. Sint Maarten is ook beschermheilige van de stad Utrecht.

Dag 5: Chartres

De vroeg-gotische kathedraal Notre-Dame de Chartres staat op een heuvel met uitzicht over de stad. De kathedraal werd gebouwd tussen 1194 en 1220 en is beroemd vanwege de gebrandschilderde ramen. Met name hun diepblauwe kleur – het ‘Chartres blauw’ – is beroemd. In de kerkvloer is in 1205 in marmer een labyrint ingelegd.



Dag 6: Lisieux

Lisieux is na Lourdes het grootste bedevaartsoord van Frankrijk. Pelgrims reizen erheen vanwege Theresia van Lisieux (1873-1897), kloosterzuster in de Orde van de ongeschoeide Karmelietessen te Lisieux. Aan de rand van de stad staat een aan Theresia gewijde basiliek (zie foto boven), die tussen 1929 en 1937 werd gebouwd en qua bouwstijl is geïnspireerd door de Sacré-Coeur in Parijs.

Dag 7: Amiens

Op de terugweg naar Nederland staat de kathedraal van Amiens op het programma. Deze Notre-Dame kathedraal (UNESCO erfgoed) is de grootste gotische kathedraal van Europa. De bouw startte in 1220, in 1269 werd de kathedraal voltooid.

Prijzen:

€ 1275 p.p., € 275 eenpersoonskamertoeslag. De reissom is inclusief vervoer per touringcar met ervaren chauffeur, zes overnachtingen in prettige verblijven op basis van halfpension, lunches op dag 1 t/m 7 met uitzondering van dag 4 in Tours, excursies en entrees volgens het programma, uitgebreide reisbescheiden. Neem voor meer informatie contact op met de Diocesane Werkgroep Bedevaarten, e-mail: ceremoniarus@aartsbisdom.nl

Inschrijven voor deze bedevaart kan op de website:
www.huisvandepelgrim.nl/reisaanbod



Ariënsinstituut: werving kandidaten studiejaar 2024-2025

Het huidige studiejaar is weliswaar nog in volle gang, maar het Ariënsinstituut kijkt al vooruit naar 2024-2025: het opleidingsinstituut van het Aartsbisdom Utrecht voor priesters, diakens, catecheten en diaconaal assistenten wil in september namelijk graag beginnen met een nieuw eerste jaar. Rector Kuipers: "In een aantal parochies zijn inmiddels catecheten en diaconaal assistenten werkzaam met een zending van de aartsbisschop en in de afgelopen jaren zijn drie mannen tot diaken gewijd – hun inzet en initiatieven kunnen rekenen op veel waardering van de parochianen en van de leden van het pastoraal team. Zij blijken een duidelijke toegevoegde waarde voor het pastorale werk." De leden van de pastorale teams hebben daarom deze winter opnieuw een brief ontvangen met de vraag om binnen hun parochie op zoek te gaan naar gemotiveerde kandidaten die één van deze opleidingen kunnen en willen volgen en die hen in de toekomst in het pastoraat kunnen ondersteunen. In deze brief schrijft rector Kuipers onder meer: "We willen in ons aartsbisdom een missionaire Kerk zijn waarin mensen God en Zijn Zoon Jezus Christus leren kennen. Daartoe willen we gastvrij en uitnodigend zijn voor alle mensen die verbinding en verdieping zoeken, jong en oud. Vandaag én morgen. Om die missie waar te kunnen maken is niet alleen geld nodig, maar hebben we vooral behoefte aan mensen die geraakt zijn door de boodschap van Christus en Zijn Evangelie en deze door willen geven aan anderen. Voor de Kerk van morgen is het belangrijk dat we vandaag investeren in de vorming en toerusting van helpers in het pastoraat." Kandidaten kunnen door de pastorale teams worden voorgedragen tot uiterlijk 1 juni a.s., daarna vinden de kennismakingsgesprekken plaats.



PERMANENT DIAKEN WORDEN

IN HET
AARTSBISDOM UTRECHT

Als ik uw voeten heb gewassen, behoort ook gij elkaar de voeten te wassen: ik heb u een voorbeeld gegeven, zodat gij zoudt doen zoals ik u gedaan heb. (vgj. joh. 13, 14-15)



CATECHEET WORDEN

IN HET
AARTSBISDOM UTRECHT

Brandt ons hart niet in ons, zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriftten ontloot? (Lc. 24, 32)



DIACONAAL ASSISTENT WORDEN

IN HET
AARTSBISDOM UTRECHT

Wat ge voor de minsten der Mijnen hebt gedaan, hebt ge voor Mij gedaan. (Mt. 25, 40)

LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE

Overleden



Siny Hulsink-Heithuis

Almelo 14 april 1937

Almelo 9 maart 202

Siny werd geboren in 1937 als tweede kind in een gezin van vijf op het Sluitersveld in Almelo. Haar vader Johan Heithuis en haar moeder Bertha Grobben zorgden voor een warme thuisbasis in de Ter Bruggehof. In haar jeugd toonde ze haar muzikale kwaliteiten als zangeres en als mandolinespeler. Na de naaischool werkte ze in de spinnerij van Hedeman. Op haar achttiende ontmoette ze Gerrit, een dienstplichtige soldaat bij de marine, bij Dansschool Polman. Ze trouwden en kregen twee kinderen, Jolanda en Esther. Het gezin woonde in de Jalinkstraat. Vanwege haar huwelijk werd ze ontslagen bij Hedeman, maar gelukkig kon ze thuiswerk doen voor Van Heek Scholco. Later werkte ze als gezinsverzorgster en als verkoopster bij juwelier Brummer. Siny en Gerrit genoten van vakanties en uitstapjes, eerst met een deux chevaux en later met een caravan. Nadat de kinderen het huis uitgingen begonnen ze in 1979 te reizen naar het buitenland. Siny hield van autorijden, zolang ze maar naast de bestuurder zat. Ze bezochten onder andere Riccione en Zell am See. Jarenlang zijn ze de winters in Nederland ontvlucht en genoten ze van het mooie weer op de Canarische Eilanden. Met de komst van kleinkinderen begon een nieuwe fase. Zeven kleinkinderen vulden hun leven met vreugde. Siny werd bekend als "oma Pannenkoek" vanwege haar heerlijke baksels en ze stond bekend om haar gastvrijheid en gezelligheid. Na de verkoop van hun huis verhuisden Siny en Gerrit naar Buurse, waar ze genoten van het buitenleven waar de kleinkinderen regelmatig bleven logeren. Siny's liefde voor jokeren en bloemschikken bleef bestaan. Na hun verhuizing naar De Holtinck was ze actief in de organisatie rondom de bingo-avonden en genoot ze van de uitjes met De Zonnebloem. Gedurende deze periode heeft ze veel zorg verleend aan haar man, die zeer slechtziend is. Ze voelde een sterke verantwoordelijkheid voor hem en nam deze taak bijzonder serieus.

Sinds 2021 heeft ze drie achterkleinkinderen mogen verwelkomen, helaas komt de geboorte van de vierde voor haar net te laat.

Op 8 maart heeft ze volop genoten van een familiefeestje bij een van haar kleinkinderen in Zwolle. Ze was vrolijk, kletste honderduit en genoot ervan dat iedereen bij elkaar was. Helaas werd ze kort daarna getroffen door een hersenbloeding en is ze de volgende ochtend in alle rust overleden.



Chris ter Horst

Wierden

9 maart 1951

Wierden

12 maart 2024

Chris groeide op aan de Huurnerweg samen met zijn zusje en 5 broers, het was een hele fijne jeugd.

1 januari 1970 leerde hij José Maas kennen en na zijn diensttijd zijn ze in 1973 getrouwd waarna ze gingen wonen aan de Rijssensestraat.

In 1977 heeft hij het huis aan de Kastanjelaan gebouwd waar hij zijn hele leven verder gewoond heeft en hij ontzettend trots op was.

In 1982 werd Marie-José geboren en in 1984 Christian. Wat was hij gelukkig en trots, hij was een superlieve papa. Na zijn werkzame leven, eerst jaren in de waterzuivering en later in de kunststoftechniek, is hij in 2013 met vervroegd pensioen gegaan. Groot was zijn verdriet toen eerst zijn zusje Liesbeth overleed en daarna zijn schoonzoon Paul.

Een groot deel van zijn leven was hij een betrokken lid van de Harmonie Sint Jan. Eerst speelde hij bij de drumband, later de grote trom en Lyra. Toen hij hiermee stopte, richtte hij zich op het vrijwilligerswerk bij de vereniging. De compostactie en Indoor Wierden waren zijn specialiteit, daar nam hij zelfs een week vakantie voor op. Hij was erelid van de vereniging. Chris was heel erg handig en hij wilde ook altijd wel helpen en meedenken. Hij genoot van de vakanties met de caravan zijn gezin en schoonfamilie. Zijn grote trots, naast zijn vrouw en kinderen, waren de kleinkinderen. Hij kon zo intens van ze genieten.

In 2020 werd hij ziek, jaren van ziekenhuis in en uit volgden.

Vorig jaar werd duidelijk dat hij niet meer beter kon worden.

Toch gaf hij de moed niet op, hij wilde de kuren blijven volgen.

Toen hij besepte dat zijn lichaam op was, gaf hij aan dat hij heel graag thuis zou willen sterven, gelukkig is het gebeurd zoals hij wilde.



Jan Arends

Jan Arends

Almelo
9 mei 1944

Wierden
7 april 2024

Een sfeermaker die intens genoot van de mensen om zich heen of het nu thuis of aan de zaak was, op feestjes, tijdens carnaval en vakanties, bij café Vloedje of SVZW.

Met Jan erbij was er altijd wat te beleven en wat kon hij genieten van de leuke dingen van het leven.

Een leven dat niet altijd even makkelijk is geweest met het verlies van zijn vader en zijn vrouw Anny die beiden op jonge leeftijd zijn overleden. Sterk als hij was, bleef hij nooit bij de pakken neerzitten en was hij in dat opzicht een voorbeeld voor zijn kinderen.

Streng maar rechtvaardig en 'daar is geen woord Spaans bij' zoals hij altijd zei.

Hij vond een nieuw geluk met Ria en samen hebben ze vele mooie jaren gekend.

Door Alzheimer kon hij niet langer thuis blijven wonen aan De Aa. Het werken in de tuin in de stofjas en de sigaar op de lippen, het wegbrengen van kratten en kisten, het werd hem ontnomen.

Het kon niet meer en hij ging in De Botterhof wonen.

Daar werd hij met veel liefde en zorg omringd in woning 15.

Hij was altijd vrolijk, opgewekt, ondeugend en zijn humor was soms sterker dan zijn ziekte.

In De Botterhof werd hij liefdevol verzorgd tot op de laatste ochtend op zondag 7 april.

Toen was het moment daar dat zijn lichaam aangaf dat het goed was.

Jan was op en nam afscheid van zijn dierbaren.

Het is goed zo.

Opbrengsten	€
collecte avondwake/uitvaart mevr. Ramaker	224,45
collecte voor eigen GG (WoCo, 02/03)	80,90
plaatsengeld	22,80
collecte afscheidsviering Hr. Lucas (03/03)	209,13
collecte voor eigen GG (WoCo, 10/03)	116,70
plaatsengeld	35,30
collecte voor het vastenproject (EV, 16/03)	132,35
plaatsengeld	37,40
collecte voor eigen GG (WoCo Pastorie, 21/03)	5,50
collecte voor eigen GG (boeteviering, gezinsvrg. 23 en 24/03)	147,25
plaatsengeld	65,40
collecte voor eigen GG (lichtviering,30/03)	175,12
plaatsengeld	71,00
collecte voor eigen GG (WoCo,31/03)	235,10
plaatsengeld	61,19

Wist u dat uw gehele bijdrage aan de Actie Kerkbalans voor de belastingdienst aftrekbaar kan zijn?

Vraag bij het centraal secretariaat van de St. Marcellinusparochie om een overeenkomst waarin u een toezegging doet voor een periode van vijf jaar.

Of uw bijdrage nu klein of groter is, het is voor u in alle gevallen fiscaal aantrekkelijk en voor de parochie een belangrijke toezegging!

Kerkradio

Ontvangsttoestellen voor de vieringen in de Sint Marcellinusparochie

Parochianen die om gezondheidsredenen, of vanwege de leeftijd, niet in staat zijn om de vieringen in onze kerk bij te wonen, kunnen gebruik maken van de kerkradio. Door een abonnement te nemen, kunnen ze de vieringen thuis meebelevén. Deze worden allemaal live uitgezonden.

Niet alleen in de weekenden, maar ook op alle andere dagen van de week. De ontvangst is bovendien storingsvrij. Veel parochianen maken al gebruik van de kerkradio. Toch is er nog plaats voor een aantal nieuwe aansluitingen.

Wie hier belangstelling voor heeft, of er meer informatie over wil krijgen, kan contact opnemen met de beheerder van de kerkradio, Roy Verver, telefoon 06-25 03 60 33. De abonnementskosten van de kerkradio bedragen € 5,- per maand, (automatisch) over te maken op IBAN-nr: NL 67 RABO 0354 8117 54.

Als je als zieke een pastor wilt spreken.....

In ons pastorale werk merken we hoe belangrijk bezoek en aandacht kunnen zijn. Daarom zijn er ook bezoekvrijwillig(st)ers in onze geloofsgemeenschap actief. Voor ons als pastores is het belangrijk te weten wie een pastor wil spreken. In ons grote werkgebied weten we dat niet meer zomaar. Daarom het verzoek **dat u zelf of uw familie/kennissen doorgeven als er bezoek van een pastor gewenst is.**

Dit kan zijn omdat iemand in het ziekenhuis is of thuis ziek is.

U kunt dit doorgeven aan ons eigen secretariaat tel 0546-571217 of via de mail secretariaatwierden@gmail.com (zie openingstijden enz. voorin dit blad). Zij nemen dan contact op met de pastores.

Wilt u ook doorgeven als iemand weer uit het ziekenhuis is en waar hij/zij dan verblijft?

Elke week probeert één van de pastores naar het ziekenhuis te gaan voor bezoek. Wij doen ons best u te bezoeken, maar wilt u ons dan op de hoogte (laten) stellen?

Namens het team van pastores

Communie thuisbezorgen

Er bestaat een mogelijkheid om thuis de Communie te ontvangen.

Na opgave wordt er door een communie-brenger contact met u opgenomen, over hoe en wanneer dit plaats kan vinden.

Als u prijs stelt op ziekenbezoek en/of Communie thuis, kunt u ons dat laten weten via ons eigen secretariaat tel. nr. 0546-571217.

In de maand mei wordt er Communie thuisbezorgd.

Uw communie-brenger neemt hierover contact met u op.

Urnenplaatsing of as verstrooiing

Na een crematie kan de urn met de as van de overledene in een urnenkelder op het kerkhof geplaatst worden.

Ook is er op het kerkhof een strooiveld waar de as uitgestrooid kan worden. Nabestaanden die hier gebruik van willen maken, of vragen hierover hebben, kunnen contact opnemen met Bert Evers tel. 0546-572651

EN VERDER

Oud papieractie KBS 'het Galjoen'

Op maandag 13 mei wordt er weer oud papier ingezameld t.b.v. de leerlingen van basisschool 'het Galjoen'.

Op de parkeerplaats bij de Apotheek Wierden staat dan de container klaar om gevuld te worden. Vanaf 18.00 uur tot 19.00 uur zijn er mensen aanwezig om het papier van u in ontvangst te nemen. Het is vanzelfsprekend geen enkel probleem om het papier buiten de genoemde tijden te brengen. Namens onze kinderen alvast hartelijk bedankt!
De Ouderraad-Oud papiercommissie van KBS 'het Galjoen'



Oud papier Mariaschool

Op maandag 13 mei houdt de oudervereniging van de Mariaschool haar maandelijkse actie voor oud papier.

De opbrengst van de oud papieractie wordt gebruikt voor het organiseren van het sinterklaasfeest, de kerstvieringen en het schoolreisje en komt volledig ten goede aan de kinderen. U kunt uw oud papier deponeren in de container op de parkeerplaats aan de Bongerd. Van 18.30 uur tot 19.30 uur is hulp aanwezig. U kunt uw oud papier kwijt en wij zijn er blij mee.



Bij voorbaat onze dank.

De oudervereniging

Dauwtrappersviering te Hertme
Hemelvaartsdag 9 mei 2024 om 6.30 uur

Op 9 mei vieren wij weer in alle vroegte de Hemelvaart van Onze Verrezen Heer in het Openluchttheater te Hertme, evenals voorheen om half zeven. De voorganger in deze viering is pastoor Jurgen Jansen van de H.H. Jacobus en Johannesparochie te Borne, met ondersteuning van zang door het parochiekoor van Borne.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houdt u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het 's ochtend op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen.

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even na- en bijpraten met elkaar. Wij heten u opnieuw van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme,

Namens deze,
H. Harink, Zenderen,
tel. 06-17113843
e-mail: h.harink@live.nl



Eerste Hulp Bij Geldzaken



Maak je je zorgen over je geldzaken? Heb je (dreigende) schulden? Of vragen op financieel gebied? Wacht niet te lang en kom naar Eerste Hulp Bij Geldzaken. Je kunt een afspraak maken of gewoon binnenlopen.

Voor wie?

Alle inwoners
van de
gemeente
Wierden

Wanneer?

Elke donderdag
14.00 - 15.00 uur



Waar?

Bibliotheek Wierden
Pouliestraat 2 (*even weken*)
De Bron in Enter
Dorpsstraat 57 (*oneven weken*)

Je krijgt hulp en advies van medewerkers van de gemeente Wierden die veel weten over geldzaken.

Resultaat

- Je krijgt een advies of doorverwijzing en kunt het verder zelf oplossen.
- We lossen het samen ter plekke op.
- We maken een afspraak voor een vervoltraject.

Heb je vragen?



geldzaken@wierden.nl



0546 58 09 90 (tijdens kantooruren)

GEMEENTE  WIERDEN

RAAD VAN SINT JAN

Voorzitter	Bert Evers Tel. nr. 0546-572651
Secretaris	Annie Jansen. Tel.nr: 06-57075826 kissum1@kpnplanet.nl Postadres: Raad van Sint Jan Stationsstraat 20 7641 BW Wierden
Penningmeester	Jolanda Henning
Bouwzaken en financiën	Lucas Boshove
Algemeen lid	Ilse Lesscher

Voorzitter parochiebestuur St. Marcellinusparochie

Vicaris Cornelissen cornelissen@aartsbisdom.nl

Bereikbaar via parochiesecretariaat Enter 0547-381386

Pastoraatgroep bereikbaar via het secretariaat.

Annie Jansen, Riky Wissink, Harrie Eidhof, Bernadette Kamp,
Marinka ten Thije en Ruben Wanink.

Locatiesecretariaat: Tel. 0546-571217 secretariaatwierden@gmail.com

Inleveren gebedsintenties en kopij

Artikelen, inzendingen voor vaste rubrieken en reacties kunt u inleveren bij het secretariaat of deponeren in de brievenbus. Bij voorkeur per e-mail, als bijlage in Word bestand. De redactie kan alleen reageren op ingezonden brieven als de afzender bekend is.

De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor artikelen te verzorgen op een door haar gewenste wijze en kan derhalve in voorkomende gevallen een artikel weigeren, indien één en ander niet overeenkomt met de doelstelling van dit blad.

*Gebedsintenties, mededelingen voor de liturgische agenda en kopij voor de volgende editie van de St.Jansklok inleveren vóór: **vrijdag 17 mei 2024 vóór 12.00 uur (mei)** secretariaatwierden@gmail.com*