

Bij het afscheid van
een overledene
in de Sint Marcellinusparochie



Afbeelding aan de voorzijde:
glaskunst van Annemiek Punt, Ootmarsum
www.annemiekpunt.nl

Een waardig en persoonlijk afscheid

Een overlijden komt bijna altijd onverwacht. In een korte periode moet er dan veel geregeld worden en tegelijk is er veel verdriet om het verlies. Toch wilt u zorg dragen voor een waardig en passend afscheid. U hoeft daar niet alleen voor te staan.

Vanuit ons geloof zien we het als een taak van de parochiegemeenschap om de overledene, samen met de naasten, met zorg en aandacht de laatste eer te bewijzen. Zo kan, ondanks het verdriet, de uitvaart een goede herinnering worden.

Uitvaarten in de Sint Marcellinus-parochie

In onze parochie gaan zowel priesters, pastoraal werkers, diakens, emeriti en geschoolde parochianen voor in uitvaartvieringen.

In de Sint Marcellinus-parochie zijn verschillende vormen van uitvaartvieringen mogelijk. Dit is afhankelijk van uw wensen, omstandigheden en mogelijkheden.

Avondwake

De avondwake is een wake ter voorbereiding op het definitieve afscheid. Het leven van de

overledene wordt herdacht. Er wordt gebeden, gezongen en gelezen uit de Bijbel. Er wordt geen Communie uitgereikt, de avondwake is een gebedsviering.

Er is ruimte voor inbreng van de familie, bijv. een In Memoriam of een bepaald lied.

Leden van de Avondwakegroep bereiden, samen met de familie, de avondwake voor en gaan voor in de viering.

Een uitvaart op de avond (afscheidsviering)

Een uitvaart op de avond is ruimer van opzet dan een avondwake. De overledene wordt de kerk in-en uit gedragen en de viering wordt afgesloten met een laatste aanbeveling ten afscheid (absoute) waarbij wijwater en wierook worden gebruikt. Een uitvaart op de avond is net als de avondwake een gebedsviering, er wordt geen Communie uitgereikt.

Uitvaartvieringen

We nemen in de kerk afscheid van de overledene in een viering die voor iedereen toegankelijk is. Alle rituelen die in de uitvaart op de avond worden gebruikt zijn ook hier van toepassing.

Een uitvaartviering is in principe een gebedsviering. Bij uitzondering kan gekozen worden voor een Eucharistieviering of een

Woord- en Communieviering in overleg met de voorganger.

◇ ***Eucharistieviering***

In de Eucharistieviering gedenken we een overledene tegen de achtergrond van het leven, lijden, sterven en opstanding uit de dood van Jezus Christus. In het ter Communie gaan krijgen we deel aan de opstanding. De Eucharistieviering ten uitvaart vindt overdag plaats en in deze viering gaat een priester voor.

◇ ***Woord-en Communieviering***

Deze viering kent een opbouw die lijkt op de Eucharistieviering maar er vindt geen consecratie van brood en wijn plaats. Er wordt alleen de Communie uitgereikt. Zowel pastoraal werkers, diakens en geschoolde parochianen kunnen in deze viering voorgaan. Deze viering is alleen overdag mogelijk.

◇ ***Gebedsviering***

In een gebedsviering is een vrijere opbouw van de viering mogelijk. Naast een lezing uit het evangelie is er plek voor eigen muziek, teksten of

symbolen. Zowel priesters, diakens, pastoraal werkers en geschoolde parochianen kunnen in deze viering voorgaan. Deze viering is alleen overdag mogelijk.

Begrafenis of crematie

Na een uitvaartviering verzorgt de voorganger de afsluiting op het kerkhof. Is er na de uitvaartviering een crematie dan kan, in overleg, de voorganger meegaan naar het uitvaartcentrum of crematorium voor een afsluitend ritueel. Deze plechtigheden kunnen in besloten kring plaatsvinden.

Viering in uitvaartcentrum of crematorium

Wanneer u liever geen viering in de kerk houdt, maar wel een afscheid vanuit gelovig perspectief wenst, bestaat de mogelijkheid om een gebedsviering te houden in het uitvaartcentrum of crematorium. Hierin kunnen priesters, diakens en emeriti, pastoraal werkers en geschoolde parochianen voorgaan.

Coördinatie van een uitvaart

De nabestaanden nemen contact op met de uitvaartverzorger. De uitvaartverzorger neemt contact op met de plaatselijke uitvaartcoördinator waarna deze contact opneemt met de telefoondienst van het

pastoraal team (bereikbaar van 8.00 – 20.00 uur). Hierna wordt een ieder die betrokken zal worden bij het afscheid in kennis gesteld.

Pastorale Nazorg

Enige tijd na de uitvaart neemt de voorganger van de avondwake/uitvaart contact op met de partner van de overledene voor een bezoek. Mocht er behoefte zijn aan een vervolfbezoek dan neemt de bezoekerwerkgroep van de geloofsgemeenschap dit over.

Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen wanneer er behoefte is aan een gesprek met een van de leden van het pastoraal team.

Mis-of gebedsintentie

Tot en met zes weken na de uitvaart wordt voor de overledene in de weekendvieringen gebeden en diens naam genoemd in een Mis-of gebedsintentie.

Allerzielen

Voor de overledene wordt gebeden in de Allerzielenviering op 2 november. Voor deze gebedsviering worden de nabestaanden uitgenodigd. Dit gebeurt in samenwerking met de avondwake-werkgroep.

De Sint Marcellinusparochie

Onze parochie bestaat uit de volgende geloofsgemeenschappen:

Sint Stephanus te Bornerbroek

Sint Antonius Abt te Enter

Sint Jan de Doper te Wierden

H. Dionysius te Rijssen

Sint Sebastianus te Hellendoorn

Sint Antonius van Padua te Nijverdal

Sint Willibrord te Vroomshoop/Geerdijk

Mocht u nog vragen hebben over het uitvaartbeleid dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat:

tel: 0547-381386 (ma-ochtend, di-middag, wo-ochtend, don-ochtend) of per email:

secretariaat@sintmarcellinus.nl