

Editie: 002

Datum: 1 april 2020



## Woord van uw pastoor

Als ik dit stukje schrijf is net bekend geworden dat de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus in elk geval nog tot en met 28 april gehandhaafd blijven. Premier Rutte zei tijdens de pers-conferentie: "We gaan door een van de zwaarste periodes in onze geschiedenis buiten oorlogstijd".

Het is inderdaad een heftige crisis waar we doorheen gaan. Het vraagt van ons allen dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Dat we de maatregelen serieus nemen.

Als Kerk doen we dat ook. Tot 1 juni zullen er door de week en in de weekenden geen vieringen zijn met kerkgangers. Wel kan er een kerkelijke uitvaart zijn. Vanwege de beperkende maatregelen zijn dit eenvoudige gebedsdiensten met hooguit 30 belangstellenden. Ik merk bij nabestaanden dat hier veel begrip voor is. Maar er ook teleurstelling en verdriet. Persoonlijk condoleren of een kop koffie na de plechtigheid is er niet. Als pastores en vrijwilligers willen we de viering zo goed en waardig mogelijk verzorgen. Ook voor ons is het allemaal wennen en vreemd.

Dat geldt ook voor de ziekenzalving. Ik heb dat sacrament ontelbaar vaak mogen toedienen. Altijd met grote vreugde. Nu merk ik echter terughoudendheid. Ik heb de afgelopen dagen meerdere keren de ziekenzalving toegediend. Ook aan mensen met corona. Gehesen in beschermende kleding. Het maakte me wat onzeker. Het moment zelf was heel mooi en intens. Terug naar huis toch ook een huivering. Thuis meteen kleding, schoenen en mezelf goed ontsmetten. Wassen en onder de douche. U zult begrijpen dat we in deze tijd eigenlijk alleen maar bij zieken en stervenden kunnen komen als er beschermende kleding voor de pastor aanwezig is. Het is ter bescherming van de patiënt en de familie alsook voor de pastor.

Als er wordt verzocht om de ziekenzalving of de ziekenzegen is het van belang dat u dit door de familie ook met de arts of de verpleging wordt besproken. Is het verantwoord?

Ja, een bizarre tijd. Maar gelukkig ook een tijd vol nieuwe kansen. Als pastores en vrijwilligers (bezoekersgroepen) willen we graag luisterend oor zijn. We bellen mensen thuis op en ook wij worden gebeld. Graag! Zeker als u in een zorginstelling woont en de deur niet uit kunt. Schroom niet en neem gerust contact met een van de pastores op.

En ook al zijn er geen vieringen met kerkgangers. Elke zondag is er om 10.00 uur een livestream uitzending van een Eucharistieviering uit een van de kerken uit de parochie H. Lebuinus, H. Kruis of St. Marcellinus. Via het youtube kanaal 'RK-Overijssel zuid west' rechtstreeks mee te vieren, maar ook later nog te zien. En zo gaan we dit jaar de Goede Week in. Heel onwonderlijk. Het zijn de kerndagen van ons geloof. Dagen met prachtige liturgische plechtigheden. Dit jaar is het heel anders. Zonder kerkgangers, geen koren, minder rituelen. En toch gaan we het vieren. Het wordt Pasen. Ook dit jaar. Ook voor u. Ook voor mij. Duisternis, lijden en dood... onzekerheid en huivering. Ze hebben niet het laatste woord. Een goede opgang naar Pasen voor u allen.

Pastoor Ronald Cornelissen

## In deze nieuwsbrief

- een pastoraal woord van pastoor Cornelissen
- samen vieren via internet
- sacramenten in coronatijd
- van luisterend oor tot noodhulp
- Wij noemen de overledenen van de afgelopen week
- Palmпасen! Maak jij ook zo een mooie Palmпасenstok?



## Openstelling kerken

De bisschoppen (en het pastoraal team) blijven het toejuichen dat kerken en kapellen geopend blijven zodat mensen daar – juist in deze tijd – kunnen bidden en een kaarsje opsteken.

Vanzelfsprekend moeten hierbij ook de overheidsmaatregelen in acht genomen worden van **1,5 meter afstand** en **beperkt aantal mensen tegelijk!**

## Sacramenten in tijd van corona

In de sacramenten drukt de Kerk uit dat God in Christus met ons verbonden is. Bij sacramenten is lijfelijke aanwezigheid van bedienaar en de ontvanger noodzakelijk. Daardoor laten we zien dat Christus zelf nabij is. De maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, maken

dit nagenoeg onmogelijk. Het is bijzonder pijnlijk dat juist nu veel mensen de sacramenten zouden willen ontvangen, het niet mogelijk is. Een kleine troost is dat de Kerk ons leert, dat als je het sacrament niet kunt ontvangen, maar er wel vurig naar verlangt, ook dan Christus nabij mag weten.

Wat betekent dit concreet voor een aantal sacramenten:

### Doopsel

Het Doopsel wordt op dit moment niet toegediend. In noodsituaties kunnen familieleden of anderen de Doop toedienen. Daarbij gebruiken ze de doopformule: Naam, ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Daarbij wordt drie keer water over het hoofd gegoten.

### Eucharistie, Eerste Communie en Vormsel

De Eucharistievieringen met publiek zijn voorlopig opgeschort. In vieringen zonder publiek communiceert alleen de priester die de Mis celebreert. Mensen die via beeld of geluid meevieren worden uitgenodigd de geestelijke communie te ontvangen door biddend uit te spreken dat ze Christus zouden willen ontvangen in de H. Communie.

Ook de voorbereidingen op en de vieringen van de Eerste Heilige Communie zijn uitgesteld. Het pastoraal team zal later komen met informatie over de wijze waarop we dit met de communicantjes en ouders weer gaan oppakken. Voor het Vormsel geldt hetzelfde als de Eerste Communie.

### Ziekenzalving of -zegen

Als het enigszins mogelijk is, blijven we de ziekenzalving of ziekenzegen toedienen. In het geval van een corona-patiënt dienen dan wel de juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Hierover wordt overlegd met een arts of zorginstelling. De ziekenzalving zal dan via een wattenstaafje worden toegediend.

### Biecht

Ook het sacrament van boete en verzoening blijft mogelijk in een setting waarin de anderhalve meter afstand gewaarborgd kan worden. Voor een afspraak om een biechtgesprek kunt u bellen naar een van onze priesters.

### Uitvaart

De uitvaart is geen sacrament, maar past wel in dit rijtje. Uitvaarten blijven mogelijk. Maar het aantal deelnemers is door de overheid beperkt tot maximaal 30. In onze parochie betekent dit dat we de uitvaart als korte gebedsviering zonder koor zullen vormgeven.

---

## Overleden in de Parochie Sint Marcellinus

Elisabeth Maria Saris-Berger	Bornerbroek
Tess Koster	Enter
Dhr Tonny aan de Stegge	Enter
Dhr Hennie Effink	Enter
Dhr Hans Zwienenberg	Enter

overleden d.d. 28-3-2020
overleden d.d. 09-3-2020
overleden d.d. 10-3-2020
overleden d.d. 17-3-2020
overleden d.d. 25-3-2020



Moge zij rusten in vrede



---

## Dagelijks verdieping en bezinning op de site

Dagelijks verzorgt het pastoraal team een pagina op de site met verdieping en bezinning. Kijk elke dag even en blijf verbonden!

## Van luisterend oor...tot financiële noodhulp

Als kerk willen we er zijn voor elkaar. En juist nu direct menselijk contact vaak niet mogelijk is, is dat moeilijk. We laten niemand vallen en daarom laten we iedereen die daar behoefte aan heeft, weten dat we er zijn met een luisterend oor. We kunnen u weliswaar niet persoonlijk komen bezoeken, maar we kunnen wel met u bellen bijvoorbeeld. Wilt u graag uw verhaal kwijt nu u de deur niet uit mag, komen de muren op je af omdat je als gezin ineens op elkaars lip zit nu de scholen gesloten zijn, er thuis gewerkt wordt of er helemaal niet gewerkt kan worden, of heb je er gewoon behoefte aan even de stilte te doorbreken, dat kan. We zijn er voor u, voor jou.



Via de website van onze parochie en via het parochieblad kunt u met de secretariaten contact zoeken en treft u de telefoonnummers van de leden van het pastoraal team aan. Er zijn naast het pastoraal team ook veel hartelijke vrijwilligers, die normaal gesproken mensen bezoeken en die van harte bereid zijn eens met iemand te bellen.

Ook als u nood heeft aan (financiële) noodhulp kunt u contact zoeken!

Schroom niet, maar laat het ons weten.

*Het pastoraal team parochie Sint Marcellinus, mede namens alle bezoekers in onze geloofscentra*

Ook onze pastores zijn zich terdege bewust van de noden die bij u kunnen ontstaan. Daarom is het mogelijk hen telefonisch te bereiken voor een pastoraal telefoongesprek :

M. Brinkhuis	06 33 75 60 89	ma- do, za, zo
R. Cornelissen	0570 61 90 87	di-zo
J. Koopman	06 1257 3482	ma-do, za, zo
W. Wichers Schreur	06 8322 9537	ma-di, do-zo

## Urbi et orbi

Vrijdag 27 maart hield paus Franciscus een indrukwekkende gebedsdienst op het Sint-Pieterplein met een bijzondere zegen voor de stad (Rome) en de wereld. In deze viering sprake hij bemoedigende woorden over de crisis die de wereld teistert en de wijze waarop we daar mee om kunnen gaan. Wie het wil nalezen kan het opzoeken op internet met deze link:

<https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7669> .



### Collecte voor Vastenactie uitgesteld

We kunnen deze dagen geen bijzondere aandacht besteden aan Vastenactie. Daarom hebben we als pastoraal team besloten de Vastenactie op een later tijdstip alsnog onder de aandacht te brengen en daarvoor te collecteren.

Wie zolang niet wil wachten, kan natuurlijk altijd rechtstreeks geld overmaken naar NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag.

## Wat kun je doen

### met gevouwen handen?

- Bid voor mensen die door sluiting van noodvoorzieningen op straat moeten leven, geen dak boven hun hoofd hebben en daarom nog meer kwetsbaar zijn.
- Bid voor hen die door de maatregelen van de overheid hun inkomsten mislopen en een onzekere financiële toekomst hebben.

## Wat kun je doen

### met de handen uit de mouwen?

- In Wijhe is het initiatief ontstaan voor een gezamenlijke boodschappendienst, in samenwerking met de protestantse kerkgemeenschap. Mensen kunnen zich bij 1 centraal telefoonnummer aanmelden. Wellicht kan dit ook op andere plaatsen?
- Ga de wijk in om een bloemetje te bezorgen bij alleenstaanden, een tuintje op te knappen, ...

## Vier met ons mee via internet

### via de site [www.sintmarcellinus.nl](http://www.sintmarcellinus.nl) : Vieringen door het pastoraal team

Het komend weekend - Palmпасen – zendt het pastoraal team twee vieringen uit. Voorgangers vanuit het pastoraal team en zang met enkele zangers vanuit de plaatselijke geloofsgemeenschap:

[Zaterdagavond 17.00 uur vanuit de OLV Onbevlekt Ontvangen in Heeten](#)

[Zondagochtend 10.00 uur vanuit de H. Antonius Abt in Enter](#)

Op de site staat een duidelijke knop, waarmee u onmiddellijk bij de viering aansluit.

Op zaterdagavond zullen de **misintenties** vanuit de parochies H. Kruis en H. Lebuinus in de Eucharistie worden meegenomen. Zondag zullen de misintenties vanuit de geloofsgemeenschappen van de Sint Marcellinus bij God gebracht worden. Bidt en kijkt u weer met ons mee? U kunt ook nog steeds misintenties aanvragen bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.

Ook in de **Goede Week** zijn er uitzendingen:

Witte Donderdag – 19.00 uur

Goede Vrijdag Plechtigheden met Lijdensverhaal en Kruisverering – 15.00 uur

Goede Vrijdag Kruisweg – de gehele dag online te kijken

Paaswake – 20.00 uur

Eerste Paasdag – 10.00 uur

Tweede Paasdag – 10.00 uur

### Collecte

De collectegelden zijn een wezenlijk deel van inkomsten voor de parochie. Inkomsten die nodig zijn om de salarissen van het pastoraal team te kunnen blijven betalen, om te financieren wat nodig is om in deze zware tijden in contact te blijven met u allen.

**We vragen u dan ook uw collectegeld voor nu op een andere manier aan ons te laten toekomen.**

Dat kan via overschrijving op RABO bankrekening Sint Marcellinus NL24 RABO 0103 4200 53 t.n.v. R.K. Parochie Sint Marcellinus, met vermelding van "collecte". Hartelijk dank voor uw gave!

---

## Geen palmtakjes of wijwater dit jaar

Een prachtig symbool is het. Na de viering van Palmпасen steken we een gezegend takje achter de kruisbeelden in huis. We drukken daarmee uit dat we Jezus eren als 'onze Koning' en met Hem de Goede Week ingaan. Dit jaar is er wegens de maatregelen rond het coronavirus geen palmwijding. U kunt natuurlijk wel een 'gewoon' groen takje gebruiken en het na de viering op T.V. met eerbied achter het kruisbeeld steken. Toch een klein ogenblik Palmпасen thuis.

Dit jaar zal er in de Paaswake geen wijwater gezegend worden. Bij het afhalen van het water zou er mogelijk ook besmetting kunnen plaatsvinden. Als de situatie het weer toelaat, zal er weer wijwater gezegend worden en beschikbaar worden gesteld.

Wat blijft is ons gebed en verbondenheid. Daar mogen we op blijven vertrouwen.

---

## Thuis bidden en vieren met je kinderen

Op de site vindt u onder het kopje "Kerk voor kinderen" alle uitleg over de betekenis van de Palmпасenstok.



### Maken jullie thuis ook zo een mooie Palmпасenstok?

De stok zit vol met symbolen die ons herinneren aan de verhalen over Palmпасen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en natuurlijk Pasen!

Kijk dus gauw op de site!

En we kunnen wellicht de wereld samen een beetje opvrolijken...

**Zet je mooie stok voor het raam!**

Indien u deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, dan graag even een kort berichtje naar uw locatie